

**Kerkelijk werker:**  
Dhr. A.B. van 't Ende  
2<sup>e</sup> Ebbingestraat 43  
8261 VW Kampen  
Tel: 06-38489122  
barthervormdkampereiland@gmail.com

**Scriba:**  
Mevr. M. Pelleboer-Troost  
Noorderrandweg 16  
8267 AN Kampen  
Tel: 06-23282342  
scriba.kampereiland@outlook.com

**Kerk:**  
www.hervormdkampereiland.nl  
Heultjesweg 10  
8267 AH Kampen  
Tel: 038-3388166



**Hervormde  
Gemeente  
Kampereiland**

## Weekbrief no 2, 28 maart 2020

### Voorgangers kerkdiensten

#### Broederkerk

9.30 uur ds. F.J.K. van Santen  
17.00 uur ds.P.J. Visser, Amsterdam

#### Open Hof

9.30 uur ds. Kasper Jager

#### Westerkerk

10.00 uur ds W.L. Dekker  
17.00 uur ds. D. Maassen van den Brink, Well en Ammerzode

### Online kerkdiensten

#### Kampen

Alle kerkdiensten in onze kerken zijn live (of achteraf via de pagina 'Filmpjes') te beluisteren of te bekijken.

Kies een kerk om te luisteren of kijken:  
[Westerkerk](#) (via Kerkomroep.nl) of via Facebook.  
Voor het kijken via Facebook is geen account vereist.

[Broederkerk](#)

[Open Hof](#)

Indien u geen geluid hoort check dan of de boxen aanstaan c.q. aangesloten zijn of dat de luidspreker(s) niet gedempt zijn.

#### IJsselmuiden

[Hoeksteen](#) 9.30 uur ds. G.H.Labooy

Liturgie is bijgesloten

[Dorpskerk](#) 9.30 uur luisterdienst ds D.J. Budding,  
Elspeet, 16.00 uur ds. M. Klaassen, Arnemuiden

[Oosterholthoeve](#) 9.30 uur luisterdienst ds. M. van Dam, 18.30 uur prof. Dr. J. Paul, Ede

Via [NPO 2](#) is er om 9.20 uur een dienst waarin ds René de Reuver, scriba van de PKN voorgaat.

Via [kerkdienst gemist](#) zijn kerkdiensten later terug te kijken.

Zoals u ziet zijn veel mogelijkheden om een dienst te volgen. Klik met de muis op de link van de gemeente waarvan u de dienst wilt volgen. Toets tegelijk de control toets in. Zo krijgt u de verbinding naar de dienst die u wilt volgen. Op deze manier werken alle [rood onderlijnde](#) linkjes in deze tekst.

We zullen als gemeenteleden niet allemaal tegelijk dezelfde dienst volgen. Het moderamen heeft overwogen om vanuit onze kerk op Kampereiland ook een dienst uit te zenden. Omdat met beeld te doen was technisch kostbaar en kon niet de kwaliteit geven die andere kerken in de omgeving opbrengen. Daarom is besloten om dat niet te gaan doen.

De verbondenheid als gemeente willen we zoeken in deze weekbrief en in het luiden van de klok op iedere woensdagavond van 19.00 uur tot 19.15 uur.

### Coronastorm

Dagblad Trouw kopte op zaterdag 15 februari dat het jaar 2020 het jaar van de boer zou zijn. Er waren (en zijn) grote zorgen en vragen rondom de beheersing van de stikstofuitstoot. Nu vraagt het virus Corona al onze aandacht. Het virus treft ook agrariërs, de export van melk(producten) hapert. Naast dat het ons bedrijf treft, treft het ook onze gezinnen. School en studie zullen op een andere manier moeten worden ingevuld en dat legt druk op onze gezinnen. Als samenleving, bedrijven en



gezinnen moeten we nu veel ballen in de lucht houden. Wat te doen?

Hieronder ziet u een schilderij van Rembrandt. Het verbeeld het moment dat de discipelen Jezus wakker maken tijdens de storm op het meer van Galilea (Mar. 4: 35 – 41) .



Het wordt de discipelen te gek dat Jezus blijft slapen terwijl de storm in alle hevigheid te keer gaat. Ze maken Jezus wakker. Ze halen Hem erbij. Laten wij in de storm die Corona heet Jezus erbij halen en erbij houden. Want Hem is gegeven alle macht in de Hemel en op de aarde.  
*Bart van 't Ende*

### Terugkom avond doopouders

Deze terugkom avond gaat NIET door. Zoals de omstandigheden er nu uitzien is het nog te

kwetsbaar om bij elkaar te komen. Wanneer de situatie het weer toelaat hopen we een nieuwe datum te prikken. Hier een tip voor al de ouders wanneer het gaat om de geloofsopvoeding bij kinderen, kijk eens op de website van Matthijs van Vlaardingenbroek. Op [deze](#) link staan heel veel ideeën, knutsels en leuke filmpjes op om samen met je kinderen te doen. Van harte aanbevolen!

### Pastoraat & bijstand (herhaling)

Mocht u of jij behoefte hebben aan een ontmoeting en gesprek kan u altijd een beroep doen op de ouderlingen of mij. We kijken dan naar de mogelijkheden die er zijn.

Ook wanneer u praktische hulp nodig hebt kunt u met hen of de diaconie contact opnemen.

Op momenten als deze willen we elkaar bijstaan als gemeente, zijn we elkaars pastor en herder. Laten we in deze donkere tijden vanuit Christus als broeders en zuster houvast vinden bij elkaar (OPW. 378)

### Collectes

Nu er al een tijdje geen diensten plaatsvinden in onze gemeente en dat voorlopig door de nieuwe maatregelen van afgelopen week nog een paar maand kan voortduren hebben we nagedacht in welke vorm we de mogelijkheid kunnen bieden om toch uw gaven te kunnen geven.

Het leek ons goed om de collectedoelen (zoals ze op het collecterooster staan) te noemen.

*De collectes van de maand maart:*

15-03 Kerk

22-03 Voedselbank

29-03 Orgel

*De collectes van de maand april:*

05-04 Onderhoud



09-04 Zending Over Grenzen  
12-04 JOP Jongeren doorleven het paasverhaal  
(Kerk in actie)  
19-04 Kerk  
26-04 Lief en Leed

Wilt u iets overmaken voor eerder genoemde doelen dan kan dat op rekeningnummer:  
NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie)

Wilt u iets overmaken voor Diaconie en Kerk en Zending gebruik ook dan het rekeningnummer van de Diaconie. Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.

Wilt u iets overmaken voor de Kerk (kerk, onderhoud en orgel) dan kan dat op rekeningnummer:

NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).

*Met een hartelijke groet van de Kerkrentmeesters en Diaconie*

### **Kampereiland helpt.....!**

De ene week ben je bezig om van allerlei zaken te regelen en op papier te zetten, verschillende activiteiten en een transport met goederen, pootaardappelen, maiszaad en uien voor Roemenië. De inkt is nog niet opgedroogd of de uitbraak van het coronavirus (maatregelen van de regering) zorgen er voor dat aanpassingen, uitstel of afgelasten aan de orde van de dag is.

Maandag 30 maart zou een transport met meubelen, aardappelen, mais en uien naar Padureni vertrekken. Helaas moest onze transporteur zijn reisschema veranderen. De avond voordat de meubels geladen zouden worden kregen we bericht dat meubels de grens niet over zouden komen, wel medische spullen samen met de zaden e.d.

Dan maar een auto vol plannen met pootgoed e.d. met bedden en medische benodigheden. Ook dit

werd weer veranderd. Alle grenzen zitten dicht! Dus niets naar Roemenië. De poters staan nog bij de teler in Minertsga, de uien nog bij de leverancier in Nagele en het maiszaad deels bij ons in de stal! Wanneer kan het wel? Zodra het weer toegestaan om die kant op te gaan rijden dan hopen we dat alles nog beschikbaar is maar kan het nog op tijd die kant op? De kans wordt steeds kleiner. Helaas!

De inzameling van het oude ijzer wordt ook uitgesteld. Op een later tijdstip zal er een nieuwe datum bekend gemaakt worden.

Ook zouden we helpen met de IJsseldeltadag van 16 mei maar ook dit gaat niet door.

Tot zover de wijzigingen. Is er nog iets positiefs te melden: het is LENTE!

*Kor Koers*

### **Bijdragen**

De vraag om een bijdrage uit de gemeente leverde verschillende teksten op. Oa. dit interview met eindexamenkandidaat Agnes.

*Wat doet corona met jou?*

Tot nu toe staat het ver van mij af. Ik ken nog niemand die het heeft, gelukkig.

*Wat vind je van alle maatregelen die er getroffen zijn?*

Goed, alleen jammer dat niet iedereen zich eraan houdt.

*Heb je daar voorbeelden van dan?*

Ja. mensen die gewoon met vrienden naar buiten blijven gaan.

*Wat vind je ervan dat je zolang niet naar school kunt?*

Op zich niet zo'n probleem, alleen jammer dat het precies gebeurt nu ik in mijn examenjaar zit. We weten dan namelijk steeds niet hoe en wanneer de



laatste tentamens zullen plaatsvinden. En ook moet je dan meer aan zelfstudie doen en daar ben ik niet zo goed in.

*Maakt het corona-virus je ook bang?*

Nee.

*Doet corona jou denken aan een verhaal uit de Bijbel?*

De elfde plaag????

Er zijn veel initiatieven om elkaar te bemoedigen. Die initiatieven worden gedeeld met velen. Een paar daarvan willen we u via deze brief laten weten.

## Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd

Nu de deuren van de Westerkerk vanwege de COVID-19 crisis gesloten zijn, blijft de kerk 'open' voor zoekende woorden naar hoop en vertrouwen.

Vanaf de 19e dag in de Veertigdagentijd verschijnt op onze sociale media kanalen elke dag een tekst en op zondag een opname vanuit de Wester.

[Op de 26e dag in de Veertigdagentijd](#)

[Op de 25e dag in de Veertigdagentijd](#)

[Op de 24e dag in de Veertigdagentijd](#)

[Op de 23e dag in de Veertigdagentijd](#)

[Op de 22e dag in de Veertigdagentijd](#)

[Op de 21e dag in de Veertigdagentijd](#)

[Op de 20e dag in de Veertigdagentijd](#)

[Op de 19e dag in de Veertigdagentijd](#)



## Themalied Corona

<https://youtu.be/L7RLCwIffd4>

- 1. Heere God wij komen tot U  
in een bange donkere tijd  
Heel de wereld is verslagen  
En we voeren allen strijd  
Breng ons Heere op de knieën  
Dat wij U belijden Heer'  
U staat boven alle dingen  
Leer ons leven tot Uw eer!*
- 2. Heer, wij mogen niet naar school toe  
En naar onze vriendjes thuis  
Wilt U voor hen blijven zorgen  
Denkt U aan een ieders kruis?  
Breng ons Heere op de knieën  
Dat wij U belijden Heer'  
U staat boven alle dingen  
Leer ons leven tot Uw eer!*
- 3. Heel veel mensen zijn nu eenzaam  
Alleen in hun eigen huis  
Wilt u hen een bezoekje brengen?*



*Misschien wel in het ziekenhuis?  
Breng ons Heere op de knieën  
Dat wij U belijden Heer'  
U staat boven alle dingen  
Leer ons leven tot Uw eer!*

4. *Wilt U voor de dokters zorgen?  
En voor allen in de zorg  
Geeft u wijsheid en veel liefde  
Toon Uw Vaderlijke zorg!  
Breng ons Heere op de knieën  
Dat wij U belijden Heer'  
U staat boven alle dingen  
Leer ons leven tot Uw eer!*

5. *Heel veel mensen zijn nu werkloos  
En verdienen nu geen geld  
Heer U weet dat geeft veel zorgen  
We voelen ons zo erg geveeld!  
Breng ons Heere op de knieën  
Dat wij U belijden Heer'  
U staat boven alle dingen  
Leer ons leven tot Uw eer!*

6. *Leer ons in Uw woord te lezen  
Help Uw knechten, elke keer  
Om Uw woord ook nu te brengen,  
Breng het in onz' harten Heer'!  
Breng ons Heere op de knieën  
Dat wij U belijden Heer'  
U staat boven alle dingen  
Leer ons leven tot Uw eer!*

7. *Heer' ik mag toch alles vragen?  
Als ik bang ben, vol verdriet?  
Wilt u daarom naar ons luisteren?  
Hoor verhoor toch ook dit lied!  
U bent Wonderlijk, U bent Raadsman  
U bent toch de sterke God!  
Breng u dan Uw eigen vrede  
Wees bewogen met ons lot!*

Getuigenis verzameld door: Gianni Giardinelli

Julian Urban 38 jaar, Doctor in Lombardije:

'Nooit in mijn donkerste nachtmerries heb ik gedacht dat ik kon zien en ervaren wat er hier in ons ziekenhuis al drie weken aan de hand is. De nachtmerrie stroomt, de rivier wordt groter en groter. In het begin kwamen er slechts enkele zieken aan, toen tientallen en dan honderden en nu zijn we geen doktoren meer, maar we zijn sorteerdere aan de lopende band geworden en we beslissen wie er mag leven en wie naar huis moet worden gestuurd om te sterven, zelfs als al deze mensen Italiaanse belastingen hebben betaald, hun leven lang.

Tot twee weken geleden waren mijn collega's en ik atheïst; het was normaal omdat we artsen zijn en we leerden dat wetenschap de aanwezigheid van God uitsluit. Ik lachte altijd als mijn ouders naar de kerk gingen.

Negen dagen geleden kwam er een voorganger van 75 jaar bij ons op de IC; hij was een aardige man, had ernstige ademhalingsproblemen, maar had een Bijbel bij zich en hij maakte indruk op ons omdat hij die aan de stervenden voorlas en hen troostte en hun hand vast hield. We waren allemaal vermoeide, ontmoedigde dokters, psychisch en fysiek volledig op, toen we tijd hadden om naar hem te luisteren.

We moeten nu toegeven: als mens hebben we onze grenzen bereikt, we kunnen niet meer doen dan wat we nu doen en toch sterven er elke dag meer mensen. En we zijn uitgeput, we hebben inmiddels twee collega's die zijn overleden en anderen zijn besmet. We realiseerden ons dat waar wat de mens kan doen de limiet bereikt is, we God nodig hebben! Nu vragen we Hem om hulp als we een paar vrije minuten hebben, praten met elkaar en we kunnen niet geloven dat we als overtuigde atheïsten nu elke dag op zoek zijn naar onze vrede en de Heer vragen ons te helpen



weerstand te bieden zodat we voor de zieken kunnen zorgen.

Gisteren stierf de 75-jarige voorganger. Ondanks het feit dat er hier in de drie weken meer dan 120 doden vielen en we allemaal uitgeput waren, ondanks zijn eigen omstandigheden en onze moeilijkheden, is hij erin geslaagd om ons een VREDE te brengen die we niet meer verwacht hadden ooit te vinden.

De voorganger is naar onze Heer gegaan en binnenkort zullen we hem ook volgen als deze situatie zo doorgaat.

Ik ben zes dagen niet thuis geweest, ik weet niet wanneer ik de laatste keer heb gegeten en ik besef mijn waardeloosheid op deze aarde en ik wil mijn laatste adem benutten om anderen te helpen.

Ik ben GELUKKIG dat ik tot God ben teruggekeerd terwijl ik omringd ben door het lijden en de dood van mijn medemensen ".

Het is een lange brief geworden met veel bijdragen. Dank daarvoor en ook voor de volgende week zijn die bijdragen weer welkom.

Een goede zondag toegewenst.