

Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende
2^e Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:

Dhr. K.G. van der Linde
Noorddiepweg 4-b
8267 AM Kampen
Tel: 06-41117599
scriba.kampereiland@outlook.com

Kerk:

www.hervormdkampereiland.nl
Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166



Hervormde
Gemeente
Kampereiland

Maandbrief oktober 2019

Van de kerkelijk werker

Sta op, Heer!

Agrariërs maken 0,3% uit van de Nederlandse bevolking. Momenteel is er veel onrust. Onrust over de toekomst van het bedrijf, onrust over het overheidsbeleid en onrust over het stikstofbeleid. Je zult zelf het rijtje van onrust nog verder kunnen aanvullen. Middels gesprekken, wat ik op het journaal zie en via social media tegenkom proef ik een grote machteloosheid. Leiders en anderen beslissen, over je toekomst en over je bedrijf. Je staat machteloos.

Nu weet ik wel dat we God niet voor ons karretje kunnen spannen, maar in psalm 10 wordt God opgeroepen om op te staan. God wordt gebeden om oog te hebben voor hen die machteloos zijn. Met nog meer nadruk wordt God gewezen dat Hij alles ziet (vers 14). Daarom, ga met je machteloosheid tot God. Laten we ons toevertrouwen aan Hem die de machtelozen helpt; 'U zult hun hart versterken' (vers. 17).

Een goede groet vanuit Kampen,
Bart van 'Ende

Kerkdiensten

Zondag 6 oktober, 3^e zondag van de herfst Israëlzondag

Tijd: 10:00 uur

Voorganger: Mevrouw H. Kramer- de Jong uit Emmeloord

Oppasdienst: Mieke Roetman - Danielle van 't Oever

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Christenen voor Israël

Het belangrijkste doel van Christenen voor Israël is om betrouwbaar Bijbels onderwijs te geven over Israël aan christenen in Nederland. Op talloze manieren bereiken ze christenen om hen te wijzen op Gods liefde voor Zijn volk en op Zijn komende koninkrijk.

Aan het eind van de dienst krijgt u het oktober-nummer Israël aktueel uitgereikt, dit is een uitgave van Stichting Christenen voor Israël.

Zondag 6 oktober, missionaire dienst

Tijd: 19:30 uur

Voorganger: Dominee J.P. van Ark uit Wezep

Oppasdienst: Geen

1^e Collecte: Leger des Heils in Kampen

2^e Collecte: Kerk Kampereiland



“WHAT WOULD JESUS DO?”

N.a.v. het boek: “In Zijn Voetsporen” van Charles M. Sheldon is voor dit thema gekozen. Wat doen wij als een zwerfer/bedelaar bij ons op bezoek komt? Ook nu kunnen we deze vraag nog aan ons zelf stellen: “WAT ZOUDEN WIJ DOEN?”

Een belangrijk thema. Dus.....kom luisteren...kijken en samen zingen. De power point is klaar. Ds. Hans van Ark verzorgt de meditatie en de muzikale begeleiding op orgel en piano wordt verzorgd door Arjan Broekhuizen.



Passend bij dit thema wordt de 1^e collecte gehouden voor het Leger des Heils in Kampen. De 2^e collecte is voor de kerk Kampereiland.

Mogen we u/jou ook begroeten? Tot ziens!

Met hartelijke groet,
Annita, Alex, Gerda

Zondag 13 oktober, 4^e zondag van de herfst
Viering Heilig Avondmaal

Tijd: 10:00 uur

Voorganger: Dominee F. Verboom uit Kampen

Oppasdienst: Brenda Knol - Karin van Dijk

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Zending over Grenzen

Armoede en werkloosheid in Oost-Europa worden van generatie op generatie doorgegeven. Ouders die geen goede opleiding hebben gehad, hebben geen kans op de arbeidsmarkt. Ook kunnen deze ouders hun kinderen niet helpen in hun ontwikkeling, omdat ze daar de kennis en middelen niet voor hebben.

Om deze situaties te doorbreken, bied zending over grenzen onderwijsondersteuning aan in gemeenschappen in Oost-Europa. Getrainde vrijwilligers helpen de kinderen bij hun huiswerk in de naschoolse opvang, waar ze ook een warme maaltijd krijgen. Dankzij de onderwijsondersteuning zijn er steeds meer jongeren die na de basisschool ook naar het voorgezet onderwijs gaan en zelfs nadenken over een vervolgopleiding. Naast onderwijsondersteuning worden er ook cursussen aangeboden waar kinderen vaardigheden kunnen opdoen die hen kunnen helpen op de arbeidsmarkt, zoals een cursus Engels of een computercursus.

Zondag 20 oktober, 6^e zondag van de herfst

Tijd: 10:00 uur

Voorganger: Dominee B. Gijsbertsen uit Kampen

Oppasdienst: Annemarie v.d. Brink - Anna v.d. Brink

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Werelddiaconaat

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat Colombia

Zondag 27 oktober, 6^e zondag van de herfst

Tijd: 10:00 uur

Voorganger: Dominee K. de Lange uit Lelystad

Oppasdienst: Jenine v.d. Linde - Jennemarieke Steenbeek

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Onderhoudsfonds

Van de kindernevendienst

Deze herfst gaan we beginnen met het Bijbelboek Samuël. We leren hoe we met God mogen omgaan en dat we Hem niet voor ons eigen karretje kunnen spannen. Wij hebben Hem nodig en mogen Hem vragen voor ons te zorgen. Dat deed hij ook toen Israël om een koning vroeg. We lezen over Saul, Jonatan en David: de koning naar zijn Hart.

De volgende onderwerpen worden er besproken per zondag; Zondag 6 oktober 1 Samuël 4 De Filistijnen veroverden de Ark van de Heer. Zondag 13 oktober 1 Samuël 5 De Ark bij de Filistijnen. Zondag 20 oktober 1 Samuël 6 De Ark komt terug naar Israël en zondag 27 oktober 1 Samuël 9 en 10 Saul gezalfd tot koning. We hopen dat er weer veel kinderen bij de nevendienst mogen zijn en dat we samen fijne diensten met mooie gesprekken mogen hebben.

Met vriendelijke groet,
Corjanne van der Linde



Lied van de maand

Ieder jaar is op 31 oktober de herdenking van de Reformatie. Eén van de meest bekende gebeurtenissen in die periode is dat Luther zijn stellingen aan de deur van de slotkapel spijkerde. Van deze Luther zingen we deze maand lied 898: "Een vaste burcht is onze God".

De reden dat dit lied deze maand als 'Lied van de maand' is gekozen is niet vanwege de tekst, maar vanwege de melodie. Hoewel ook de tekst anders is dan wij wellicht kennen, is vooral de melodie die in het Liedboek wordt gebruikt (net als in het Liedboek voor de Kerken) anders dan de melodie waarop dit lied doorgaans wordt gezongen. De melodie die nu is genoteerd is de melodie die Luther zelf geschreven heeft voor dit lied.

Boven het lied schreef Luther: 'Der 46. Psalm – Deus noster refugium et virtus' (God onze toevlucht en sterkte). De dichter zingt een loflied op de HERE als de Toevlucht van Israël en Jeruzalem in de crisis van de tijd. Het is een lied waarin een krachtig Godsvertrouwen doorklinkt. Al staat de aarde te trillen op haar grondvesten, al worden we verschrikt door het rumoer van de geschiedenis, toch vrezen we niet: De HERE, de God van Jakob is met ons! God is ons een toevlucht. Het lied is vandaag dus nog net zo actueel als destijds.

Luther heeft nooit bedoeld dat het lied een 'strijdlied' zou zijn, zoals dat wel doet voorkomen op de 18^e/19^e-eeuws melodie. Het is een Christus-hymne; het lied zingt van Hem die ons draagt door de diepte heen.

Het lied zet in met één korte en twee lange noten, op dezelfde toonhoogte; alsof het klaroenstoten zijn die iets belangrijks willen aankondigen. Aan het einde van de tweede regel zijn we op melodisch het laagste punt van het lied. Daarna worden de eerste twee regels weer herhaald.

De tweede lettergreep van de 5^e regel heeft iets meer aandacht nodig. Alleen hier heeft de melodie een afwijkend ritme!

De regels erna hebben de noten allemaal dezelfde lengte, waarna in de laatste twee regels de oorspronkelijke ritmiek – grofweg kort-lang – weer terugkomt.

Op het eerste gezicht ziet de melodie er misschien lastig uit, en klinkt het ons onbekend in de oren. Maar met enige oefening zal het lukken om de lichtvoetige melodie aan te leren, waarin de vreugde doortintelt om Hem die voor ons strijdt en overwint.

Ook deze keer is het weer aan te raden om het lied vooraf alvast eens te beluisteren. Een uitvoering vindt u hier:

<https://www.liedboekcompendium.nl/files/uploads/audio/751-1016/898 WoZ 20130205.mp3>

Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen

Thema avond ouders en tieners

Voor donderdag 7 november worden alle ouders uitgenodigd van Kampereiland met tieners in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. We willen met elkaar in gesprek gaan over wat een tiener bezig houdt in het leven en wat ouders bezig houdt bij de (geloofs)opvoeding. We hopen op een waardevolle avond. De avond start om 20.00 uur in de consistorie. Tot dan en met goede groet, *Bart van 't Ende*

Geboorte

Het gezin van Arjen en Leonie van der Kamp werd op 6 september verblijd met de geboorte van Stijn Christiaan Jonathan. Hij is het broertje van Tom.

En op 20 september werd Owen Gerjan van Dijk geboren, hij is de zoon van Johan van Dijk en Ashley Bos. We wensen hen alle goeds toe en bovenal Gods zegen bij de opvoeding.

Vanuit de kerkenraad

Voor Beatrix Knol en Martijn is het begin 2020 vier jaar geleden dat ze respectievelijk tot ouderling en ouderling-kerkrentmeester zijn bevestigd. Hiermee is een eind gekomen aan hun (eerste) ambtstermijn. De samenwerking in de afzonderlijke colleges als in de gezamenlijke kerkenraad is vanuit alle kanten als zeer plezierig ervaren. We zijn dan ook dankbaar en blij dat ze beiden aan hebben gegeven herbevestigd te willen worden.



Wegens het einde van de tweede ambtstermijn van vier jaar van diaken Ingrid Bolsius en kerkrentmeester Karlo van der Linde ontstaan er per januari 2020 twee vacatures. We vragen u om namen van gemeenteleden in te dienen welke u geschikt acht voor het ambt van diaken en/ of ouderling-kerkrentmeester. Dit kan door een briefje in de collectezak te stoppen of per mail door te geven via de scriba. U heeft hiervoor de gelegenheid tot en met zondag 20 oktober.

Overname scribaat

Per 1 januari 2020 zal Miny Pelleboer het scribaat van ondergetekende overnemen. We wensen haar veel vreugde, wijsheid en Gods nabijheid toe bij deze mooie taak welke ze voor onze gemeente mag gaan uitvoeren.

Tenslotte

Heeft u punten voor de afkondigingen, voorbede, dankzegging of berichten voor de beamer? Deze graag doorgeven voor zaterdag 12:00 uur. Kopij voor het kerkblad aanleveren voor maandags 9:00 uur (zie kerkblad voor exacte datum).

Mensen die door ouderdom of ziekte niet naar de kerk kunnen komen maar meeluisteren via internet en het fijn vinden een bepaald lied of psalm te horen, mogen dit ook altijd doorgeven. Alles via de scriba, bij voorkeur per mail.

Heeft u, heb jij een bijdrage voor de volgende maandbrief? Deze dan aanleveren voor maandag 28 oktober.

Met vriendelijk groet namens de kerkenraad,
Karlo van der Linde

