

Kerkelijk werker:
Dhr. A.B. van 't Ende
2^e Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:
Dhr. K.G. van der Linde
Noorddiepweg 4-b
8267 AM Kampen
Tel: 06-41117599
scriba.kampereiland@outlook.com

Kerk:
www.hervormdkampereiland.nl
Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166



**Hervormde
Gemeente
Kampereiland**

Maandbrief mei 2019

Van de kerkelijk werker

Jesus is waarlijk opgestaan. Het heeft over heel de wereld geklonken. Het is de kern van ons christelijk geloof. Dat geloof geeft een diepere betekenis aan het leven. We hoeven er niet alles uit te halen. Want er is een leven na dit leven. De dood als komma, niet als punt. Jesus zelf deed het ons voor. Ik hoop dat het voor u en jou moed en hoop geeft in dit leven. En dat we dit geloof mogen delen met vele andere gelovigen. Met name voelen we ons verbonden met onze broeders en zuster in Sri Lanka. Het kwaad in deze wereld lijkt zo sterk. Maar ondanks dat de dood te vroeg kwam voor de christenen in Sri Lanka, mogen ze door de opgestane Christus nu bij God zijn.

Laten we bidden voor hen die lijden onder verdrukking en danken voor de vrijheid die ons is gegeven. Ook dat gegeven mag van mij een plek krijgen op 5 mei; het leven in vrijheid, zonder geloofsvervolging. De vlag mag uit, dank God ervoor!

Bart van 't Ende

Kerkdiensten

Zondag 28 april, 2^e zondag van Pasen

Tijd: 10:00 uur

Voorganger: Dominee K. de Lange uit Lelystad

Oppasdienst: Geraldine Kloosterman - Iris van Ittersum

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: orgelfonds

Zondag 5 mei, 3^e zondag van Pasen

Tijd: 10:00 uur

Voorganger: Dominee G. Timmer uit Ens

Oppasdienst: Hanneke v.d. Linde - Herjanne v.d. Linde

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Onderhoudsfonds

De extra collecte wordt onder meer gebruikt voor het bijhouden van het schilderwerk van de kerk. Voor dit jaar betreft het de voor en achterkant van het kerkgebouw. Volgend jaar is de kerktoren aan de beurt. Dus van harte bij u aanbevolen!

Zondag 5 mei, 3^e zondag van Pasen

Jeugddienst

Tijd: 19:30 uur

Voorganger: De heer van Putten

Oppasdienst: Geen

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Open Doors

5 mei jeugddienst te Kampereiland om 19:30.



Bevrijdingsdag! Hoe vrij ben jij?

Waar: Hervormde kerk te Kampereiland
Spreker: Bram van Putten
Band: Applemouse
Collecte doel: Opendoors

Zondag 12 mei, 4^e zondag van Pasen

Tijd: 10:00 uur

Voorganger: De heer Lipke uit Elburg

Oppasdienst: Annita Dijkstra - Agnes Knol

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Internet (kerkdienst gemist)

Met kerkdienst gemist is het mogelijk kerkdiensten live of achteraf te beluisteren. Ook de kerk op Kampereiland is hierop aangesloten en meerdere mensen maken hier gebruik van. U kunt zich afvragen waar de kosten van deze diensten uit bestaan, vandaar een korte toelichting. Naast de technische apparatuur, moet er door de kerk ook een vergoeding betaald worden van de diensten, die live beluisterd worden. Voor het rechtstreeks meeluisteren staan vaste kosten, het terugluisteren brengt extra kosten met zich mee,



waarbij het niet uitmaakt of er een gehele dienst of een heel kort gedeelte wordt terug beluisterd. Deze kosten variëren van €15,- tot €25,- euro per maand.

Zondag 19 mei, 5^e zondag van Pasen

Belijdenisdienst

Tijd: 10:00 uur

Voorganger: Dominee H.A. van Maanen uit IJsselmuiden

Oppasdienst: Mieke Roetman - Corine van Ittersum

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Kerk

Deze morgen willen Dick Duitman en Wendy-Lee Duitman-Nieuwenhuis in het openbaar getuigenis afleggen van hun geloof.



Zondag 26 mei, 6^e zondag van Pasen

Tijd: 10:00 uur

Voorganger: Dominee W. Smit uit Zwolle

Oppasdienst: Annemarie v.d. Brink - Anna v.d. Brink

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Stichting Wal en Water

De extra collecte deze zondag 26 mei is bestemd voor het magazine Wal en Water.

Het recreatiemagazine Wal en Water is een project van diverse kerken in Noordwest-Overijssel. Dit frisse full colour magazine wordt ieder jaar weer aangeboden aan toeristen. Naast algemene toeristische weetjes bevat Wal en Water informatie over kerkelijke zomeractiviteiten. Dit blad ligt bij meerdere accommodaties op Kampereiland, zoals bij camping Seveningen, jachthaven ZC'37, Rustpunt Noorderrand, Museumboerderij en in de kerk op de leesplank.

Donderdag 30 mei, 40^e Paasdag

Hemelvaart van de Heer

Tijd: 10:00 uur

Voorganger: Dominee J. de Goei uit Amersfoort

Oppasdienst: Jenine v.d. Linde - Loes Knol

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: MAF

Niemand is onbereikbaar voor Gods liefde. Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijk heden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde!

MAF vliegt voor meer dan 1.000 kerken en (hulp)organisaties.

Kindernevendienst

Het paasproject hebben we zondag 21 april mogen afsluiten met de mooie boodschap dat God ons redt en voor ons kiest. We hebben veel mooie reacties mogen ontvangen over het project en we hopen vooral dat de kinderen het een leuk project hebben gevonden. Vanaf zondag 28 april gaan we het in de nevendienst over Abram hebben met de volgende onderwerpen. 28 april Abram door God geroepen, 5 mei Abram en Lot gaan uit elkaar, 12 mei Abram bevrijdt Lot, 19 mei God sluit een verbond met Abram. Vanaf zondag 26 mei komen de verhalen uit Johannes, hier in de volgende maandbrief meer over. Vanaf zondag 28 april gaat groep 1 t/m 3 naar Ons Erf en mogen hier blijven tot na de dienst. Groep 4 t/m 8 gaat naar de consistorie en komen na de preek weer de kerk in.

Met vriendelijke groet,
Corjanne van der Linde

Lied van de maand

De zondagen na Pasen zingen we het lied 'O Heer, blijf toch niet vragen' (lied 649). Hoewel hij niet bij naam genoemd wordt, gaat dit lied over Petrus.

In het lied herkennen we de geschiedenis uit Johannes 21 (vers 15-21), waarin Jezus aan Petrus vraagt of Petrus Hem lief heeft. Het lied is geen letterlijke berijming van de Bijbeltekst uit Johannes; de geschiedenis wordt meditatief aan ons verteld.



Opvallend aan het lied is dat het in de ik-vorm wordt gezongen. Gaat het wel om Petrus; worden wij niet zelf aangesproken...?

Opvallend aan het lied is dat de eerste en de laatste regel van ieder couplet hetzelfde zijn. Door deze herhaling ontstaat er een zekere innigheid.

Het 'hoogtepunt' van het lied vinden we in het 7^e couplet: 'Het Offerlam regeert'.

Volgens de dichter is een zekere ingetogenheid op haar plaats bij het zingen van en nadenken over dit lied.

Tekstueel zijn de eerste en laatste regel van ieder couplet gelijk. De componist van de melodie heeft dit ook terug laten komen; ritmisch (en ook deels qua melodie) zijn deze regels hetzelfde, om de terugkerende vraag te symboliseren.

Het hoogste punt in de melodie vinden we in de 4^e regel; dat is ook de regel waar we het tekstuele 'hoogtepunt' vinden: Het Offerlam.

Het lied dient in een rustig tempo gezongen te worden. Let ook op de tweede noot in de 1^e, 3^e en 5^e regel. Deze duurt langer dan je zou verwachten.

Hier kunt u het lied alvast beluisteren:

https://www.liedboekcompendium.nl/files/uploads/audio/501-750/649_WoZ_123591.mp3

Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen

Terugkomavond doopouders

In het najaar hebben we een goede ontmoeting gehad met ouders die in de afgelopen jaren hun kind(eren) hebben laten dopen. Een heel positief gesprek hebben we met elkaar gehad. Wie weet hebben jullie de steen nog bewaard...

Graag willen we dit voorjaar ook bij elkaar komen om met elkaar in gesprek te blijven en elkaar te bemoedigen in de (geloofs)opvoeding. Ik noem twee datums: 4 juni of 13 juni. De datum waarop de meeste ouders kunnen wordt geprikt. Een persoonlijke uitnodiging volgt nog. Om alvast iets te noemen waarover we met elkaar in gesprek willen gaan is het gebruik van (kinder)Bijbels in het gezin. Wat en wanneer lees je? En wat lees je aan tafel wanneer je

jongste kind 2 is en de oudste 12? Lees je dan nog steeds uit de kinderbijbel...? Goed om met elkaar scherp te houden en met elkaar in gesprek te blijven.

Bart van 't Ende

Catechisatie

Het afgelopen catechisatieseizoen heeft mij geïnspireerd tot het schrijven van een column. Deze is vorig jaar gepubliceerd in het Kerkblad van IJsselmuiden eo. Deze column geeft goed weer wat ik geleerd heb van de catechisanten. Tegelijk hoop en bid ik dat ze ook wat van mij geleerd hebben...

Dus in plaats van dat ik alles ga vertellen wat we gedaan hebben in het afgelopen seizoen, volgt hier mijn column (waar gebeurd).

Typisch kerk

Daar zaten we dan, in een klein zaaltje op een donderdagavond. Acht catechisanten bij elkaar. Midden in een drukke week. De jongeren met een



hoofd vol met van alles en nog wat. In die kleine hoofden zaten grote en onrustige gedachten. 'Ga ik dit

schooljaar redden?', 'Mijn stagebegeleider is echt niks aan', 'Hoe ga ik om met mijn steeds ruziemakende ouders?', 'Lisanne is verliefd op Mark en wil dat dolgraag vertellen, stom hé?', 'Ik voel mij helemaal alleen', 'Is het al weer snel afgelopen?' 'Dhr. het Lam van Engels is flauwgevallen gisteren', 'Zal ik morgen mijn blauwe of groene sweater aan doen?'.

Te midden van al dat gewoel, gefluister en gepraat stond ik, sprekend over hoe de Drie-eenheid werkt en waarom dat *absoluut* noodzakelijk is voor het geloofsleven. Ja, want dat geloofsleven vraagt veel. Het vraagt van die onrustige hoofden, dat het leert over Gods Rechtvaardiging, over Christus Zijn verlossingswerk en de Heiliging van de Heilige Geest. Deze drie elementen komen mooi samenvattend terug in de Drie-eenheid. Top onderwerp.



Na de introductie bleek dat niemand van toeten nog blazen wist. Welk een vreugde voor de catecheet. Catechisanten die niets weten volstoppen met kennis! Kortom, een geslaagde les.

Toch? Bij het afruimen vond ik een briefje met daarop geschreven: 'Drie-eenheid, typisch kerk'. Als een boemerang kwam dit binnen. De Drie-eenheid als typische gevalletje, waar stokoude kerkvaders en vrome kerkmensen zich druk om maken...?

Nadenkend kom ik tot heel veel typische kerkdingetjes: wedergeboorte, zonde-verlossing-dankbaarheid, rechtvaardiging, uitverkiezing... Al is de catecheet vol vuur en spat het enthousiasme ervan af, als de hoofden er niet bij zijn heeft het geen zin.

Jongeren, hou mij bij de les wanneer ik helemaal lyrisch de dubbele uitverkiezing aan jullie verstand probeer te peuteren. Dat ik eerst belangstelling toon in jullie leefwereld en betrokken ben bij jullie issues en verhalen. Pas dan kan het geloofsgesprek plaatsvinden. Een gesprek wat gaat over de liefde van Christus voor jou! Dát is typisch kerk...

Bart van 't Ende

Terugblik lunch

We kunnen terugzien op een gezellige en lekkere lunch, die we op vrijdag 12 april hielden in de consistorie. Een gezellig kleed, bloemetjes, lekkernijen en bovenal de gezelligheid van het met elkaar eten doet de consistorie in een mum van tijd veranderen. We waren met 12 personen en pasten zo precies rondom de tafels.



Het mooie was dat zowel ons oudste gemeentelid als ons jongste gemeentelid aanwezig was. Deze keer heeft een ieder die kwam zelf een bijdrage geleverd om voor het nodige te zorgen. Dit zorgt altijd weer voor verrassingen! Van soep tot lekkere broodjes, paasbrood, gekookte eitjes enz. Genoeg voor iedereen. Iedereen die heeft deelgenomen hartelijk dank daarvoor. Wie weet tot een volgende keer. Ook u of jij bent een volgende keer van harte welkom, natuurlijk wanneer het op die dag past.



De diaconie,
Mieke, Ingrid en Joke

Van de kerkrentmeesters

Schoonmaakochtend 13 april

Op zaterdagochtend werd er de jaarlijkse schoonmaak in en buiten de kerk gehouden. De ramen en de dakgoten zijn weer schoon en de klok is weer gesmeerd. Binnen zijn de kroonluchters weer opgepoetst en de kussens gelucht en uitgeklopt. Alles is weer fris voor het nieuwe seizoen. En Jenny Schrijver, nog bedankt voor de lekkere slof, smaakte weer heerlijk!!!

Koster team

We zijn blij dat met Rien Hofstede er bij het team weer compleet is. Fijn dat Rien ook als gastheer er voor de kerk wil zijn. Het is dankbaar om te zien dat er zo veel mensen zich vrijwillig inzetten om zo de kerk draaiende te houden.

Buitenboel (verjaardagsfonds 2018)

Er is ondertussen een picknick tafel besteld en het informatiebord vordert ook. Voor 26 mei (koffiedrink moment) willen we dit klaar hebben. Er hebben zich al mannen gemeld die ons daar mee willen helpen. Super. Precieze datum volgt nog.

Namens de Kerkrentmeesters,
Martijn Knol



Verantwoording collecten

Overzicht eerste kwartaal 2019

06 jan. € 68,65 Kerk
13 jan. € 65,30 Ned. Bijbelgenootschap
20 jan. € 58,70 Onderhoudsfonds
27 jan. € 59,70 Hulp Oost Europa (avondmaalscollecte)
03 feb. € 84,00 Werelddiaconaat
03 feb. € 36,50 PLAN (jeugddienst)
10 feb. € 147,32 Compassion (Gezin-School-Kerk)
17 feb. € 61,77 Kerk
24 feb. € 71,45 Onderhoudsfonds
03 mrt. € 67,50 Orgelfonds
03 mrt. € 49,10 SPGIJ (missionaire dienst)
10 mrt. € 91,65 Open Doors
13 mrt. € 58,75 Diaconie (biddag)
17 mrt. € 67,30 Voedselbank
24 mrt. € 104,99 Kampereiland helpt
31 mrt. € 68,10 Kerk
31 mrt. € 56,15 St. hulp vervolgde christenen (afsluiting catechisatie)

Diaconie en Kerk: € 1049,28

Zending: € 598,82

Tot slot

Vanaf juni beginnen de ochtenddienst weer om 9:30 uur.

Punten voor de afkondigingen, voorbede of dankzegging graag doorgeven vóór zaterdag 12:00 uur via de scriba.

En kopij voor de volgende maandbrief graag aanleveren voor maandag 27 mei.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Karlo van der Linde