

Kerkelijk werker:
Dhr. A.B. van 't Ende
2^e Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:
Dhr. K.G. van der Linde
Noorddiepweg 4-b
8267 AM Kampen
Tel: 06-41117599
scriba.kampereiland@outlook.com

Kerk:
www.hervormdkampereiland.nl
Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166



**Hervormde
Gemeente
Kampereiland**

Maandbrief maart 2019

Vanuit de kerkenraad

Waar blijf je met je geloof vandaag de dag? In een wereld waarin de wetenschap je klein en dommig maakt. Waar geknutseld wordt aan het ongeboren leven. Waar de Poetins en de Trumps de dienst uitmaken. Je geconfronteerd wordt op school, stage of werk voor mensen waarvan je bang wordt, gekleineerd wordt. Wat stelt jouw geloof dan voor? Vermoeidheid en twijfel overvallen je. Ik herken het wel. Moe van geloven. Het antwoord staat in Jesaja 40: 28 – 31. Jij bent niet te min voor God met al je gedachtes en vermoeidheid. Je hoeft niet vol aan de bak vandaag; vraag God om geloof, kracht en uithoudingsvermogen. Ik hoop dat deze boodschap u en jouw tot steun mag zijn de komende weken. Hij geeft de vermoeiden kracht!

Namens de kerkenraad,
Bart van 't Ende

Kerkdiensten

Zondag 3 maart, 8^e zondag van Epifanie

Quinquagesima (ongeveer vijftigste dag voor Pasen)

Tijd: 10:00 uur

Voorganger: Dominee A.W. van Veluw uit IJsselmuiden

Oppasdienst: Jetske Koers - Nikki Knol

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Orgelfonds

Zondag 3 maart, 8^e zondag van Epifanie

Missionaire dienst, thema 'bidden'

Tijd: 19:30 uur

Voorganger: Verzorgt door commissie

Oppasdienst: Geen

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: SPGIJ

De extra collecte is bestemd voor Stichting Paardrijden Gehandicapten IJsselmuiden. Ze verzorgen dagelijks aangepast paardrijden en huifbedrijven voor ongeveer 150 verstandelijk, lichamelijk, visueel en/of meer-voudig gehandicapte ruiters.

Zondag 10 maart, 1^e zondag van de 40 dagentijd

Invocabit (Roept hij Mij aan)

Tijd: 10:00 uur

Voorganger: Dominee K. van der Kamp uit Kampen

Oppasdienst: Karin Kanis - Karin van Dijk

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Voor meer informatie bezoek de website van Open Doors.

Woensdag 13 maart, biddag

Tijd: 19:30 uur

Voorganger: Dominee W. Dekker uit Kampen

Oppasdienst: Geen

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Diaconie

Als diaconie is het goed om een financiële buffer te hebben voor onvoorziene en reguliere uitgaven. Vandaar dat de extra collecte bestemd is voor de diaconie. Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 17 maart, 2^e zondag van de 40 dagentijd

Reminiscere (Gedenk uw barmhartigheden)

Tijd: 10:00 uur

Voorganger: Dominee G.H. Labooy uit IJsselmuiden

Oppasdienst: Gerdien Tuinstra - Anna v.d. Brink

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Voedselbank

De Voedselbank Kampen e.o. wil een bijdrage leveren aan de verzachting van (verborgen) armoede en verspilling van voedsel tegengaan. Zij doet dat door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en vervolgens op gezette tijden voedselpakketten uit te delen aan huishoudens en alleenstaanden die in grote armoede leven. Op dit moment worden er in Kampen aan ongeveer 180 gezinnen pakketten uitgedeeld.



Aan het eind van 2019 wordt er nogmaals een extra inzameling gehouden voor de voedselbank, dan zal er om concrete producten worden gevraagd, uitgebreidere informatie wordt te zijner tijd gegeven.

Zondag 24 maart, 3^e zondag van de 40 dagentijd

Oculi (*Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer*)

Tijd: 10:00 uur

Voorganger: Dominee J. de Goei uit Amersfoort

Oppasdienst: Rianne Koers - Anouk van 't Oever

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Kampereiland Helpt

De extra collecte van 24 maart is bestemd voor Kampereiland helpt.....! Waarvoor gaat het gebruikt worden. Op maandag 4 maart zal er wederom een transport richting Roemenië vertrekken. Een gedeelte van de lading is afkomstig van de Roemenië commissie Kamperveen /Kampereiland en bestaat uit pootgoed en maïszaad. Deze poot aardappelen en het maïszaad zijn afkomstig van verschillende bedrijven en worden (kosteloos) beschikbaar gesteld. Daar zijn we hen zeer dankbaar voor. Ondanks de krappe voorraden wordt het toch maar even gedaan! Nogmaals onze hartelijke dank.

Wel moet het nog even naar Roemenië gebracht worden. Hoe hoog deze transportkosten zijn weten we nog niet exact maar met de collecte willen we als een bijdrage in deze kosten gebruiken. Van meerdere gemeenten uit onze regio gaat er maïszaad, (zaaiuien) en poot aardappelen naar diverse plekken in Roemenië. De kosten voor het transport zullen dan ook gezamenlijk betaald moeten worden. Alvast hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage.

Namens de commissie,

Kor Koers

Zondag 31 maart, 4^e zondag van de 40 dagentijd

Laetare (*Verheug U*)

Tijd: 10:00 uur

Voorganger: Dominee G.H Nijland uit Mastenbroek

Oppasdienst: Wendy Lee Duitman - Jennemarieke Steenbeek

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Kerk

Zondag 31 maart, 4^e zondag van de 40 dagentijd

Afsluiting catechisatie

Tijd: 19:30 uur

Voorganger: De heer A.B. van 't Ende

Oppasdienst: Geen

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Doel in overleg met catechisanten

Terugblik School – Kerk – Gezinsdienst 2019

Wat was het een mooie dienst! Zoveel kinderen en zo veel (groot)ouders in de dienst. Samen zingen, lezen, bidden, luisteren en koffiedrinken. Fijn om zo met elkaar het evangelie te delen. Gideon ging in gebed, vol vertrouwen op God. Terwijl hij letterlijk omringt was door vijanden. De les voor; in onze grootste wantrouwen en twijfel te blijven steunen op God. Hoe diep onze misère ook is, hoe zwart onze nacht ook is, al omringen vele vijanden ons, dat kunnen kleine vijanden zijn of grote vijanden, juist op die plek gaat Gideon op de knieën dankt hij God voor het vooruitzicht; namelijk: dat het GOED gaat komen. Wat een vertrouwen!

Van de kindernevendienst

In de maand maart gaan we vanaf zondag 10 maart starten met het paasproject:

God kiest, God redt... kies jij ook?

Het Paasproject neemt ons mee op de weg van de discipelen, die Jezus volgen naar Jeruzalem. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Over wat er gaat komen, maar de discipelen lijken Jezus keuzes niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes een voorbeeld voor zijn discipelen en voor ons.

De volgende onderwerpen worden aankomende maand besproken met de kinderen: Zondag 3 maart - De gelijkenis van de verloren zoon, Zondag 10 maart - De rijke jongen, Zondag 17 maart - Jezus gevangengenomen in Getsemane, Zondag 24 maart - Petrus wil Jezus niet meer kennen, Zondag 31 maart - Pilatus en Herodes (nadruk op Barabbas). We hopen jullie allemaal weer van harte welkom te heten.

Met vriendelijke groet,

Corjanne van der Linde



Lied van de maand

Op woensdag 6 maart begint de veertigdagentijd, de periode waarin we ons voorbereiden op Goede Vrijdag, en in het bijzonder op Pasen. Zondag 10 maart is de eerste zondag in deze periode. We hebben 2 passende liederen gekozen als Lied van de maand. De eerste daarvan is lied 545 – Christus staat in majesteit.

In dit, van oorsprong Engelse, lied staan we stil bij het evangelie over de verheerlijking op de berg, zoals we dat lezen in Lucas 9 vers 28 t/m 36. De coupletten volgen de tekst van dit evangelie stap voor stap.

In het eerste couplet zingen we dat Jezus op de berg is, waar Zijn gezicht en kleding veranderen (zie vers 28/29). Opvallend genoeg zingen we niet van de discipelen die bij hem zijn. Alle aandacht is op Hem gevestigd. Couplet twee vertelt ons dat Mozes en Elia bij Hem zijn (vers 30) en van Hem getuigen. In het derde couplet zingen we over het lijden in Jeruzalem (vers 31). Waar in couplet drie Mozes en Elia getuigen van Christus, komt er in couplet vier een Getuigenis uit de Hemel: Deze is Mijn Zoon (vers 35). Dit is het belangrijkste couplet van dit lied; de verheerlijking van Christus, door God zelf. In couplet vijf zien we toch nog iets van de discipelen terug, die tenten willen opzetten voor Mozes, Elia en Jezus (vers 35). Dit wordt resoluut van de hand gewezen. De heerlijkheid van Jezus kan niet wonen in een aardse tent, maar moet tronen op Israëls – en ook onze – lofzangen (zie ook Psalm 22 vers 4 - 'U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont'). Laat dat de opdracht zijn die we meenemen uit dit lied.

Elk couplet sluit af met 'Halleluja'. In de Veertigdagentijd is dat eigenlijk niet gebruikelijk, maar in de Anglicaanse en Lutherse traditie wordt dit lied in de Epifaniëntijd gezongen. Het 'Halleluja' is met de opdracht in het laatste couplet meer als passend. Halleluja: prijs de Heer!

Bij dit lied is gekozen voor de Engelse melodie "Mowsley". Zoals bij veel Engelse melodieën zal het lied na een paar keer oefenen makkelijk te zingen zijn.

Hier kunt u het lied alvast beluisteren:

<https://www.youtube.com/watch?v=e5q1zXBzgUc>

Veertigdagentijd

Op woensdag 6 maart begint de Veertigdagentijd. Een periode van inkeer en bezinning, ter voorbereiding op Pasen. Van oudsher is de Veertigdagentijd een periode van vasten, net zoals Jezus zelf 40 dagen in de woestijn heeft doorgebracht, om te bidden en te vasten.

Wanneer we de dagen vanaf 6 maart tot en met Pasen tellen, dan komen we niet uit op 40 dagen, maar op 46. Dit komt omdat we de zondagen niet 'meetellen' in deze periode. Op deze dag vieren we immers de opstandig van Christus; het kunnen daardoor geen vastendagen zijn. Op de zondagen in de Veertigdagentijd staan we in de Kerk stil bij een aantal kernmomenten op de weg die Jezus naar Pasen is gegaan.

Voorafgaand aan de Veertigdagentijd is het Carnaval (3 t/m 5 maart). Op het eerste gezicht lijkt het dat dit niets met elkaar te maken heeft – vandaag de dag in ieder geval niet meer. Maar vroeger waren dit de laatste dagen voor het vasten; men nam het er nog even goed van, zodat men met een goed gevulde maag kon beginnen aan de vastenperiode, die ieder jaar begint met Aswoensdag (Dit jaar 6 maart).

Tegenwoordig is de Veertigdagentijd (doorgaans) geen vastenperiode meer, maar meer een periode van versobering waarin we ons voorbereiden op Pasen. Het Feest waar we vieren dat Christus – na eerst gestorven te zijn voor ónze zonden – de dood heeft overwonnen!

Naast de Veertigdagentijd is er ook de Lijdenstijd, met name in de Gereformeerde traditie. Op de zeven zondagen in deze periode wordt met name aandacht gegeven aan het lijden van Christus. De Lijdenstijd begint bewust de zondag vóór aswoensdag. Zo kan het dus zijn dat de ene voorganger het heeft over de tweede Lijdenszondag en de ander over de eerste zondag van de Veertigdagentijd.

Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen



Veertigdagentijd kalender

De jaarlijkse veertigdagentijd kalender van de Protestantse Kerk is in een nieuw jasje gestoken. Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichterbij Pasen, feest van een nieuw begin. Vraag de kalender nu gratis aan via:

www.protestantsekerk.nl/40dagentijd kalender



Download inkijkexemplaar:

<https://www.protestantsekerk.nl/download8064/veertigdagentijd kalender%202019%20-%20inkijkexemplaar.pdf>

Geboorte

Op 1 februari ontvingen Martijn en Brenda Knol een dochttertje en Jurre een zusje met de naam Meike Saar. Zij is uit Gods hand ontvangen. Wat een vreugde in dit gezin! We delen als gemeente in de blijdschap met de familie Knol. We wensen hen gelukkig en vreugde toe en bovenal Gods zegen over de opvoeding van Meike en Jurre.

Gemeenteavond/ groot huisbezoek

Zoals eerder aangegeven organiseren we donderdagavond 21 maart een gemeenteavond. Deze avond mogen we te gast zijn bij de familie Koers aan de Nijlandsweg 1. We hopen de avond om 19.30 uur openen, waarna we met elkaar gaan eten (er wordt voor ons gekookt!). Daarna zal Bart van 't Ende het thema van de avond toelichten en willen we met elkaar hierover in gesprek gaan. Het onderwerp is de Nashville verklaring: Hoe gaan we hier mee om? Binnen de PKN mag iedere kerk beslissen welk standpunt er in genomen wordt. Wel wordt er van de kerk gevraagd om duidelijk te zijn. Als leidraad willen we vasthouden: "God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf". Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. In verband met de maaltijd is het wenselijk dat we weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden. Daarom komt er een opgavelijst achterin de kerk te liggen of er kan aan mailtje gestuurd worden aan de scriba. Opgeven kan t/m zondag 17 maart. We zien uit naar uw en jouw komst!

Gezellig met elkaar lunchen!

Op vrijdagmiddag 12 april willen we van 12:00 uur tot 14:00 uur met elkaar lunchen in de consistorie. Bij de eerdere bijeenkomsten hebben een aantal deelnemers aangeboden eventueel te willen helpen met een deel van de maaltijdbereiding. Daar willen we graag gebruik van maken. Als diaconie zullen we zelf enkele vrijwilligers benaderen met de vraag om mee te helpen.

Dit betreft een vooraankondiging, noteer dus de datum in de agenda en probeer andere mensen te enthousiasmeren. Houd de volgende maandbrief en de kerkbode in de gaten voor de officiële uitnodiging.

Groetjes,
Mieke, Joke en Ingrid

Actie kerkbalans

Dankbaar en blij kunnen we u mededelen dat de voorlopige toezegging voor actie kerkbalans 2019 €29.380,- bedraagt. Hiermee hebben we het begrote bedrag van €27.500,- ruim gehaald. Iedereen hartelijk bedankt voor u en jouw toezegging!



Gitea Mema

Graag willen we jullie even bijpraten over hoe het met Gitea Mema gaat; het Albanese meisje waar we van de zomer voor hebben gecollecteerd. Afgelopen november hebben we haar met haar grootouders in Duitsland bezocht. Ze was toen een heerlijk levendig kind. Na de eerste serie kuren begonnen haar haartjes weer iets aan te groeien. Kort nadat we er op bezoek waren geweest, startte de 2e serie intensieve kuren. Minder heftig dan de eerste serie, maar opnieuw verdwenen haar haartjes en rond half december daalde haar bloedwaarden onverklaarbaar. Dat was spannend. Gelukkig herstelde het bloedbeeld zich en is ze gaan opknappen. Nu zijn de kuren klaar. Ze heeft afgelopen week een operatie gehad en als ze daar goed genoeg van hersteld is, mogen ze met elkaar terug naar Albanië. Ze heeft nog 1,5 jaar medicatie nodig, maar die kan ze gewoon via haar mond innemen. Al met al voor hem het einde van een spannende periode. Maar ze zijn dankbaar dat het gaat zoals het gaat.

Op bijgaande foto staat Gitea in de sneeuw in Duitsland. Dat was een hele belevenis; voor het eerst van haar leven sneeuw. In Tirana sneeuwt het wel eens (een keer in de vijf jaar ofzo), maar dat is altijd maar heel weinig.

Dank voor jullie meeleven en gebeden voor dit kleine meisje.

Groet,
Klaas en Annita



Tot slot

Zondag 7 april zal de dienst in het teken staan van afsluiting winterwerk. Na afloop van de dienst is er dan de gelegenheid om in Ons Erf elkaar te ontmoeten en koffie, thee of fris te komen drinken.

Kopij voor de volgende maandbrief graag aanleveren voor maandag 25 maart. Punten voor de afkondigingen, voorbede of dankzegging graag doorgeven vóór zaterdag 12:00 uur via de scriba. Alles bij voorkeur via de mail.

Met hartelijke groet namens de kerkenraad,
Karlo van der Linde