

Kerkelijk werker:
Dhr. A.B. van 't Ende
2^e Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barhervormdkampereiland@
gmail.com

Scriba:
Dhr. K.G. van der Linde
Noorddiepweg 4-b
8267 AM Kampen
Tel: 06-41117599
scriba.kampereiland@
outlook.com

Kerk:
www.hervormdkampereiland.nl
Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166



**Hervormde
Gemeente
Kampereiland**

Maandbrief juli 2019

Van de kerkelijk werker

U doordrenkt zijn omgeploegde aarde... (Ps. 65: 11).
Gods zorg voor de schepping wordt door David heel mooi neergezet in deze psalm. Hij geeft een nauwkeurige beschrijving waarvan Israël getuige van mocht zijn: de groeiende gewassen, vreugde bij de oogst. Opluchting bij regen. Dankbaarheid voor de zon. Ook Jezus gebruikt het boerenbedrijf vaak als symbool voor het leven met God. Ons hart is de aarde, het zaad is het Woord. Daarom de vraag voor vandaag en komende zomer: dragen we vrucht?

*'Heer, Gij kent mijn wegen,
Zegen deze dag.
Geef mij zon en regen,
Dat ik groeien mag.'*

De bovenstaande regels zijn van Elly en Rikkert. Een eenvoudige en mooie tekst om mee te nemen in deze zomerperiode. De zomer mag voor veel mensen een periode van rust en ontspanning zijn. Tegelijk herinneren we ons de zomer van 2018 waarin er een grote droogte was. Het was hard werken om het land vochtig te houden. Ook weer zo iets dat we niet alles in eigen hand hebben. Laten we hopen en bidden dat het deze zomer zal meevallen. Ik hoop dat u deze zomer tijd hebt voor uzelf, uw gezin en voor elkaar.

Ik ga zelf ook vakantie houden, maandag 15 juli ga ik met een groep jongeren vanuit Genemuiden 10 dagen rondreizen in Israël. Ik zie er naar uit! Eind augustus zal ik mijn werkzaamheden weer op te pakken. Voor dringende hulp kunt u een beroep doen op een van de ouderlingen.

Tot weerziens en een goede groet vanuit Kampen,
Bart van 't Ende

Kerkdiensten

Zondag 7 juli, 3^e zondag van de zomer

Viering Heilig Avonmaal

Tijd: 9:30 uur

Voorganger: Dominee J. Tiggelaar uit Nieuwleusen

Oppasdienst: Gerja ten Hove - Jennemarieke
Steenbeek

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Hulp in Oost Europa

De avondmaalcollecte zondag 7 juli gaat naar Hulp in Oost Europa;

Hongarije, Roemenië, Oekraïne, Slowakije, Tsjechië, Polen... namen op de kaart van Europa die tot de verbeelding spreken. Namen van landen die decennia lang onder de dictatuur van het communisme hebben gezucht. Landen waar kerk en samenleving in de greep waren van een atheïstisch regime. Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) is sinds 1976 actief in deze landen waar christenen leefden onder de verdrukking. Ze kregen geestelijke en materiële hulp. Nu met hulp in velerlei vormen, omdat Oost-Europa die meer dan ooit nodig heeft. Omdat het mag... en moet!

Zie hun website voor meer informatie.

Zondag 14 juli, 4^e zondag van de zomer

Afscheid groep 8 kindernevendienst

Tijd: 9:30 uur

Voorganger: Dominee H.A. van Maanen uit
Ijsselmuiden

Oppasdienst: Carolien Holtland - Anouk van 't Oever

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Onderhoudsfonds

Zondag 21 juli, 5^e zondag van de zomer

Tijd: 9:30 uur

Voorganger: De heer G.J. Lipke uit Elburg

Oppasdienst: Rianne Koers - Karin van Dijk

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Orgelfonds



Zondag 28 juli, 6^e zondag van de zomer

Tijd: 9:30 uur

Voorganger: Dominee B. Gijsbertsen uit Kampen

Oppasdienst: Karolien Hofstede - Iris van Ittersum

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Onderhoudsfonds

Kindernevendienst

In de maand juli gaan we samen met de kinderen lezen uit het Bijbelboek Lucas.

Zondag 7 juli gaan we lezen uit Lucas 10: 1-20 hier lezen we over Jezus die 72 leerlingen op pad stuurt. Dit is ook de laatste dienst voor de zomervakantie groep 1 t/m 3 gaat naar ons Erf en 4 t/m 8 naar de consistorie en komen na de verkondiging weer terug in de kerk.

In de zomervakantie gaat de kindernevendienst gewoon door alleen voegen we 1 t/m 8 bij elkaar. Ze komen dan ook na de verkondiging allemaal weer terug in de kerk. Zondag 14 juli lezen we uit Lucas 10 25-37 de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Deze dienst zal Lianne Knol ook afscheid nemen van de kindernevendienst. Zondag 21 juli behandelen we Lucas 10 38-42 Jezus bij Marta en Maria en zondag 28 juli Lucas 11 1-13 Bidden tot een liefdevolle God.

Allemaal een hele fijne zomervakantie toegewenst!

Met vriendelijke groet,
Corjanne van der Linde



Lees je Bijbel, bid elke dag

Donderdag 13 juni zijn we bij elkaar gekomen als doopouders om rondom de Bijbel in gesprek te gaan over de geloofsopvoeding. Centraal stond het gebruik van de kinderbijbel. Het was wederom een waardevolle avond. Volgend jaar hopen we weer bij elkaar te komen. Want de conclusie was toch wel dat er nog heel veel meer te leren en te vertellen is over de geloofsopvoeding en al de uitdagingen die daarbij horen. Eén tip wil ik hier nog noemen en dat is; maak van het Bijbellezen een vast ritueel. Lukt het niet na de maaltijd, doe het dan erna. Want of het nu een 'echte' Bijbel is of een kinderbijbel, beide zijn het Woord van God! Ook in de kinderbijbel laat God zien wie Hij is en wie Hij wil Zijn voor Zijn kinderen! Laat daarom het Bijbellezen een kostbaar moment zijn.

Lied van de maand

Psalm 23, misschien wel de meest bekende Psalm. De Psalm die spreekt van God als onze Herder. Die ons leidt op de weg die we gaan.

Het lied 'Was ik een schaap, was Hij mijn Herder' is een toegankelijke bewerking van deze 23e Psalm. Door de toegankelijke tekst is het lied ook erg geschikt om met kinderen te zingen.

Het schaap is voor zowel kinderen als volwassenen heel herkenbaar. Iedereen heeft wel een beeld bij de herder en de schaapskudde op de hei. Daardoor is voor iedereen de strekking van het lied goed te begrijpen:

God leidt ons, naar het beloofde land! (Vergelijk Psalm 23 vers 6: in het huis van de HEERE.)

De laatste twee regels komen in ieder couplet weer terug, alsof het een refrein is. Maar let op de kleine veranderingen in de tekst van deze laatste twee regels.

Een paar aandachtspuntjes: bij het 3e en het 4e couplet is er een 'extra' noot aan het begin van de 1e regel. In sommige regels worden de noten overgebonden; de lettergrepen worden langer. Zie het gestippelde boogje en de onderstreepte lettergrepen.

Hier kunt u het lied alvast beluisteren:

<https://www.youtube.com/watch?v=3Z9FH3AUSvE>

Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen



Catechisatie 2019 – 2020

We hebben nog een hele zomer voor de boeg, maar toch wil ik alvast de startdatum doorgegeven van de catechisaties. De eerste catechisatieavond is op 19 september 2019.

De groep van 12 – 15 jaar start om 18.45 uur.

De groep van 15 – 18 jaar start om 19.45 uur.

De 18+ groep start om 20.45 uur.

De catechisaties worden om de week gehouden en vinden plaats in de consistorie.

Belijdenis catechisatie

Afgelopen seizoen is er ook belijdenis catechisatie gegeven op Kampereiland. Natuurlijk willen we dit ook komend seizoen aanbieden op de donderdagavond. Belijdenis doen is niet om te laten zien dat je klaar bent voor God, maar juist om met God verder te gaan in je leven. Mocht je hierover nadenken of vragen over hebben bel/ mail mij gerust!

Goede groet,
Bart van 't Ende

Van de kerkrentmeesters

Een paar weken geleden werd het Kampereiland geteisterd door een zware storm/windhoos. Ook de kerk en consistorie bleven niet gespaard. Schade aan dak en ramen, een enorme troep in de consistorie, en rondom de kerk. Mede dankzij de inzet van het schoonmaak team en onze tuinmannen was de volgende dag alles weer spic en span. Niet alleen hiervoor maar ook dat iedere week de kerk weer schoongemaakt wordt en de tuin bijgehouden, willen we hierbij het schoonmaak team en de tuinmannen ontzettend bedanken. Dikke pluim!!

Ook een stukje aandacht aan de koster. Rien Hofstede is het koster team komen versterken. Rien, nogmaals bedankt dat je deze taak op je wilt nemen en alle koster, bedankt voor jullie inzet elke zondag weer. Jullie zijn de gastheer/gastvrouw van onze kerk en dat is een hele mooie taak. Ook jullie bedankt!

Namens de Kerkrentmeesters,
Martijn Knol

De Tentdienst van 23 juni 2019

Vanaf kwart voor 10 stond de koffie klaar met een plak koek. Mooi was de meer-
kleurige cake die aansloot op het thema van de dienst: Kleur bekennen. Om half 11



zat iedereen op de stoel of de strobaal in de tent en zongen we samen met een enthousiaste gelegenheidsband mooie liederen.



De commissieleden namen allemaal een onderdeel van de dienst voor hun rekening. Voor de kinderen werd een verhaal voorgelezen. Mooi was de toelichting op het bloemstuk met de liturgische kleuren wit, groen rood en paars. Anita Dijkstra liet ons zien dat in de Bijbel verschillende mensen hun keuze moesten maken, kleur moesten bekennen. Er waren bingokaarten rondgedeeld met woorden die voorkwamen in het verhaal van Anita die afgestreept moesten worden. Het woord Amen bleef over. Na de collecte sloten we deze dienst af met een lied.

Met dank aan de Band en de commissieleden voor het organiseren van deze mooie dienst.

Met vriendelijke groet,
Miny Pelleboer

Meer foto's van deze morgen staan op de homepage van onze website.



Verantwoording collecten

Overzicht tweede kwartaal 2019

07 april € 117,20 Lief en Leed
14 april € 60,05 Compassion (muskathlon Dennis en Rianne Wijnhoud)
18 april € 36,45 Zending Over Grenzen
21 april €119,62 JOP (1^e paasdag)
28 april € 60,40 Orgelfonds
05 mei € 57,80 Onderhoudsfonds
05 mei € 45,45 Open Doors (Jeugddienst)
12 mei € 71,45 Internet
19 mei € 102,30 Kerk
26 mei € 60,10 Stichting Wal en Water
30 mei €121,75 Stichting MAF (hemelvaart)
02 juni € 115,30 Orgelfonds
02 juni € 39,25 Gideons International (jeugddienst)
09 juni € 59,50 Pinksterzending
16 juni € 93,80 Stichting Vluchtelingenwerk Kampen
23 juni € 288,00 Open Doors (tentdienst)
30 juni € 66,15 Kerk

Diaconie en Kerk: € 965,53

Zending: € 493,24

Tot slot

Punten voor de afkondigingen, voorbede of dankzegging graag doorgeven vóór zaterdag 12:00 uur via de scriba. Stukjes voor de volgende maandbrief graag aanleveren voor maandag 29 juli.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Karlo van der Linde