

Kerkelijk werker:
Dhr. A.B. van 't Ende
2° Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:
Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com

Kerk:
www.hervormdkampereiland.nl
Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166



Hervormde
Gemeente
Kampereiland

Weekbrief no 6, 26 april 2020

Afsluiting van het winterseizoen

De digitale boodschap van Bart van 't Ende

<https://www.youtube.com/watch?v=2LOJGGH7S6U&t=24s>

Zondag 15 september 2019 was de start van het winterseizoen. De geschiedenis die in deze dienst centraal stond was het verhaal van Ruth. Waar ze de prachtige woorden uitsprak: 'uw volk is mijn volk, uw God is mijn God'(Ruth 1: 16). Daarmee verbond ze haar leven aan het leven met de God van Naomi. Je verbonden weten aan God was en is de rode draad van het winterseizoen. Dat mochten we ervaren in de diensten, de avonden met ouders & tieners, de huisbezoeken, de catechisaties, Bijbelkring, Samen op Weg groep, het werk van Lief & Leed en zo veel meer. Allemaal uittingsvormen en plekken waar de verbondenheid aan God centraal stonden. We mogen God danken en met dankbaarheid terugkijken op het afgelopen winterseizoen. Het einde van het seizoen is onverwachts gekomen. We hadden het graag voor Gods aangezicht en in verbondenheid met elkaar afgesloten in de kerk. Maar ondanks dat alles abrupt tot stilstand is gekomen, blijft de verbondenheid met elkaar. We mogen God danken voor de inzet en veerkracht van onze gemeenschap; middels een telefoontjes, kaartje, weekbrieven, het klokgelui op woensdagavond, een appje. Tekenen van verbondenheid. We vragen elkaar om vol te blijven houden. We zien uit naar het moment van samenkomen in verbondenheid met God en elkaar.

Bart van 't Ende

Voorgangers kerkdiensten 26 april

Broederkerk

9.30 uur ds. J. Hoek

17.00 uur ds. F.J.K. van Santen, leerdienst 3

Open Hof

9.30 uur drs. B. van der Kamp

Westerkerk

9.30 uur ds. F. Verboom

17.00 uur Huiskamerdienst

Online kerkdiensten

Kampen

Kies een kerk om te luisteren of kijken ([via Kerkomroep.nl](https://www.kerkomroep.nl))

[Westerkerk](#) of via Facebook. Voor het kijken via Facebook is geen account vereist.

[Broederkerk](#)

[Open Hof](#)

Indien u geen geluid hoort check dan of de boxen aanstaan c.q. aangesloten zijn of kijk of de luidspreker(s) niet gedempt zijn.

IJsselmuiden

[Hoeksteen](#)

9.30 uur H. J. van Maanen

Liturgie is bijgesloten

19.00 uur Jongerendienst, ds G.H. Labooy

Dorpskerk (wijk I)

09.30 uur: prop. E.C. de Waard, Driezum

16.00 uur: ds. P. Molenaar, Lunteren

Oosterholthoeve (wijk II)

09.30 uur: ds. M. van Dam - liturgie

18.30 uur: ds. J.H. van Wijk, Windesheim - liturgie

Via [kerkdienst gemist](#) zijn kerkdiensten later terug te kijken.

Via [NPO 2](#) is er om 9.20 uur een dienst. Vanaf deze week verzorgt predikant Jeannette Westerkamp de meditatie.

Er is nog meer aanbod: op [GrootNieuwsRadio](#) kunt u om 10.00 uur luisteren naar een kerkdienst met Ron van der Spoel. Thema Raak mijn wonden aan.
<https://www.youtube.com/watch?v=x-08FRH67h8>

Collectes

Collecte 26 april
1^e collecte kerk en diaconie
2^e collecte Lief en Leed

Verantwoording collectes.

Overzicht Januari –Maart 2020

05 Januari	€ 59,85 Kerk
12 Januari	€ 58,70 Onderhoud
16 Februari	€ 96,35 Orgel
08 Maart	€ 58,80 Onderhoud
15 Maart	€ 45,00 Kerk
29 Maart	€ 45,00 Orgel

We zijn blij dat er voor de collectes geld wordt overgemaakt. Wilt u ook iets overmaken dan kan dat op rekeningnummer:

NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Wilt u iets overmaken voor Diaconie en Kerk en Zending gebruik ook dan het rekeningnummer van de Diaconie. Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.

Wilt u iets overmaken voor de Kerk (kerk, onderhoud en orgel) dan kan dat op rekeningnummer: NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).

Met een hartelijke groet van de Kerkrentmeesters en Diaconie

Vernieuwde website en logo

Afgelopen periode is de vormgeving van onze website aangepast gebaseerd op de website van protestantsekerk.nl. Verschillende elementen van protestantsekerk.nl komen hierin terug, zoals: de kenmerkende boog in het menu, de frisse/strakke uitstraling, het kleurgebruik en de werking van het menu (zowel desktop als mobiel). Qua opbouw van het menu hebben er een paar kleine wijzigingen plaatsgevonden voor meer overzicht. Zo zijn 'Kampereiland helpt' en 'agenda' verplaatst onder tabblad 'Actueel' en 'ANBI' onder tabblad 'Algemeen'. De pagina 'Kerkdiensten' blijft rechtstreeks beschikbaar en de contactpagina is nu ook rechtstreeks beschikbaar.

Wat ook nieuw is, is dat de live uitzending van kerkdienstgemist (dat is dus nu nog even wachten...) én eerder uitgezonden diensten nu rechtstreeks via onze site te luisteren zijn (op de homepagina). Ook kunnen er nu rechtstreeks video's van YouTube afgespeeld worden, zoals Bart deze heeft gemaakt heeft en bijvoorbeeld bij het lied van de maand. Met name voor gasten van onze site is er in het onderdeel 'Over ons' is een actieve inhoudsopgave gekomen om snel naar het gewenste hoofdstuk te navigeren

Om de herkenbaarheid en eenheid met de Protestantse Kerk te vergroten hebben we ook het logo laten aanpassen in de stijl van de Protestantse Kerk. Al met al een mooi resultaat wat zeker een bezoekje aan de site waard is! Heeft u/ heb jij nog suggesties voor de site? Geef ze dan door via kg-77@outlook.com of scriba.

Tot ziens op www.hervormdkampereiland.nl



Bijdrage uit de gemeente

Het nieuwe normaal. We leven tegenwoordig in een nieuwe tijd met nieuwe standaarden. Wat een tijdje geleden normaal was, is nu niet meer gewoon. Voordat we de winkel binnengaan wordt er van je verwacht dat je het karretje schoonmaakt en we wringen ons tussen plexiglas naar de kassa toe. Ouderen kunnen, als ze dat willen, op bepaalde tijden hun boodschappen halen, of ze kunnen het thuis laten bezorgen. Als je elkaar tegenkomt wacht je geduldig tot die ander weer verder gaat. Pinnen is vanzelfsprekend geworden, beeldbellen en videovergaderingen zijn nu niet iets unieks meer. Thuis je schoolwerk doen is nu normaal geworden en huiswerk is exit. Yes, en nu is dan lekker vakantie! Vanaf huis je werk doen heeft ook wel iets. Geen verloren reistijd meer. Natuurlijk mis je die anderen wel; b.v. het voetbalpraatje bij de koffiemachine, maar je ontloopt gemakkelijker een collega waar je het niet zo op hebt. Even snel sparren lukt vaak niet meer zo goed. En ons haar krijgt een soort van jaren 70 look. Een frietje met, haal je nu niet meer bij de snackbar, maar dat doe je bij een Drive-thru. Je rijdt langs een raam en je eet het op in de auto. Bedrijven moeten gaan 'omdenken', hoe ze hun personeel op een verantwoorde manier kunnen laten werken op die 1.5 meter 'social distances' of hoe ze hun bedrijf overeind kunnen houden in deze tijd. 'Omdenken' is voor iedereen het 'nieuwe normaal' geworden. En dit alles om onszelf en de ander te beschermen voor het coronavirus. Als we teruggaan in de tijd van de eerste discipelen, zien we dat zij ook behoorlijk moesten 'omdenken'. Want je zult maar geroepen worden door een Timmerman uit Nazareth die tegen je zegt: "volg Mij". En je laat je dagelijkse werkzaamheden liggen en gaat Hem achterna. Je ziet dat Hij allemaal wonderen doet en Hij legt de dingen van JHWH heel anders uit, dan dat je gewend was om te horen. Zij raakten aan het 'Nieuwe Normaal' gewend en ze volgden Hem drie jaar van hun leven. Toen werd Hij gekruisigd en

waren ze opeens volgelingen van een misdadiger geworden. Een paar dagen later zeiden een paar vrouwen dat Hij was opgestaan. Hoe zo 'Omdenken'? Is dit het 'Nieuwe Normaal'? Dat mensen uit de dood opstaan? Dan komen er ook nog de volgelingen uit Emmaus terug en die zeggen dat zij Hem hebben gezien. Ongelooflijk! En dan staat Jezus ook zomaar in hun midden. "Geloof het maar", zei Hij! Misschien had de koning die Prediker schreef, in al zijn wijsheid, al begrepen dat niets hetzelfde blijft. *KADO*

Onderstaand lied kregen we toegestuurd met een mooi gezongen bijlage, maar het lukt niet om die bijlage mee te sturen.

Het staat nu, 25 april, wel op de website met een gezongen versie. Psalm 72.

*Zolang de zon nog steeds zal rijzen,
de maan schijnt in de nacht,
moet al het volk Hem eer bewijzen,
Hem loven elk geslacht.*

*Hij is mild zoals de regen,
het land tot zegen is,
vrede zal bloeien op alle wegen,
totdat geen maan meer is.*

*Hij is de redder van de armen,
Hij hoort hun hulpgeschrei,
Hij is met koninklijk erbarmen,
hun eenzaamheid nabij.*

*Hij helpt met hun bestaan bewogen,
die zijn in angst verward,
hun bloed is kostbaar in Zijn ogen,
Hij draagt hen in Zijn hart.*

*Kom laten wij de naam bezingen,
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
Zijn roem vervult de tijd.*

*Loof God de Heer, Hij openbaarde,
Zijn wonderen zijn eer,*



*Zijn heerlijkheid vervult de aarde,
ja amen, looft de Heer.*

*Loof God de Heer, Hij openbaarde,
Zijn wonderen zijn eer,
Zijn heerlijkheid vervult de aarde,
ja amen, looft de Heer.*

*Ja amen, looft de Heer.
Ja amen, looft de Heer.*

Heeft u ook een mooi lied dat u graag zou willen horen/zien, of heeft u een speciale versie van een lied, laat dat dan weten, liefst via mail, dan kunnen we dat plaatsen. U kunt dat dan in de weekbrief weervinden en ook op de website.

Zingen in de nacht

Toen het eerste besluit kwam dat de scholen en kerken voor een aantal weken voor mij verboden terrein zouden zijn, hoopte ik nog goedsmoeds dat we met Pasen wel weer in de kerk konden zijn en zingen: 'Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan!' Nu ik deze column schrijf, zitten we nog volop in de lijdentijd. En het ziet ermaar uit dat de tijd van lijden tot na Pasen voort gaat duren.

Een tijd van groot en klein leed. Stervende mensen, ziekenhuispersoneel dat moet toekijken hoe patiënten sterven zonder iets te kunnen doen, familieleden die geen afscheid kunnen nemen van naasten die sterven en begraven worden. Mensen die door moeilijke tijden heengaan en die eenzaamheid door moeten komen. Zij die het nieuwgeboren leven van naaste familieleden niet in hun armen kunnen nemen. Kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en de veilige omgeving van school moeten missen. Voor sommige mensen is het een tijd van duisternis.

Ik vind het troostend om te zien dat God zorgt, door alles heen. De gemeenschap der heiligen krijgt op een andere manier vorm. Troostende woorden van God vinden op een andere manier hun weg. Prachtige liederen worden (wereldwijd) gedeeld. Een predikant begon met vloggen. Hoewel zijn eerste vlog technisch wat provisorisch aardeed, heeft de inhoud velen bemoedigd: 'Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de Naam van de HEERE en steunen op zijn God.' (Jes.50:10) We hebben op God te vertrouwen. En daarom is het ook een tijd van vreugde en licht. Omdat we een God hebben Die te vertrouwen is.

Sinds het sluiten van de scholen hebben wij een nieuw ritueel in huis. De kinderen steken 's morgens een kaars aan, we luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en we zingen. We steken de kaars aan als onderstreping van het geloof dat Hij er is, (juist) ook in de duisternis. En dan kan het zomaar gebeuren dat je gaat zingen van blijdschap. Zoals mijn zoonje van vier, onbezorgd en blij door het heerlijke, schoolvrije leven: 'Dankjewel, corona, lalalala!'

*We steken de
kaars aan als
onderstreping
van het geloof
dat Hij er is,
(juist) ook
in de duisternis*



Dr. Elsbeth Visser-Vogel is senior docent en onderzoeker bij de Christelijke Hogeschool Ede.



Extra Info

Gebedsmoment in de Wester [Westerkerk](#)

Vanaf maandag 28 maart 2020 zenden wij op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen om 10:00 uur vanuit de kerk een gebedsmoment uit via kerkdienstgemist.nl. De voorganger staat vermeldt op de website. U mag gebedspunten aandragen.

Zoals u ziet zijn er veel mogelijkheden om een dienst te volgen. Klik met de muis op de link van de gemeente waarvan u de dienst wilt volgen. Toets tegelijk de control toets in. Zo krijgt u de verbinding naar de dienst die u wilt volgen. Op deze manier werken alle [blauw onderlijnde](#) linken in deze tekst.

We zullen als gemeenteleden niet allemaal tegelijk dezelfde dienst volgen. Het moderamen heeft overwogen om vanuit onze kerk op Kampereiland ook een dienst uit te zenden. Omdat met beeld te doen was technisch kostbaar en kon niet de kwaliteit geven die andere kerken in de omgeving opbrengen. Daarom is besloten om dat niet te gaan doen.

De verbondenheid als gemeente willen we zoeken in deze weekbrief en in het luiden van de klok op iedere woensdagavond van 19.00 uur tot 19.15 uur.

Thuiskerk

Zondag komen we als gemeente op Kampereiland niet meer bij elkaar. Iedereen vult de zondag nu zelf in. Ik merk in de gesprekken dat gezinnen het best lastig vinden om zelf een 'kerkdienst' te houden thuis; samen op de bank zitten luisteren, zingen en meedoen valt niet mee met opgroeiende kinderen en tieners. Daarom een tip om toch samen kerk te vieren als gezin en wellicht het geloofsgesprek met elkaar aan te gaan thuis op

de bank. In deze link (www.dagopening.nl) wordt er elke dag een filmpje gepost van ongeveer 7 minuten waarin op een heldere en originele manier een Bijbelgedeelte wordt behandeld. Probeer thuis maar, de moeite waard!

Bart van 't Ende

Pastoraat & bijstand (herhaling)

Mocht u of jij behoefte hebben aan een ontmoeting en gesprek kan u altijd een beroep doen op de ouderlingen of mij. We kijken dan naar de mogelijkheden die er zijn.

Ook wanneer u praktische hulp nodig hebt kunt u met hen of de diaconie contact opnemen.

Op momenten als deze willen we elkaar bijstaan als gemeente, zijn we elkaars pastor en herder. Laten we in deze donkere tijden vanuit Christus als broeders en zuster houvast vinden bij elkaar (OPW. 378)