



Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166
www.hervormdkampereiland.nl

Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende
2° Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:

Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com

Weekbrief no 9b, 21 mei 2020

www.hervormdkampereiland.nl

Video van Bart van 't Ende

<https://www.youtube.com/watch?v=1HiMas9y2e0&t=8s>



Gedachtenspinsels van een kerkenraadslid.....

Wie had dat kunnen denken. Op woensdagavond (biddag) is er nog gewoon een kerkdienst op het Kampereiland, niet realiserend dat de zondag erop en vele zondagen daarna diensten worden geannuleerd wegens een hardnekkig en besmettelijk rondwanend virus: Corana. Dit woord zal nog heel veel gebruikt worden en ook nog heel lang nagalmen. 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan.

Wat betekent deze periode persoonlijk voor mij, mijn gezin, familie, relaties, werk, maatschappelijk en de verbinding met de kerk op het Kampereiland. Omdat we dit weinig met elkaar kunnen delen kwam bij mij de behoefte om mijn gedachten op papier te zetten en met u en jou te delen.

Inmiddels zijn we ongeveer 9 weken verder. De eerste weken van Corona realiseer je je, dat de volle agenda ineens geen volle agenda meer is. Maar gek genoeg ook weer geen moment om je te vervelen. Veel dingen die je bezig houden om aanpassingen te maken en te wennen aan de omstandigheden. Hoe lang gaat dit duren? De premier die op gezette tijden een persconferentie geeft en de nieuwe aanpassingen die dit weer met zich meebrengt. Kortom aan de ene kant rust, maar aan de andere kant onrust en veel onzekerheid. De vitale beroepen gaan door. Voor Bert en mij landbouw en onderwijs (maar wel op afstand). Maar ook de mantelzorg voor Bert zijn vader, die in een aanleunwoning nog zelfstandig woonde, was een grote zorg voor ons. Ondanks optimale ondersteuning van de thuiszorg en goede samenwerking was het niet langer mogelijk op deze manier.

Eindelijk kwam er een plek vrij in de Maarlenhof, waar hij van minuut tot minuut aandacht kon krijgen. Maar wat een uitgesproken bijzondere tijd om hem los te moeten laten met het besef hem voor langere tijd niet te kunnen zien. Eigenlijk



begon het afscheid nemen van hem al op dat moment. We wisten niet, wanneer we hem echt weer zouden kunnen begroeten. Die vraag was snel voorbij, omdat hij 2 weken na de opname is komen te overlijden. Een wel heel bijzondere manier van afscheid nemen volgde er toen. Veel families met ons, waar ook een dierbare was overleden. Wanneer we de uitzendingen van de Hoeksteen volgden en de namen van zieken en overledenen werden genoemd, werden we daar stil van. Omdat deze tijd ook nog eens in de stille week viel, heeft deze periode nog eens een diepere betekenis gekregen.

Hoe bijzonder om een dienst voor te bereiden middels videobellen met de predikant! Wat zijn de regels van begraven in coronatijd? Je kunt het je niet voorstellen, omdat je hier nooit eerder bij hebt stil gestaan. Ondanks alles was het was fijn, dat we als kinderen en alle kleinkinderen de afscheidsdienst konden meemaken met vele andere via de live stream. Mooi, dat we pa vanaf zijn geboorteplaats Erf 28 uitgeleide konden doen. Alles op afstand en geen fysiek contact is heel gek. Maar we hebben ook gevoeld, dat afscheid nemen in heel kleine kring, toch juist voor veel nabijheid kan zorgen. We hebben heel veel kaarten ontvangen ook vanuit de gemeente. Hartelijk dank daarvoor.

Daarna pakten we de draad weer op. Gelukkig dat de natuur zich niets aantrekt van het virus. Ik kan er echt van genieten, dat de vogels rustig hun gang gaan en de bomen weer in het blad kwamen. Je kijkt nog specialer naar de natuur dan de voorgaande jaren. De boeren zijn druk op het land en het lijkt of de stikstofproblemen even zijn vergeten. Een vitaal beroep, het buiten wonen, het voorjaar, geen puberende kinderen in huis, maakt het dat we dankbare mensen kunnen zijn in deze ingewikkelde tijd. Veel denk ik aan diegene waar dat niet zo is. Ook heb ik veel respect voor de zorg en bovenal de mensen die in de frontlinie staan.

De kinderen komen regelmatig op bezoek en anders zijn er altijd nog de mogelijkheden van

bellen, watsappen, mailen, Zoom, Teams en noem het maar op. Ook als kerkenraad ontkwamen we hier niet aan. We kunnen een tijd niet naar de kerk en talloze andere activiteiten kunnen niet doorgaan. Geen mogelijkheid voor ontmoeting zoals we dat gewend zijn en om van elkaar te horen, wat je bezighoudt. Het meer teruggeworpen worden op jezelf en op je eigen gezin is daar een gevolg van. De keerzijde vind ik dat het ook een tijd van stilstaan is, bezinning en het meer tijd hebben om na te denken en dingen met meer aandacht te doen. Corona heeft veel negatieve kanten, maar er zijn ook echt positieve dingen uit voortgekomen. Het bedenken van mogelijkheden, wat nog wel kan in plaats van vast zitten in wat niet kan.

Geen diensten op het Kampereiland. Wat dan wel? Elke zondagmorgen is er een uitzending op de EO. Ik kijk daar graag naar. Een half uurtje slechts, maar genoeg bemoediging om weer verder te gaan. We hebben gekeken en geluisterd naar de Hoeksteen waar meegeleefd werd met Bert zijn vader. Jaloers op de techniek daar. Als kerkenraad hebben we steeds weer nagedacht in welke vorm we de verbondenheid met u als gemeente konden blijven zoeken. Ik vond het samen met de anderen een lastige kwestie. Vooral ook omdat je niet weet hoe lang deze tijd zal gaan duren. Ik ben benieuwd hoe het verder zal gaan en op welke manier we weer gaan opstarten. Zal het weer hetzelfde worden? Wat als de Corona helemaal opgetrokken is, hoe staan we er dan voor. Als gemeente, als land, maar ook ver buiten ons land. Daarom hoop ik, dat u en jullie ook aan de diaconale doelen willen denken voor de landen ver bij ons vandaan. Zij zullen de Corona nog moeilijker kunnen bestrijden dan wij in ons land en de gevolgen zullen daar nog erger zijn dan bij ons. Inmiddels is bekend, dat vanaf juli de kerken weer open mogen tot een aantal van 100 personen. Een mooi bericht, dat ons toch nog weer verrast. Een uitdaging hoe dit in goede banen te leiden. Hopelijk kunnen we elkaar over een tijdje weer live ontmoeten.

Hartelijke groet, Joke van der Kolk

Voorgangers 21 mei Hemelvaartsdag

Broederkerk

9.39 uur Gastpredikant

Open Hof: geen dienst

Westerkerk

9.30 uur Ds Verboom

Ijsselmuiden

Hoeksteen

9.30 uur ds. H.J. van Maanen