



## Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10  
8267 AH Kampen  
Tel: 038-3388166  
www.hervormdkampereiland.nl

### Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende  
2<sup>e</sup> Ebbingestraat 43  
8261 VW Kampen  
Tel: 06-38489122  
barhervormdkampereiland@gmail.com

### Scriba:

Mevr. M. Pelleboer-Troost  
Noorderrandweg 16  
8267 AN Kampen  
Tel: 06-23282342  
scriba.kampereiland@outlook.com

## Weekbrief no 7, 3 mei 2020

[www.hervormdkampereiland.nl](http://www.hervormdkampereiland.nl)

### Video van Bart van 't Ende

<https://www.youtube.com/watch?v=skITc5h3eLY>

### Voorgangers kerkdiensten 3 mei

#### Broederkerk

9.30 uur ds. G. de Fijter  
17.00 uur ds. R.F. Mauritz, Lelystad

#### Open Hof

9.30 uur ds. K. van der Kamp

#### Westerkerk

9.30 uur prop. H.L. Rodenhuis  
17.00 uur Huiskamerdienst

### Online kerkdiensten

#### Kampen

Kies een kerk om te luisteren of kijken ([via Kerkomroep.nl](http://viaKerkomroep.nl))

[Westerkerk](#) of via Facebook. Voor het kijken via Facebook is geen account vereist.

[Broederkerk](#)

[Open Hof](#)

Indien u geen geluid hoort check dan of de boxen aanstaan c.q. aangesloten zijn of kijk of de luidspreker(s) niet gedempt zijn.

#### IJsselmuiden

##### [Hoeksteen](#)

9.30 uur A.H. van Veluw  
Liturgie is bijgesloten  
19.00 uur Jongerenactiviteit Henrich en Marleen Kragt  
Deze dienst is ook te volgen via RTV IJsselmond als u kijkt via KPN/Telfort Kanaal 1362

#### Dorpskerk (wijk I)

09.30 uur: ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland  
18.30 uur: ds. G.H. Vlijm, Nieuwer ter Aa

#### Oosterholthoeve (wijk II)

09.30 uur: ds. H.A. Samson, Harderwijk - [liedblad](#)  
16.00 uur: ds. J.A. v.d. Velden - [liedblad](#)  
[Klik hier voor het kerkboekje passend bij de morgendienst](#)

Via [kerkdienst gemist](#) zijn kerkdiensten later terug te kijken.

Via [NPO 2](#) is er om 9.20 uur een dienst.

[https://www.npostart.nl/eo-beam-kerkdienst/VPWON\\_1319454](https://www.npostart.nl/eo-beam-kerkdienst/VPWON_1319454)

De komende vijf weken kunt u elke zaterdagavond om 18.00 uur kijken naar een speciale serie van Met hart en ziel (KRO-NCRV). Scriba ds. René de Reuver blikt in een aantal korte meditatie vooruit naar Pinksteren. Deze zaterdag spreekt hij over het thema 'Waar laat je je angst?'. Zangeres Berget Lewis zingt vervolgens een speciale versie van het lied 'Nobody knows the trouble I've seen'.

Bekijk de meditatie

[https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/waar-laet-je-je-angst?utm\\_source=nieuwsbrief\\_corona&utm\\_medium=nieuwsbrief&utm\\_campaign=200502](https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/waar-laet-je-je-angst?utm_source=nieuwsbrief_corona&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=200502)

Er is nog meer aanbod: op [GrootNieuwsRadio](#) kunt u om 9.45 uur luisteren naar een kerkdienst met Orlando Bottenbley.

<https://www.youtube.com/channel/UCjy9Mj86XPtJ4LUporn88ow>

### Collectes

Collecte 3 mei  
1<sup>e</sup> collecte kerk en diaconie  
2<sup>e</sup> collecte onderhoud



We zijn blij dat er voor de collectes geld wordt overgemaakt. Wilt u ook iets overmaken dan kan dat op rekeningnummer:

NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Wilt u iets overmaken voor Diaconie en Kerk en Zending gebruik ook dan het rekeningnummer van de Diaconie. Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.

Wilt u iets overmaken voor de Kerk (kerk, onderhoud en orgel) dan kan dat op rekeningnummer: NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).

*Met een hartelijke groet van de Kerkrentmeesters en Diaconie*

## Klokluiden

De initiatiefnemers voor het luiden van klokken (Rotterdam) van hoop stellen voor om de komende tijd landelijk nog 3x te luiden:

- woensdagavond 29 april van 19:00-19:10u als laatste woensdagavond-luiding. Dit n.a.v. de kleine positieve veranderingen m.b.t. de coronaregels m.n. rond de bassischoolen.
- maandagavond 4 mei van 19:45-19:55u t.g.v. Dodenherdenking
- dinsdagmorgen 5 mei van 12:00 - 12:15u als Bevrijdingsluiding t.g.v. 75 jaar bevrijding van Nederland.

Normaliter mag de vlag op 4 mei pas vanaf 18.00 uur tot zonsondergang halfstok

De vlag mag dit jaar op 4 mei eenmalig vanwege de coronacrisis van zonsopgang tot zonsondergang halfstok hangen.

Op Bevrijdingsdag hangt op alle gebouwen van de Rijksoverheid de Nederlandse vlag uit. Burgers mogen de vlag ook uithangen.

## Bijdragen

### *We'll meet again*

Aanstaande maandag en dinsdag herdenken en vieren we 4 en 5 mei. Het is 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijdt van de Duitse bezetting. De Tweede Wereldoorlog heeft 5 donkere jaren gebracht, waarin ons land veel te verduren heeft gehad. Veel mensen werden opgepakt en gedeporteerd. Miljoenen Joden werden in concentratiekampen te werk gesteld en kwamen om. Maar er gloorde hoop wanneer men berichten kreeg over de legers die in aantocht waren om ons land te bevrijden.

Vera Lynn zong vaak het lied 'We'll meet again' voor Britse en Amerikaanse soldaten die vertrokken naar de frontlines van Europa. Daar bevochten ze de bezetters en brachten vrijheid. 'Wij zullen elkaar weer zien'; maar de families die achter bleven wisten niet wanneer ze terug zouden komen. En misschien kwamen ze helemaal niet terug en zagen ze elkaar pas weer in de hemel. Dit lied wordt nu vaak op bevrijdingsfestivals uitgevoerd en is de traditionele afsluiting van het Bevrijdingsconcert op de Amstel in Amsterdam. Ook Kampen had het als thema voor de 75-jarige herdenkings festiviteiten op het programma staan.

In de jaren '90 was er een groep Nederlanders met Youth for Christ in Roemenië voor een werkvakantie. Hun taak was om mee te helpen aan een kinderprogramma voor kinderen uit tehuizen van verschillende steden uit Roemenië. De Bijbelstudies werden gehouden door een groep Canadezen. Bij het afscheid van deze groep uit Canada zei één van hen tegen de Hollanders: "We will see you at the other side". In de overtuiging dat zij elkaar in dit aardse leven waarschijnlijk niet weer zouden ontmoeten.

Op dit moment kunnen wij elkaar ook niet ontmoeten in de zondagse kerkdiensten, op feestjes, de kaartclub of op de volleybalvereniging. In Ons Erf zijn geen activiteiten en de Museumboerderij is gesloten. Maar er is hoop!



Kinderen mogen na de vakantie (deels) weer naar school en men begint er over na te denken om de genomen maatregelen iets te versoepelen. Wel op afstand blijven!! Voor veel, met name oudere mensen, is het genoemde lied helaas niet meer van toepassing. Zij zijn niet meer onder ons; wat veel verdriet geeft. Voor ons als christenen geldt wel, 'We'll meet again'; maar dan in de hemel.

Langzaam mogen we vooruit kijken en hopen dat we elkaar weer in de kerk of daarbuiten mogen ontmoeten. Houd dit lied van Vera Lynn in gedachten en tot die tijd kunnen we ook een ander prachtige lied zingen: 'Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand'.

*KADO*

## Lied



Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

- Lied 416:2 (Liedboek 2013)

***Meer woorden van troost en bemoediging?  
Kijk dan elke dag rond 9.00 uur naar 'Op adem'  
(KRO-NCRV). [U vindt alle uitzendingen hier.](#)***





## Extra Info

### Gebedsmoment in de Wester Westerkerk

Vanaf maandag 28 maart 2020 zenden wij op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen om 10:00 uur vanuit de kerk een gebedsmoment uit via kerkdienstgemist.nl. De voorganger staat vermeldt op de website. U mag gebedspunten aandragen.

Zoals u ziet zijn er veel mogelijkheden om een dienst te volgen. Klik met de muis op de link van de gemeente waarvan u de dienst wilt volgen. Toets tegelijk de control toets in. Zo krijgt u de verbinding naar de dienst die u wilt volgen. Op deze manier werken alle blauw onderlijnde linken in deze tekst.

We zullen als gemeenteleden niet allemaal tegelijk dezelfde dienst volgen. Het moderamen heeft overwogen om vanuit onze kerk op Kampereiland ook een dienst uit te zenden. Omdat met beeld te doen was technisch kostbaar en kon niet de kwaliteit geven die andere kerken in de omgeving opbrengen. Daarom is besloten om dat niet te gaan doen.

De verbondenheid als gemeente willen we zoeken in deze weekbrief en in het luiden van de klok op iedere woensdagavond van 19.00 uur tot 19.15 uur.

## Thuiskerk

Zondag komen we als gemeente op Kampereiland niet meer bij elkaar. Iedereen vult de zondag nu zelf in. Ik merk in de gesprekken dat gezinnen het best lastig vinden om zelf een 'kerkdienst' te houden thuis; samen op de bank zitten luisteren, zingen en meedoen valt niet mee met opgroeiende kinderen en tieners. Daarom een tip om toch samen kerk te vieren als gezin en wellicht het geloofsgesprek met elkaar aan te gaan thuis op de bank. In deze link <https://www.dagopening.nl/> wordt er elke dag een filmpje gepost van ongeveer 7 minuten waarin op een heldere en originele

manier een Bijbelgedeelte wordt behandeld. Probeer thuis maar, de moeite waard!

*Bart van 't Ende*

## Pastoraat & bijstand (herhaling)

Mocht u of jij behoefte hebben aan een ontmoeting en gesprek kan u altijd een beroep doen op de ouderlingen of mij. We kijken dan naar de mogelijkheden die er zijn.

Ook wanneer u praktische hulp nodig hebt kunt u met hen of de diaconie contact opnemen.

Op momenten als deze willen we elkaar bijstaan als gemeente, zijn we elkaars pastor en herder. Laten we in deze donkere tijden vanuit Christus als broeders en zuster houvast vinden bij elkaar (OPW. 378)