

Kerkelijk werker:
Dhr. A.B. van 't Ende
2^e Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:
Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com

Kerk:
www.hervormdkampereiland.nl
Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166



**Hervormde
Gemeente
Kampereiland**

Weekbrief no 3, 4 april 2020

Voorgangers kerkdiensten 5 april

Broederkerk

9.30 uur ds. F.J.K. van Santen
17.00 uur ds. F.J.K. van Santen

Open Hof

9.30 uur ds. B. van der Kamp

Westerkerk

10.00 uur ds. F. Verboom
17.00 uur ds. W.L. Dekker
10 april
19.30 uur Goede Vrijdag dienst

Online kerkdiensten

Kampen

Alle kerkdiensten in onze kerken zijn live (of achteraf via de pagina 'Filmpjes') te beluisteren of te bekijken.

Kies een kerk om te luisteren of kijken:
[Westerkerk](#) (via Kerkomroep.nl) of via Facebook.
Voor het kijken via Facebook is geen account vereist.

[Broederkerk](#)

[Open Hof](#)

Indien u geen geluid hoort check dan of de boxen aanstaan c.q. aangesloten zijn of dat de luidspreker(s) niet gedempt zijn.

IJsselmuiden

[Hoeksteen](#) 9.30 uur ds. G.H.Labooy
Liturgie is bijgesloten
19.00 uur Interactieve dienst Henrich Kragt

[Dorpskerk](#) 9.30 uur luisterdienst prop. A Vonk
Noordegraaf Veenendaal, 18.30 uur ds. E.
Mijnheer, Oene

[Oosterholthoeve](#) 9.30 uur luisterdienst ds. M. van
Dam, 18.30 uur ds. P. Baas, Houten.

Via [NPO 2](#) is er om 9.20 uur een dienst waarin ds.
René de Reuver, scriba van de PKN voorgaat.

Via [kerkdienst gemist](#) zijn kerkdiensten later
terug te kijken.

In de stille week hebben de verschillende kerken
een vesperdienst die uitgezonden wordt.

Ook op Goede Vrijdag 10 april zijn er diensten die
online worden uitgezonden. U kunt daarvoor ook
de linken gebruiken.

Gebedsmoment in de Wester [Westerkerk](#)

Vanaf maandag 28 maart 2020 zenden wij op
maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen om 10:00
uur vanuit de kerk een gebedsmoment uit via
kerkdienstgemist.nl. Op maandag 6, dinsdag 7 en
donderdag 9 april is er een extra vesper om 19.30
uur. Ook op Goede vrijdag wordt de dienst van
19.30 uur uitgezonden. De voorganger staat
vermeldt op de website. U mag gebedspunten
aandragen.

Zoals u ziet zijn er veel mogelijkheden om een
dienst te volgen. Klik met de muis op de link van
de gemeente waarvan u de dienst wilt volgen.



We zullen als gemeenteleden niet allemaal tegelijk dezelfde dienst volgen. Het moderamen heeft overwogen om vanuit onze kerk op Kampereiland ook een dienst uit te zenden. Omdat met beeld te doen was technisch kostbaar en kon niet de kwaliteit geven die andere kerken in de omgeving opbrengen. Daarom is besloten om dat niet te gaan doen.

De verbondenheid als gemeente willen we zoeken in deze weekbrief en in het luiden van de klok op iedere woensdagavond van 19.00 uur tot 19.15 uur.

<https://www.hervormdkampereiland.nl/uploads/klant439/files/Luiden%20klok.mp4>

Thuiskerk

Zondag komen we als gemeente op Kampereiland niet meer bij elkaar. Iedereen vult de zondag nu zelf in. Ik merk in de gesprekken dat gezinnen het best lastig vinden om zelf een 'kerkdienst' te houden thuis; samen op de bank zitten luisteren, zingen en meedoen valt niet mee met opgroeiende kinderen en tieners. Daarom een tip om toch samen kerk te vieren als gezin en wellicht het geloofsgesprek met elkaar aan te gaan thuis op de bank. In deze link (www.dagopening.nl) wordt er elke dag een filmpje gepost van ongeveer 7 minuten waarin op een heldere en originele manier een Bijbelgedeelte wordt behandeld. Probeer thuis maar, de moeite waard! Bart van 't Ende

Onze wereld

Nederlands grootste cultuurhistoricus Johan Huizinga schreef het in de jaren '30 van de vorige eeuw: 'we leven in een bezeten wereld, en wij weten het...'. Toentertijd was er een grote economische crisis in Nederland en de wereld en tegelijk keken we met een schuinoog naar de opkomst van Nazi Duitsland.

Een bezeten wereld. We hoorden het Mark Rutte afgelopen dinsdag zeggen dat we de ergste crisis in vredestijd meemaken. Steeds meer ga ik mij dat realiseren.



Alles wat eerst normaal en vanzelfsprekend was verdwijnt langzaam. En als ik het even vergeet, is een blik in de spiegel genoeg om mij te herinneren dat de kappers dicht zijn...

Maar ook het maken van plannen voor volgende week, de Paasdagen, de zomervakantie, het kan niet meer. We leven steeds meer in het heden. Want wie zegt dat we tegen de tijd dat de zomer aanbreekt in goede gezondheid zijn? Dat maakt kwetsbaar. Door de maatregelen komen we op afstand staan, meer afstand dat we wellicht gewend zijn op Kampereiland. Het is zoeken naar manieren om contact te onderhouden en elkaar houvast te geven. Als kerkenraad hebben we die verantwoordelijkheid niet alleen, maar delen we in die verantwoordelijkheid als gemeente. 'We leven in een bezeten wereld, en wij weten het...'. Wat te doen in een bezeten wereld? Er is een Bijbelvers die mij erg aanspreekt in deze tijden, het is in de vertelting van 1773. Ik ben in die taal opgegroeid, dus dat krijg je er niet helemaal uit. In de berijming van Psalm 119:45 staat: 'Deez' aard' is hecht door Uwe hand bereid; Haar stand blijft vast, al wiss'len haar tonelen.' Wat er ook gebeurt, God houdt Zijn handen onder deze aarde en ons leven. Ik hoop dat dit u en jou tot steun mag zijn! Een heel hartelijke groet,
Bart van 't Ende



Pastoraat & bijstand (herhaling)

Mocht u of jij behoefte hebben aan een ontmoeting en gesprek kan u altijd een beroep doen op de ouderlingen of mij. We kijken dan naar de mogelijkheden die er zijn.

Ook wanneer u praktische hulp nodig hebt kunt u met hen of de diaconie contact opnemen.

Op momenten als deze willen we elkaar bijstaan als gemeente, zijn we elkaars pastor en herder. Laten we in deze donkere tijden vanuit Christus als broeders en zuster houvast vinden bij elkaar (OPW. 378)

Geplande evenementen

Alle die tot 1 juni op de agenda staan gaan niet door.

Collectes (herhaling)

Nu er al een tijdje geen diensten plaatsvinden in onze gemeente en dat voorlopig door de nieuwe maatregelen van afgelopen week nog een paar maand kan voortduren hebben we nagedacht in welke vorm we de mogelijkheid kunnen bieden om toch uw gaven te kunnen geven.

Het leek ons goed om de collectedoelen (zoals ze op het collecterooster staan) te noemen.

De collectes van de maand maart:

15-03 Kerk
22-03 Voedselbank
29-03 Orgel

De collectes van de maand april:

05-04 Onderhoud
09-04 Zending Over Grenzen
12-04 JOP Jongeren doorleven het paasverhaal (Kerk in actie)
19-04 Kerk
26-04 Lief en Leed

Wilt u iets overmaken voor eerdergenoemde doelen dan kan dat op rekeningnummer:
NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie)

Wilt u iets overmaken voor Diaconie en Kerk en Zending gebruik ook dan het rekeningnummer van de Diaconie. Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.

Wilt u iets overmaken voor de Kerk (kerk, onderhoud en orgel) dan kan dat op rekeningnummer:

NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).

Met een hartelijke groet van de Kerkrentmeesters en Diaconie

Bijdragen

De vraag om een bijdrage uit de gemeente leverde deze week de volgende reacties op:

Stil is de straat overal (+ video)

In de Coronaviering van afgelopen zondag in de Open Hof klonk het lied 'Stil is de straat overal'. Gert Landman maakte een aantal extra coupletten bij Lied 1003 (tekst: Jan Jetse Bol, muziek: Jan Raas).

Beluister het lied hieronder:

<https://www.youtube.com/watch?v=7kQizeCIXvc>

Tekst

1. Stil is de straat. Overal mensen in huizen verdwenen, even een luide sirene – stil is de straat overal.

Komt er, God, een nieuwe morgen als een teken van uw trouw, worden wij bevrijd van zorgen? God, kom gauw.



2. Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.

Komt er, God, een nieuwe morgen...

3. Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.

Komt er, God, een nieuwe morgen...

4. Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.

Komt er, God, een nieuwe morgen...

5. Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en 's nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.

Komt er, God, een nieuwe morgen...

6. Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.

Komt er, God, een nieuwe morgen...

Virus

Het Corona virus houdt ons al een tijdje bezig en zal naar verwachting dat ook nog wel een tijdje doen. Het is een eng en gevaarlijk virus dat heel gemakkelijk overdraagbaar is en ook moeilijk te beheersen valt. Er lijden wereldwijd honderdduizenden mensen aan dit virus en daarnaast sterven er helaas dagelijks ook heel veel mensen. Een medicijn is nog niet gevonden om ons ertegen te beschermen. Het enige wat we kunnen doen is; je handen veel wassen, afstand houden, zo weinig mogelijk naar buiten gaan en

contact met ouderen/zieken vermijden. Dit brengt veel ongemak mee en heel veel verdriet voor ouderen en eenzamen in de maatschappij. Gor Khatchikyan, een spoedeisende arts uit het ziekenhuis van Utrecht en christen, gaf een hele mooie Bijbeltekst mee voor deze tijd uit Jesaja 41:10, waar staat: "Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met Mijn onoverwinnelijke rechterhand". Dit mag ook voor jou en u een bemoediging zijn in deze tijd. Hij deed ook de uitspraak: "door afstand te houden, komen we dichterbij elkaar". Dichterbij door wat vaker te bellen of te appen, een kaartje te sturen of via de computer een bloemetje te laten bezorgen. Op deze manieren kunnen we toch nog naar elkaar omzien. Mooie initiatieven om zo elkaar te ondersteunen in deze tijd. Maar er gaat nog een virus rond in deze wereld, dat nog gevaarlijker is en helemaal niet uit te roeien is. Iedereen lijdt aan dit virus, zonder dat mensen het (soms) in de gaten hebben. Dit virus is er al bijna net zo lang als de mensheid bestaat. Handen wassen, afstand houden, niet naar buiten gaan, contacten vermijden helpt hiertegen helemaal niets. Dit is het SIN-virus! Je blijft besmet. Medicijnen bestaan er niet voor. Of toch wel? Er is een medicijn dat genezing biedt. Het medicijn van het bloed van Jezus Christus, dat vloeide op Golgotha. Aankomende week mogen we dit weer gedenken op Goede Vrijdag. Daarna vieren we Pasen; het feest van de overwinning van het SIN-virus. Hier geldt niet; "door afstand te houden, komen we dichterbij". Juist door naar Jezus toe te gaan, brengt het ons genezing. Dat geeft geen verdriet, maar vreugde in ons hart en blijdschap in de Hemel.



Arts Gor Khatchikyan vertelt aanstaande zondag bij Hour of Power wat hem hoop geeft ondanks alle ellende die hij tegenkomt. Indrukwekkend!

Zondag om 8 en 9 uur op RTL5 en om 17:00u op Family7

<https://www.facebook.com/cip.nl/videos/147069506731981/>

Passie in de provincie

In samenwerking met RTV-Oost brengen we rond Pasen het programma 'Passie in de provincie' op televisie. Vicaris Ronald Cornelissen en classispredikant Klaas van der Kamp lopen langs de kruiswegstaties in de rooms-katholieke kerk van Nijverdal en spreken over de lijdensweg van Christus. Waar de reguliere kruiswegstaties ophouden bij de graflegging gaat het verhaal door met een vijftiende statie opgenomen op de Markelose berg bij het provinciaal verzetsmonument.

Een goede zondag en een betekenisvolle stille week toegewenst.

Een familie in 'lockdown'



Meer dan een jaar lang zaten Noach en zijn gezin opgesloten in de ark. Slechts één raam, geen terras, geen internet, geen telefoon, geen YouTube, geen Facebook, geen Netflix. Ze hoorden slechts de regen en het klotsen van de golven. Ze brachten hun tijd door in gebed, hielden van elkaar en zorgden voor de dieren. God zorgde voor hen, omdat Noach een geloofsman was en Zijn Woord gehoorzaamde.

Hoewel er buiten een oceaan is met virusdreigingen en we nu als het ware in een storm zitten, laten we er aan denken dat God over ons waakt. Wees niet bang! Wees Hem trouw and wacht geduldig. De regen zal stoppen, de regenboog zal verschijnen. Het zal uiteindelijk goed komen!

**“Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.”
(Jesaja 41:13)**