



Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166
www.hervormdkampereiland.nl

Kerkelijk werker:
Dhr. A.B. van 't Ende
2° Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:
Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com

Weekbrief no 20, 6 september 2020

www.hervormdkampereiland.nl

Van de kerkelijk medewerker

Verlangen

Net zoals ik uitzag naar de zomervakantie, zo zag ik aan het eind van de vakantie er naar uit om weer aan het werk te gaan. Ergens naar uitzien. We kennen het denk ik allemaal. Je ziet uit naar je trouwdag, als kind zie je uit naar je verjaardag.

Er is een woord wat 'ergens naar uitzien' sterker weergeeft. Dat is het woord 'verlangen'. Door het coronavirus hebben mensen die een relatie hebben met iemand uit een ander land konden ineens niet meer reizen. Ze verlangden om elkaar weer te zien. Het TV programma 'Hello, goodbye' laat soms ook iets zien van een hevig verlangen. Het is een intense emotie.

Iets van die hevige emotie zien we bij Jezus wanneer Hij zegt: 'Ik heb er hevig naar verlangd om dit pesachmaal met jullie te vieren' (Lu: 22:15). Hij zag uit naar het samenzijn met Zijn discipelen en om de betekenis van Zijn lijden en sterven uit te leggen.

We willen zondag 6 september met elkaar het Heilig Avondmaal vieren als gemeente. Dit Heilige sacrament is een onlosmakelijke onderdeel van het gemeente van Christus zijn.

We verlangen om het Avondmaal met elkaar te vieren.

We verlangen naar Gods beloften dat Hij ons vergeven wil.

We verlangen naar Gods genade.

We verlangen om met God te leven.

We verlangen om met elkaar in liefde verder te leven.

We verlangen dat Gods Koninkrijk spoedig zal komen.

Verlangt u en jij er ook na? Van harte uitgenodigd om dit met elkaar te vieren en in het bijzonder de nieuwe belijdende leden!

Bart van 't Ende

Voorgangers kerkdiensten 6 september

Broederkerk

9.30 uur ds. F.J.K. van Santen

17.00 uur ds. W. van Vreeswijk Rouveen

Open Hof

9.30 uur ds. B. van der Kamp

Westerkerk

9.30 uur ds. W.L. Dekker

19.00 uur ds. E.P. v.d. Veen, Oldemarkt

Kampereiland

9.30 uur ds. G.H. Labooy

IJsselmuiden

Hoeksteen

9.30 uur ds. H.J. van Maanen

14.30 uur ds. G.H. Labooy, Heilige Doop

19.00 uur Marleen Kragt, Jongerenmoment

Voorgangers kerkdiensten 13 september

Kampereiland

9.30 uur Start/Jeugdendienst Bart van 't Ende

Online kerkdiensten

Kampen

Kies een kerk om te luisteren of kijken ([via Kerkomroep.nl](http://via.kerkomroep.nl))

[Westerkerk](#) of via Facebook. Voor het kijken via Facebook is geen account vereist.

[Broederkerk](#)

[Open Hof](#)

Indien u geen geluid hoort check dan of de boxen aanstaan c.q. aangesloten zijn of kijk of de luidspreker(s) niet gedempt zijn.

Om de 14 dagen is de dienst van de Hoeksteen ook te volgen via RTV IJsselmond als u kijkt via KPN/Telfort Kanaal 1362



Via [kerkdienst gemist](#) zijn kerkdiensten later terug te kijken.

Via [NPO 2](#) is er om 9.20 uur een dienst.

Vanuit de kapel van het dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland is er op 12 juli een dienst met het thema Racisme.

<https://portal.eo.nl/programmas/tv/kerkdiensten/>

Er is nog meer aanbod: op GrootNieuwsRadio kunt u om 9.45 uur luisteren naar een kerkdienst. <https://portal.eo.nl/samengeloven>.

Van de kerkenraad

Opgeven voor de dienst kan vanaf heden tot zaterdagavond 20.00 uur via de website.

6 september Avondmaaldienst

Voorganger is ds. Labooy.

Heilig avondmaal:

Aanstaande zondag hopen we het avondmaal te vieren. In verband met Corona zullen we ook wat betreft het avondmaal ons helaas aan de opgelegde regels moeten houden. Daarom zal deze viering anders gaan dan u gewend bent. Als kerkenraad hebben we nagedacht hoe we het beste hieraan vorm kunnen geven. We zijn tot het volgende gekomen:

Bij binnenkomst in de kerk ontvangt u van één van onze diakenen 2 cups voorzien van deksel. Eén gevuld met brood en de ander met avondmaalwijn. Deze cups kunt u meenemen naar uw plaats en voor u neerzetten. Tijdens de dienst zal de dienstdoend predikant, ds. Labooy, verdere aanwijzingen geven. Bij het verlaten van de kerk verzoeken we u de cups in de daarvoor bestemde prullenbak terug te leggen. We hopen ondanks alle beperkingen op deze manier toch het avondmaal te kunnen vieren en een goede dienst

te hebben. Mocht u naar aanleiding hiervan toch nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de scriba.

De collecte is voor Hulp in Oost Europa. Deze stichting wil christelijke gemeenten in Centraal en Oost-Europa (COE) helpen bij diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs om daarmee inhoud te geven aan Jezus' opdracht om om te zien naar de naaste.

13 september

Beste gemeenteleden,

13 september openen wij samen het winterwerk. Dit willen wij als Jeugddienstcommissie graag doen in de tuin van de kerk, zodat wij de ruimte hebben om te kunnen zingen. Om zitplekken te creëren neemt iedereen zijn eigen stoel of kleedje mee. Omdat wij nu niet gebonden zijn aan het repertoire van een band, willen wij jullie de gelegenheid geven om verzoeknummers in te dienen. Deze kunnen jullie doorgeven via c.ittersum@gmail.com. Er zal deze ochtend geen oppas of kindernevendienst zijn, maar kinderen zijn zeker welkom; ook zij kunnen een verzoeknummer indienen.

Het thema is : "Hoe tof is jouw leven?"

Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten!

Kinderen op 6 september

Voor de jonge kinderen is er oppas in "Ons Erf". Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst. Voor de preek gaan ze de kerk uit en komen niet weer terug in de dienst.

Er is geen oppas of kindernevendienst op 13 september

Kerkenraad

Als kerkenraad hebben we vorige week vergaderd over het opstarten van het kerkenwerk. We zijn dankbaar voor de afgelopen kerkdiensten en belijdenisdienst. Het is soms veel organiseren rondom deze diensten. Binnenkort hebben we



weer een bijzondere dienst, het Heilig Avondmaal. We verlangen erna om dit weer te mogen vieren met elkaar.

Met de steeds veranderende richtlijnen rondom het coronavirus vinden we het soms ingewikkeld om goede afwegingen te maken. Wat hierin ook meeweegt is de beschikbare ruimte die we hebben als kerk. We hebben besloten dat de catechisaties van start kunnen gaan. De overige bijeenkomsten zoals Bijbelkring, terugkomavonden voor doopouders en gemeenteavonden/ groothuisbezoek wachten er nog even af en zijn we aan het onderzoeken of er elders een grotere ruimte beschikbaar is.

Door de veranderende omstandigheden en regelgeving kan het zo zijn dat we als kerkenraad terugkomen op eerder genomen besluiten. We vragen uw en jouw begrip hiervoor. We proberen dit dan zo snel mogelijk te communiceren via website en maandbrief.

Om het makkelijk te maken voor de mensen die thuis via kerkdienst gemist de dienst op Kampereiland willen volgen is de liturgie van de dienst via de website te vinden.

Catechisatie(wijziging!)

De catechisaties starten op donderdagavond 1 oktober.

Belijdeniscatechisaties

In de afgelopen periode is er belijdenis catechisatie gegeven op Kampereiland. Misschien vindt je dit spannend en twijfel je om hieraan deel te nemen, neem dan gerust contact met mij op. Belijdenis catechese wil niet zeggen dat je dit aan het einde van het traject moet doen, maar het is een nieuwe stap in het geloof zetten. En die stap kan uitgroeien naar het belijdenis doen. Graag bij mij aanmelden. Twijfel je of heb je er vragen over, geef het gerust aan bij een van de ouderlingen of bij mij. *Bart van 't Ende*

Verjaardagzakjes

Omdat er geen kerkdiensten waren zijn er ook nog maar weinig verjaardagzakjes binnen. U mag ze ook in de brievenbus doen bij Henk v.d. Steege, Nijlandsweg 7, 8267 AX. Denkt u ook om het kaartje met suggesties voor de kerkzaal?

Bijdragen

Herinnering

Oud ijzer inzamelen op Zaterdag 12 september. De container zal weer klaar staan bij de familie Knol aan de Noorderrandweg.

De toekomst in

*Tijden zullen steeds verand'ren
En daarmee de maatschappij.
Ook onze kinderen in de toekomst
Zullen anders zijn dan wij.*

*Dat is een natuurgegeven
wordt daarvan nou maar niet bang.
Elke tijd zijn eigen kleuren,
Elke tijd zijn eigen zang.*

*Maar iets zal steeds hetzelfde blijven
Bij alle kind'ren in elke tijd.
Dat verandert nooit en dat
zal blijven tot in eeuwigheid.*

*Zij zullen ons om Liefde vragen
Oprechte aandacht vragen zij.
't Gevoel van: 'Yes, ik mag er wezen'
Dat maakt onze kind'ren blij.*

*Zo zullen zij de toekomst in gaan
Als kind'ren die met Liefde leven;
Zodat zij aan hun eigen kind'ren
Die Liefde ook door kunnen geven.*

(Uit: Goud in handen, van Chris Lindhout)



Extra Info

Pastoraat & bijstand (herhaling)

Mocht u of jij behoefte hebben aan een ontmoeting en gesprek kan u altijd een beroep doen op de ouderlingen of mij. We kijken dan naar de mogelijkheden die er zijn. Laten we in deze donkere tijden vanuit Christus als broeders en zuster houvast vinden bij elkaar (OPW. 370)

Rekeningnummers

We zijn blij dat er voor de collectes geld wordt overgemaakt. Wilt u ook iets overmaken dan kan dat op rekeningnummer:

NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Wilt u iets overmaken voor Diaconie en Kerk en Zending gebruik ook dan het rekeningnummer van de Diaconie. Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.

Wilt u iets overmaken voor de Kerk (kerk, onderhoud en orgel) dan kan dat op rekeningnummer: NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).