



## Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10  
8267 AH Kampen  
Tel: 038-3388166  
[www.hervormdkampereiland.nl](http://www.hervormdkampereiland.nl)

### Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende  
2° Ebbingestraat 43  
8261 VW Kampen  
Tel: 06-38489122  
[barthervormdkampereiland@gmail.com](mailto:barthervormdkampereiland@gmail.com)

### Scriba:

Mevr. M. Pelleboer-Troost  
Noorderrandweg 16  
8267 AN Kampen  
Tel: 06-23282342  
[scriba.kampereiland@outlook.com](mailto:scriba.kampereiland@outlook.com)

## Weekbrief no 18, 2 augustus 2020

[www.hervormdkampereiland.nl](http://www.hervormdkampereiland.nl)

### Van de kerkelijk medewerker

#### Toekomst

In de gesprekken met mensen merk ik nog wel eens dat ze bang zijn voor de toekomst. Mede door al het nieuws op TV en internet. Het NOS journaal schotelt je een half waar, misleidend wereldbeeld voor. Als je de wereld uitsluiten bekijkt aan de hand van het nieuws weet je aan het eind van de dag precies hoe de wereld niet werkt. Nieuws handelt per definitie over de uitzondering, niet over de regel. Er is zoveel onzekerheid en er gebeurt zoveel in de wereld, een gevoel van angst en teleurstelling kan overheersen. Zeker wanneer we in het oog van de coronaorkaan hebben gestaan. Mijn houvast? De gang naar de kerk, elke zondag weer. Het geloof in een God die de wereld schiep. En mij dat er elke zondag weer inwrijft; 'Ik laat nóóit los wat Mijn hand eenmaal begonnen is'. Die steun bid ik jullie allemaal toe.

Een hartelijke vakantiegroet uit Kampen,  
*Bart van't Ende*

### Voorgangers kerkdiensten 2 augustus

#### Broederkerk

9.30 uur ds. F.J.K. van Santen  
17.00 uur ds. H.C. Marchand, Groningen

#### Open Hof

9.30 uur ds. K.A. Jager

#### Westerkerk

9.30 uur ds. F. Verboom  
19.00 uur ds. F. Verboom (Zomer-Avond-Zang)

#### Kampereiland

9.30 uur dhr. A. Palland.

### IJsselmuiden

#### Hoeksteen

9.30 uur ds. A.H. van Veluw  
19.00 uur ds. Groeneveld, Lunteren

### Voorgangers kerkdiensten 9 augustus

#### Broederkerk

9.30 uur ds. gastpredikant  
17.00 uur ds. F.J.K. van Santen (leerdienst 5)

#### Open Hof

9.30 uur drs. B. van der Kamp

#### Westerkerk

9.30 uur ds. F. Verboom  
19.00 uur ds. J. de Kok Wilsum (Zomer-Avond-Zang)

#### Kampereiland

9.30 uur ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen

### IJsselmuiden

#### Hoeksteen

9.30 uur ds. H. Engelsma, Wijnjewoud  
19.00 uur ds. A.H. Veluw

### Voorgangers kerkdiensten 16 augustus

#### Broederkerk

9.30 uur ds. J.H. van Wijk, Windesheim  
17.00 uur ds. P.J. den Admirant, Apeldoorn

#### Open Hof

9.30 uur ds. K.A. Jager

#### Westerkerk

9.30 uur ds. F. Verboom  
19.00 uur ds. T.W.D. Prins-van den Bosch (Zomer-Avond-Zang)

#### Kampereiland

9.30 uur ds. F. Verboom

### IJsselmuiden

#### Hoeksteen

9.30 uur ds.  
19.00 uur ds.



## Online kerkdiensten

### Kampen

Kies een kerk om te luisteren of kijken ([via Kerkomroep.nl](#))

[Westerkerk](#) of via Facebook. Voor het kijken via Facebook is geen account vereist.  
[Broederkerk](#)  
[Open Hof](#)

Indien u geen geluid hoort check dan of de boxen aanstaan c.q. aangesloten zijn of kijk of de luidspreker(s) niet gedempt zijn.

Om de 14 dagen is de dienst van de Hoeksteen ook te volgen via RTV IJsselmond als u kijkt via KPN/Telfort Kanaal 1362

Via [kerkdienst gemist](#) zijn kerkdiensten later terug te kijken.

Via [NPO 2](#) is er om 9.20 uur een dienst.

Vanuit de kapel van het dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland zijn er in de zomer geen diensten

<https://portal.eo.nl/programmas/tv/kerkdiensten/>

GrootNieuwsRadio heeft een zomers aanbod.  
<https://portal.eo.nl/samengelooven>

## Van de kerkenraad

· Behoort u of jij tot een kwetsbare groep, wees dan extra alert bij het bezoeken van de kerkdiensten;

· Hebt u of jij een verkoudheid, veel hoesten, blijf dan thuis. Zie hiervoor ook de richtlijnen vanuit het RIVM ([www.rivm.nl](http://www.rivm.nl));

· Voor elke kerkdienst dienen gemeenteleden zich aan te melden en aan te geven met hoeveel personen ze komen.

· Aanmelden bij voorkeur via de website van de kerk of anders via de scriba; De laatste diensten was de kerk niet helemaal vol.

De website van de kerk

<https://www.hervormdkampereiland.nl/>

Graag opgeven voor vrijdagavond 18.00 uur.

<https://www.youtube.com/watch?v=dvy-YqaCYSM>

· Om de 1,5 meter regel te waarborgen zijn er voor 40 gemeenteleden plaats in ons kerkgebouw (exclusief medewerkers zoals koster, organist en kerkenraad);

## Kindernevendienst

Er is kindernevendienst voor de kinderen die meekomen naar de kerk. De kinderen gaan voor de preek de kerk uit. Ze gaan naar de consistorie en blijven daar tot het eind van de dienst. Wilt u opgeven hoeveel kinderen meekomen naar de nevendienst en de oppas?

## Kinderoppas

Er is kinderopas in ons Erf. Deze zal vanaf a.s. zondag weer worden opgestart. Blijf wel denken aan de 1,5 meter afstand bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen en er zal desinfectans voor de handen aanwezig zijn. Na de zomerperiode zal alles opnieuw geëvalueerd worden.

## Collecte

2-8-2020 onderhoud

9-8-2020 orgel

16-8-2020 kerk

## We leven mee met....

Zorgen en onzekerheid zijn er op het adres van Harry en Niesje Aarten. Bij Harry is prostaatanker vastgesteld. Er zal nog belangrijk vervolgonderzoek plaatsvinden om te controleren op eventuele uitzaaiingen, maar al zeker zal er een intensieve periode van bestralingen op het programma staan.

Wilt u hen ter bemoediging een kaartje sturen. Het adres is: Heultjesweg 11, 8267 AH KAMPEN



Klaas en Alie mochten op hun 50-jarige huwelijksdag een bos bloemen van de kerk in ontvangst nemen. Samen met kinderen en zij dankbaar terug op een hele fijne dag. kleinkinderen kijken.

## Bijdragen

Wegen van wijsheid  
(Rolinka Klein Kranenburg)

Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden: 'Wat beweert die praatjesmaker toch?' Anderen merkten op: 'Hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn,' omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die Opstanding heette. Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden: 'Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt, klinkt ons vreemd in de oren; we willen graag weten wat u bedoelt.' (Handelingen 17:16-20)

Spreekt wij in de kerk de taal van de mensen? Hebben we weet van de vragen die er leven bij de mensen op het plein, in de winkelstraat? Zoeken wij aansluiting bij wat we aantreffen? Ook voor de kerk zijn dat belangrijke vragen, als je een boodschap wilt overbrengen.

Op de Areopagus van Athene, het grote ontmoetingsplein, wandelt een filosoof, in gedachten verzonken. Zoekend naar wegen van wijsheid. Athene staat in de oudheid bekend als dé stad waar de wijsheid nagestreefd wordt. Waar mensen eindeloos spreken over het leven en de zin ervan.

Opeens komt daar een klein mannetje aangelopen, Paulus, en hij vertelt ook een verhaal over wijsheid en de zin van het leven. Maar dan eigenlijk vanuit een heel ander vertrekpunt.

Hij spreekt vanuit een weten, een diep weten dat er één God is die het leven draagt. Die ene, voor de Atheners wellicht onbekende God. Hij vertelt dat alle mensen op God lijken, maar dat wij ons



toch geen beeld van die God kunnen vormen dat God recht doet.

De filosoof op het plein wordt naar dat mannetje toe getrokken. Vertel me meer! Waar haal je die kennis vandaan?

Ik vind Paulus hier wel heel stoer, moet ik zeggen. Vol overtuiging en passie vertelt hij zijn verhaal. En hij doet dat slim, want hij weet welke toon hij moet aanslaan om de mensen te boeien. Hij ontmoet hen precies daar waar ze zijn: in het leven van alledag, buiten, op het marktplein...

In deze ontmoeting tussen de filosoof en Paulus gebeurt iets wezenlijks en wonderlijks: in de dialoog licht God op. Wellicht voor beide heren op een andere manier. Maar tegelijk is er een gemeenschappelijke basis, waarop zij elkaar vinden.

Daar vinden ze de verwondering over het leven, de zin en onzin ervan... Dat het leven een mysterie is en dat wij daar allemaal op onze eigen wijze een weg in mogen zoeken en vinden.

Dat mag ons vandaag de dag uitnodigen en inspireren om met elkaar op te trekken en samen de wegen van wijsheid te bewandelen. Om dan misschien wel te ontdekken dat de basis daarvan ligt in de alles overstijgende Liefde, met een hoofdletter.

## Extra Info

### Thuiskerk

Een tip om samen kerk te vieren als gezin en wellicht het geloofsgesprek met elkaar aan te gaan thuis op de bank. In deze link <https://www.dagopening.nl/> wordt er elke dag een filmpje gepost van ongeveer 7 minuten waarin op een heldere en originele manier een Bijbelgedeelte wordt behandeld. Probeer thuis maar, de moeite waard!

*Bart van 't Ende*

## Pastoraat & bijstand (herhaling)

Mocht u of jij behoefte hebben aan een ontmoeting en gesprek kan u altijd een beroep doen op de ouderlingen of mij. We kijken dan naar de mogelijkheden die er zijn. Ook wanneer u praktische hulp nodig hebt kunt u met hen of de diaconie contact opnemen. Op momenten als deze willen we elkaar bijstaan als gemeente, zijn we elkaars pastor en herder. Laten we in deze donkere tijden vanuit Christus als broeders en zuster houvast vinden bij elkaar (OPW. 370)

## Rekeningnummers

We zijn blij dat er voor de collectes geld wordt overgemaakt. Wilt u ook iets overmaken dan kan dat op rekeningnummer:

NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Wilt u iets overmaken voor Diaconie en Kerk en Zending gebruik ook dan het rekeningnummer van de Diaconie. Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.

Wilt u iets overmaken voor de Kerk (kerk, onderhoud en orgel) dan kan dat op rekeningnummer: NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).