



Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166
www.hervormdkampereiland.nl

Kerkelijk werker:
Dhr. A.B. van 't Ende
2° Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:
Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com

Weekbrief no 17, 12 juli 2020

www.hervormdkampereiland.nl

Van de kerkelijk medewerker

Videoboodschap

<https://www.youtube.com/watch?v=uWzMANoehjY&t=3s>

Zondag 12 juli

Vanwege de Coronamaatregelen is het verplicht om zich op te geven als u de kerkdienst wil bijwonen. U hoeft niet thuis te blijven om anderen de gelegenheid te geven om de dienst bij te wonen. Het blijkt dat we

Ca 25 gezinnen in de kerk kunnen ontvangen.

Opgeven kan via de website van de kerk

<https://www.hervormdkampereiland.nl/>

of telefonisch of per mail bij de scriba.

Graag opgeven voor vrijdagavond 18.00 uur.

[https://www.youtube.com/watch?v=dvy-](https://www.youtube.com/watch?v=dvy-YqaCYSM)

[YqaCYSM](https://www.youtube.com/watch?v=dvy-YqaCYSM)

Vier trouwe deelnemers aan de kindernevendienst verlaten dit jaar de basisschool en dus ook de nevendienst. Daar willen we in deze dienst aandacht besteden. Het gaat om Oane Gerrit Dijkstra, Jasmijn Kloosterman, Geudine v d Linde en Quinten v d Linde

Jubileum

Op vrijdag 17 juli hopen Klaas en Alie Prins 50 jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Jullie zijn dankbaar dit samen te mogen vieren. Alle dank aan God. Onze wens en gebed mag zijn dat God jullie nog vele jaren in gezondheid en onder Zijn zegen mag geven. Een heel fijne dag toegewenst samen met jullie kinderen en kleinkinderen.

Goede groet,

Bart van 't Ende

Voorgangers kerkdiensten 12 juli

Broederkerk

9.30 uur ds. P. Baas, Houten

17.00 uur ds. H.J.T. Lubbers, IJsselmuiden

Open Hof

9.30 uur dr. G. Brandorff, Dedemsvaart

Westerkerk

9.30 uur ds. W.L. Dekker

19.00 uur ds. F. Verboom (Zomeravondzang)

Kampereiland

9.30 uur ds. B. van 't Ende

IJsselmuiden

Hoeksteen

9.30 uur ds. A.H. van Veluw

19.00 uur ds. J.A. Woudenberg, Vaassen

Dorpskerk (wijk I)

09.30 uur: ds.

18.30 uur: ds.

Oosterholthoeve (wijk II)

09.30 uur: ds.

16.00 uur: ds.

Online kerkdiensten

Kampen

Kies een kerk om te luisteren of kijken ([via Kerkomroep.nl](http://viaKerkomroep.nl))

[Westerkerk](#) of via Facebook. Voor het kijken via Facebook is geen account vereist.

[Broederkerk](#)

[Open Hof](#)

Indien u geen geluid hoort check dan of de boxen aanstaan c.q. aangesloten zijn of kijk of de luidspreker(s) niet gedempt zijn.

Om de 14 dagen is de dienst van de Hoeksteen ook te volgen via RTV IJsselmond als u kijkt via KPN/Telfort Kanaal 1362



Via [kerkdienst gemist](#) zijn kerkdiensten later terug te kijken.

Via [NPO 2](#) is er om 9.20 uur een dienst.

Vanuit de kapel van het dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland is er op 12 juli een dienst met het thema Racisme.

<https://portal.eo.nl/programmas/tv/kerkdiensten/>

Er is nog meer aanbod: op GrootNieuwsRadio kunt u om 9.45 uur luisteren naar een kerkdienst.
<https://portal.eo.nl/samengelooven>

Collecte

12-7 onderhoud

Bijdragen

You never walk alone,

De coronatijd leerde ons dingen af en leerde ons dingen aan. Vaste patronen en gewoonten moesten we loslaten. Nieuwe patronen en gewoonten moesten we aanleren. We begonnen onze maaltijden in deze tijd met het lied 'k Stel mijn vertrouwen op 7 cOode Heer mijn God'. Hij bleef in ieder geval wel Dezelfde.

In Grafhorst waren veel mensen ziek en zijn ook verschillende oudere mensen overleden. Het kwam dichtbij toen onze oude achterbuurman in een week tijd er niet meer was.

Onze huiskamer werd ons dagelijks thuis. Gelukkig was het vaak mooi weer en konden we ook veel naar buiten. We gingen meer bellen, appen en weer gewoon brieven en kaartjes schrijven. Dat waren we gelukkig nog niet verleerd. Op zondag werd onze eettafel de 'Eettafelkerk'. Samen met heel Nederland keken we naar dezelfde dienst. Dat gaf verbondenheid. En daarna was er de 'Henkie Show' voor de kinderen. Wat genoten we daar met elkaar van.



Ook al was er veel anders, we hebben ons nooit alleen gevoeld. We voelden verbondenheid met God en met elkaar (familie, vrienden, gemeente van Kampereiland en onze vrienden in Albanië).

Nu alles weer terug gaat naar (het nieuwe) normaal, komt de vraag van het 'waarom' meer op de achtergrond. We glijden weer gemakkelijk terug in onze oude patronen en gewoontes. Maar is dat wel de bedoeling? Was het de 'stem van God' die ons iets wilde spiegelen? En willen we die stem wel horen?

Meer vragen dan antwoorden. Maar door alles heen hebben we wel opnieuw geleerd: "you never walk alone".

Klaas F. Dijkstra

Extra Info

Thuiskerk

Zondag komen we als gemeente op Kampereiland niet meer bij elkaar. Iedereen vult de zondag nu zelf in. Ik merk in de gesprekken dat gezinnen het best lastig vinden om zelf een 'kerkdienst' te houden thuis; samen op de bank zitten luisteren, zingen en meedoen valt niet mee met opgroeiende kinderen en tieners. Daarom een tip om toch samen kerk te vieren als gezin en wellicht het geloofsgesprek met elkaar aan te gaan thuis op de bank. In deze link <https://www.dagopening.nl/>



wordt er elke dag een filmpje gepost van ongeveer 7 minuten waarin op een heldere en originele manier een Bijbelgedeelte wordt behandeld. Probeer thuis maar, de moeite waard!

Bart van 't Ende

Pastoraat & bijstand (herhaling)

Mocht u of jij behoefte hebben aan een ontmoeting en gesprek kan u altijd een beroep doen op de ouderlingen of mij. We kijken dan naar de mogelijkheden die er zijn. Ook wanneer u praktische hulp nodig hebt kunt u met hen of de diaconie contact opnemen. Op momenten als deze willen we elkaar bijstaan als gemeente, zijn we elkaars pastor en herder. Laten we in deze donkere tijden vanuit Christus als broeders en zuster houvast vinden bij elkaar (OPW. 378

Rekeningnummers

We zijn blij dat er voor de collectes geld wordt overgemaakt. Wilt u ook iets overmaken dan kan dat op rekeningnummer:

NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Wilt u iets overmaken voor Diaconie en Kerk en Zending gebruik ook dan het rekeningnummer van de Diaconie. Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.

Wilt u iets overmaken voor de Kerk (kerk, onderhoud en orgel) dan kan dat op rekeningnummer: NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).