



Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166
www.hervormdkampereiland.nl

Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende
2° Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:

Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com

Weekbrief no 15, 28 juni 2020

www.hervormdkampereiland.nl

Van de Kerkelijk werker

Videoboodschap:

<https://www.youtube.com/watch?v=EGOd4fzDlo8&t=4s>

Voorgangers kerkdiensten 28 juni

Broederkerk

9.30 uur ds. K. van Meijeren, Ede
17.00 uur Ds. J.A. Geerts, Zalk

Open Hof

9.30 uur drs B. van der Kamp

Westerkerk

9.30 uur ds. H. Paas, Nijverdal
17.00 uur Huiskamerjongerendienst

IJsselmuiden

Hoeksteen

9.30 uur ds. G.H. Labooy
19.00 uur jongerendienst ds. H.J. van Maanen

Dorpskerk (wijk I)

09.30 uur: ds. H.M. Burggraaf, Wekerom
18.30 uur: ds. J.P. Nap, Hoevelaken

Oosterholthoeve (wijk II)

09.30 uur: ds. M. van Dam - [liedblad](#)
16.00 uur: ds. G.J. Codée, Zwolle - [liedblad](#)

Online kerkdiensten

Kampen

Kies een kerk om te luisteren of kijken ([via Kerkomroep.nl](#))

[Westerkerk](#) of via Facebook. Voor het kijken via Facebook is geen account vereist.
[Broederkerk](#)
[Open Hof](#)

Indien u geen geluid hoort check dan of de boxen aanstaan c.q. aangesloten zijn of kijk of de luidspreker(s) niet gedempt zijn.

Om de 14 dagen is de dienst van de Hoeksteen ook te volgen via RTV IJsselmond als u kijkt via KPN/Telfort Kanaal 1362

Via [kerkdienst gemist](#) zijn kerkdiensten later terug te kijken.

Via [NPO 2](#) is er om 9.20 uur een dienst.

Vanuit de kapel van het dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland leidt ds. Arie van der Veer een korte kerkdienst, waarin liederen, gebed en een meditatie centraal staan.

<https://portal.eo.nl/programmas/tv/kerkdiensten/>

Zolang veel kerkdiensten niet doorgaan, kunt u op zaterdagavond kijken naar speciale uitzendingen van Met hart en ziel (KRO-NCRV, NPO2, 18.00 uur).

<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/deze-drie-predikanten-nemen-je-deze-zomer-op-tv-mee-door-het-bijbelboek-handelingen/>

Er is nog meer aanbod: op GrootNieuwsRadio kunt u om 9.45 uur luisteren naar een kerkdienst.
<https://portal.eo.nl/samengeloven>

Collecte

28 juni Kerk



Kerkdiensten na 1 juli

Zoals u hebt kunnen lezen in de nieuwsbrief 13 van 2 weken geleden willen we op 5 juli weer een kerkdienst houden op Kampereiland. Er is door een werkgroep een gebruikersplan opgesteld aan de hand van de richtlijnen van de PKN. Dat plan is besproken met de kerkenraad en goedgekeurd.

Aanmelden

Elke vrijdag tot 18.00 uur kunt u zich aanmelden om deel te nemen aan de kerkdienst. Dit kan via de website van de kerk. <http://www.hervormdkampereiland.nl/>

U kunt zich per keer voor 1 dienst aanmelden en u meldt met hoeveel personen u komt.

Wanneer het aanmelden niet lukt via de website kunt u een bericht sturen naar de scriba. Er is ruimte voor 36 gemeenteleden en 4 gasten (dus in totaal 40 plaatsen). Dat er ruimte wordt gegeven voor gasten komt voort uit de gedachte dat we een gastvrije gemeente zijn waarbij eventuele gasten of 'Godzoekers' niet weg worden gestuurd.

Het getal 40 is gebaseerd op de afstand van 1,5 meter per individueel persoon. Wanneer je als gezin komt gelden er andere richtlijnen omdat gezinnen bij elkaar mogen zitten. Dan zouden er wellicht meer mensen in de kerk mogen.

- Mensen die ziek of verkouden zijn worden dringend verzocht om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
- Mensen uit risicogroepen moeten zelf de overweging maken of ze deel willen nemen.
- Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
- Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
- Volg de aangewezen looproutes.
- Gemeentezang is vooralsnog helaas **niet** toegestaan.

- Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
- Collectezakken staan achterin de kerk.
- Geen ontmoeting na afloop.
- Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

Binnenkomst van kerk en kerkzaal

- De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.
- Desinfecterend middel staat direct bij de ingang, hier wijst de coördinator op bij de kerkgangers. Hij/Zij zal ook informeren naar de gezondheidstoestand.
- Garderobe wordt tot een minimum beperkt.
- De koster zal vervolgens voor de kerkgangers uit lopen en de juiste plek aanwijzen, met inachtneming van de 1,5 meter afstand. De kerk wordt vanaf de voorste banken gevuld. De eerstkomenden zitten dus **voarin** de kerk.

Verlaten van de kerk

- Kerkgangers verlaten de zaal op omgekeerde volgorde van binnenkomst, dat betekent dat de achterste bank als 1e naar buiten zal gaan ect. De koster zal toezien op inachtneming van 1,5 meter afstand. Coördinator zal bij uitgang toezien.
- Iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten.



Zomergezinsboekje

Vanuit verschillende kerkelijke organisaties wordt er een zomergezinsboekje beschikbaar gesteld om met je gezin deze zomervakantie te gebruiken. Als kerkenraad hebben we voor elk gezin met kinderen (tot 18 jaar) een boekje besteld. Deze zal bij u thuis worden bezorgd. Het is een leuk en praktisch boekje met Bijbelverhalen, goede vragen en praktische opdrachten om met je gezin te doen. Maak er gebruik van!

De kerkenraad



Bijdragen

Welkom in Gods huis.

Dit is een prachtig lied dat door de band LEV wordt gezongen op de CD 'tussen vrees en veiligheid': "Welkom vanwaar je komt, waar je woont. Hoe het wel of niet gaat. God is de gastheer. In Zijn huis is er altijd plaats. Hier is hoop. God heeft Zijn deur

openstaan. Neem je CV of je strafblad maar mee." Zo maar een paar regels uit het lied.

Vanaf zondag 5 juli staat de deur van de kerk op het Kampereiland weer open voor iedereen die God wil ontmoeten. Fijn dat het weer kan en dat we elkaar, maar ook God, weer mogen ontmoeten. De deuren zullen wagenwijd openstaan, zodat u en jij dat zelf niet hoeft te doen en niets hoeft aan te raken i.v.m. met Covid-19.

Heel plotseling gingen de deuren dicht van onze kerk. Helaas kon en mocht er geen kerkdienst meer gehouden worden. Het werd stil en het bleef er donker en koud. Het vertrouwde klokgelui viel weg en het orgel stond er verlaten bij. De kansel bleef leeg en de zegen werd niet meegegeven. Wij als protestanten gingen niet protesteren, zoals vele belanghebbenden in Nederland dat nu wel doen. We lieten het over ons heen komen en vonden ons heil maar vanachter de computer of t.v. Gelukkig is de mens creatief en was er voldoende te halen voor een ieder die dat wenste. Ook voor meerdere keren op de zondag

Het opnieuw open stellen van de deuren van de kerk is ingewikkelder dan de deuren dicht doen. Volgens de nieuwsbrief is er straks plaats voor 36 gemeente leden die zich kunnen aanmelden en worden uitgenodigd. Welkom in Gods huis, maar misschien niet elke week. Wel worden er 4 plaatsen gereserveerd voor onaangekondigde gasten. Misschien dat die ene met een strafblad er zomaar tussen zit, of die ander die het allemaal niet zo goed heeft gedaan in zijn leven. Die gastarbeider uit het Oosten van Europa. Of die jongere die zich afzet tegen het geloof. Die zwerver die eens bij Gijs van Dijk in de schuur stond. Is die dan ook bij ons welkom in de kerk?

In de tijd van Jezus nam Hij vissers, Galileeërs - die niet zo goed bekend stonden - en tollenaars aan als Zijn apostelen. Dat waren dus niet de doorgewinterde Godsleraars, of misschien om het op ons te betrekken, de welvaarts-Christenen, die het over het algemeen denken dat ze het goed



doen of hebben. Nee, juist niet. Jezus keek om naar de mensen die het in de ogen van de buitenwereld niet goed deden of hadden.

Laten we gastvrij zijn en eventuele gasten of 'Godzoekers' met liefde ontvangen en niet wegsturen. Wees welkom in Gods huis, vanwaar je komt of waar je woont. Er is plaats.

<https://www.youtube.com/watch?v=c9N6oYR6oX8>

KADO

Bijdrage kerksraadslid

Zo, nu is het mijn beurt om met jullie te delen hoe we deze Coronatijd tijd beleefd hebben. 2020 gaat zo de geschiedenis in dat gaan we niet meer vergeten. We zitten er nu al drie maanden in en het wordt al bijna gewoon maar dat is natuurlijk niet zo. Gelukkig is er nu ook enige versoepeling gekomen. Maar afstand houden en handen wassen moet nog steeds en ik denk dat het niet verkeerd is. Soms is dat best wel moeilijk vind ik, je denkt er niet altijd aan. In het begin blijf je vooral ook veel thuis, alleen voor het hoognodige ga je de deur uit.

We volgden al het nieuws voor de tv en ook in de kranten. Willen toch graag op de hoogte blijven maar op een gegeven moment denk je wel is er ook nog ander nieuws? Wel onder de indruk van wat mensen die ziek waren allemaal mee maakten. Daar word je dan stil van. Ook vooral hoe het ging in de verpleeg en verzorgingshuizen. Dat mensen daar opgesloten zaten, geen bezoek mochten ontvangen zelfs niet van hun eigen kinderen. Hartverscheurend om dat te zien en ook wat daar verder gebeurde.

Er kwamen daardoor ook nieuw initiatieven zoals raambezoek en zo dat is dan weer mooi om te zien en te horen.

Dan had je ook nog 75 jaar bevrijding, dat hebben we op afstand van elkaar sober gevierd maar is wel iets wat we niet mogen vergeten. Daar is veel over geschreven en documentaires zijn er over gemaakt. Als je dat vergelijkt met deze tijd mogen

we dankbaar zijn dat er zoveel mensen voor onze vrijheid hebben gestreden en hun leven hebben gegeven. Dat realiseren we ons niet altijd maar het is niet vanzelfsprekend dat we nu in vrijheid leven. Het heeft heel wat mensenlevens gekost.

Jan ging gewoon naar de boerderij van Jan Anne met in acht nemen van de regels voor zover dat kon. Dan verandert er niet zo veel voor hem. Als je een gezin met opgroeiende jongeren hebt is het veel moeilijker. Maar kinderen die op een boerderij opgroeien hebben zoveel voor in deze tijd. Ze kunnen heerlijk spelen en er is altijd van alles te doen op de boerderij. Ruimte en lucht dat is gewoon wat ze nodig hebben. Wel fijn dat ze nu weer naar school kunnen met in acht nemen van bepaalde regels.

Mijn oppasdag op de boerderij op Kampereiland ging ook gewoon door, dat wou ik zelf graag. Werd wel iedere week netjes gevraagd wil je dat en kan het? Gelukkig voelde ik me gezond en daar ben ik dankbaar voor. Ik geniet dan ook steeds van mijn dagje oppassen op onze kleinzons. Met de andere kinderen kon je bellen of whatsappen en soms hadden we met z'n allen contact via Zoom. Dat is dan wel weer het fijne van deze tijd, dat je kan videobellen met de kleinkinderen en appen met vrienden en familie.

Gelukkig komen ze nu weer op bezoek wel met in acht neming van de regels en dan is het fijn om ze weer te zien. We zijn dankbaar dat we nog allemaal gezond zijn.

Dan de kerk, ja die heb ik zeker wel gemist, gewoon weer het samen komen met alle anderen, het doet altijd goed om veel mensen te zien, daar word ik altijd blij van. Het samen zingen bidden en de verkondiging. Nu was er natuurlijk genoeg aanbod voor tv, computer of laptop. We hebben naar De Hoeksteen geluisterd. En ook de ontmoetingskerk in Lelystad met Klaas de Lange als Voorganger met genoeg gevolgd. TV IJsselmond had iedere week een dienst. Daar ontbrak het niet aan. Toch is dat heel anders dan in de kerk, je bent sneller afgeleid en we namen dan ook maar alvast een kopje koffie dat is dan wel weer lekker.



Het contact met de kerkraad, dat moest nu via App, mail of vergaderen via Teams en zelfs het geld tellen met Joke en Gijs heb ik gemist. Het is fijn dat we dat straks weer op kunnen pakken .

Heel fijn dat we 5 juli weer naar de kerk kunnen, wel in afgeslankte vorm. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan maar ik zie er echt naar uit. Dit was wel een tijd waarin je stil werd gezet en kunt nadenken wat er nu werkelijk toe doet. Dan kom je er achter dat het samen zijn met hen die je dierbaar zijn het belangrijkste is en bovendien dat we een Vader in hemel hebben waar we iedere dag weer opnieuw mogen beginnen.

Ik las de volgende opmerkelijke woorden van Theresia van Avila (Spanje, 1515 - 1582)

God van Liefde,

*Help ons er aan te denken dat
Christus nu op aarde geen ander lichaam heeft
dan het onze,*

Geen handen dan de onze,

Geen voeten dan de onze

Het zijn onze ogen die de nood van de wereld zien

Onze handen waarmee iedereen gezegend wordt,

*Onze voeten waarmee Hij rondgaat om goed te
doen.*

Mieke Roetman-Kasper

Gebedszondag 28 juni

Het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) roept kerken op om zondag 28 juni extra tijd te nemen voor gebed voor de wereld. Ook veel andere organisaties scharen zich achter dit initiatief, zoals de ChristenUnie, SGP, MissieNederland, EO, Compassion, IJM, Leger des Heils, Light for the World, Verre Naasten en World Vision. 'De dreiging van een grootschalige hongersnood als gevolg van de coronacrisis is reëel', aldus woordvoerder Siebrand Wierda.

Het cluster vraagt kerkelijke gemeentes om zondag 28 juni samen Psalm 67 te lezen of beluisteren en te bidden voor de allerarmsten die lijden onder de crisis. Het samenwerkingsverband van hulporganisaties reikt hiervoor gebedspunten aan.

Hierbij 2 versies van Psalm 67

<https://www.youtube.com/watch?v=gG3Tik8CTIM>

<https://www.youtube.com/watch?v=SJ-44VihGg8>

Extra Info

Thuiskerk

Zondag komen we als gemeente op Kampereiland niet meer bij elkaar. Iedereen vult de zondag nu zelf in. Ik merk in de gesprekken dat gezinnen het best lastig vinden om zelf een 'kerkdienst' te houden thuis; samen op de bank zitten luisteren, zingen en meedoen valt niet mee met opgroeiende kinderen en tieners. Daarom een tip om toch samen kerk te vieren als gezin en wellicht het geloofsgesprek met elkaar aan te gaan thuis op de bank. In deze link <https://www.dagopening.nl/> wordt er elke dag een filmpje gepost van ongeveer 7 minuten waarin op een heldere en originele manier een Bijbelgedeelte wordt behandeld. Probeer thuis maar, de moeite waard!

Bart van 't Ende

Pastoraat & bijstand (herhaling)

Mocht u of jij behoefte hebben aan een ontmoeting en gesprek kan u altijd een beroep doen op de ouderlingen of mij. We kijken dan naar de mogelijkheden die er zijn. Ook wanneer u praktische hulp nodig hebt kunt u met hen of de diaconie contact opnemen. Op momenten als deze willen we elkaar bijstaan als gemeente, zijn we elkaars pastor en herder. Laten we in deze donkere tijden vanuit Christus als broeders en zuster houvast vinden bij elkaar (OPW. 378



Rekeningnummers

We zijn blij dat er voor de collectes geld wordt overgemaakt. Wilt u ook iets overmaken dan kan dat op rekeningnummer:

NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Wilt u iets overmaken voor Diaconie en Kerk en Zending gebruik ook dan het rekeningnummer van de Diaconie.

Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.

Wilt u iets overmaken voor de Kerk (kerk, onderhoud en orgel) dan kan dat op rekeningnummer: NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).