



Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166
www.hervormdkampereiland.nl

Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende
2° Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:

Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com

Weekbrief no 11, 31 mei 2020

www.hervormdkampereiland.nl

Videoboodschap

<https://www.youtube.com/watch?v=afgtFbFwsEA>

Bel voor een wonder

Met bovenstaande woorden wordt er reclame gemaakt voor het Catherijneconvent in Utrecht. Om deze boodschap moest ik glimlachen. Bel om een wonder. En dat was nu net wat de discipelen na Jezus Zijn Hemelvaart deden; bidden om een wonder (Hand. 1: 14). Bidden om de nabijheid van God. Binnen een week verhoorde God het gebed. De Heilige Geest werd in volle kracht uitgestort over de discipelen. Nee, geen eenmalige actie. Dat wonder herhaald zich tot op de dag van vandaag.



De vlam van de Geest van God is in ieder mens, als een waakvlammetjes. Maar dat vlammetje wil wel aangewakkerd worden. En dat is het wonder van Pinksteren; er komt kracht achter de vlam die in ons brandt. Bel om een wonder. Wanneer we ons hopeloos voelen, alleen zijn te midden van velen, omstandigheden ons overweldigen, het land droog valt, een virus rondgaat mag het gebed zijn

dat we uitzien naar een wonder van de Heer. Wie niet geloofd in wonderen is geen realist (Herman Finkers).

Er hoeft soms niet eens 'gebeld' te worden, het leven is vergeven van wonderen, maar slechts zichtbaar voor hen die het willen zien.

Ik wens u en jullie een wonderlijk en gezegend Pinksteren.

Bart van 't Ende

Voorgangers kerkdiensten 31 mei 1^e Pinksterdag

Broederkerk

9.30 uur ds. F.J.K. van Santen

17.00 uur ds. E. v.d. Noort, Nijkerk

1 juni

9.30 uur Dr. J.A. van den Berg, Amersfoort

Open Hof

9.30 uur ds K. Jager

Westerkerk

9.30 uur ds F. Verboom

17.00 uur Lied van je Leven-dienst

1 juni

9.30 uur Huiskamerdienst

IJsselmuiden

Hoeksteen

9.30 uur ds. G.H. Labooy en ds. H.J. van Maanen

Liturgie is bijgesloten

19.00 uur Interactieve dienst Henrich en Marleen Kragt

Zondag 31 mei Eerste Pinksterdag

Dorpskerk (wijk I) (Zingen voor de dienst vanaf 09.15 uur)

09.30 uur: ds. P.H. van Trigt, Ede -liedblad zingen voor de dienst

18.30 uur: ds. M.C. Schreur, Harskamp

Oosterholthoeve (wijk II)

09.30 uur: ds. M. van Dam - liedblad

16.00 uur: ds. I. Pauw, - liedblad



Maandag 1 juni Tweede Pinksterdag

Dorpskerk

09.30 uur: ds. J.P. Nap, Hoevelaken

Oosterholthoeve

09.30 uur: ds. M. van Dam - liedblad

klik hier voor het kinderwerkje

Online kerkdiensten

Kampen

Kies een kerk om te luisteren of kijken ([via Kerkomroep.nl](#))

[Westerkerk](#) of via Facebook. Voor het kijken via Facebook is geen account vereist.

[Broederkerk](#)

[Open Hof](#)

Indien u geen geluid hoort check dan of de boxen aanstaan c.q. aangesloten zijn of kijk of de luidspreker(s) niet gedempt zijn.

Om de 14 dagen is de dienst van de Hoeksteen ook te volgen via RTV IJsselmond als u kijkt via KPN/Telfort Kanaal 1362

Via [kerkdienst gemist](#) zijn kerkdiensten later terug te kijken.

Via [NPO 2](#) is er om 9.20 uur een dienst. Op zondag 24 mei verzorgd door kapitein Marc Potters van het Leger des Heils.

<https://portal.eo.nl/programmas/tv/kerkdiensten/>

Zolang veel kerkdiensten niet doorgaan, kunt u op zaterdagavond kijken naar speciale uitzendingen van Met hart en ziel (KRO-NCRV, NPO2, 18.00 uur). Scriba ds. René de Reuver blikt in een aantal korte meditaties vooruit naar Pinksteren. Iedere uitzending wordt afgesloten met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek. Zaterdagavond 30 mei is het thema Pinksteren: feest van inspiratie

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/pinkstereen-feest-van-inspiratie/?utm_source=nieuwsbrief_corona&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=200530

Beluister het hele lied 'Wat altijd is geweest' door Francis van Broekhuizen:

<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-wat-altijd-is-geweest/>

Er is nog meer aanbod: op GrootNieuwsRadio kunt u om 9.45 uur luisteren naar een kerkdienst. <https://portal.eo.nl/samengeloven>

Collecte

31-05-2020 Pinkstercollecte Kerk in Actie
Collecte voor jonge open kerk in Marokko

De opbrengst van de Pinkstercollecte is dit jaar voor kerken in Marokko. De kerk groeit in dit islamitische land, vooral doordat christenen uit Afrikaanse landen in Marokko belanden voor studie of als gestrande migrant. Jean Lanou vertrok twintig jaar geleden uit Congo. Hij wilde theologie studeren in Europa. Na bijna vijf jaar reizen dwars door de Sahara bereikte hij Marokko. Hij verloor dertig vrienden: in de woestijn, tijdens de bootreis, door abortus na verkrachting. Inmiddels woont Jean vijftien jaar in Marokko. "Het begin was verschrikkelijk. Migranten kunnen niet naar een ziekenhuis. Vrienden van mij overleden door gebrek aan medicijnen."

De kentering kwam toen een predikant migranten ging helpen. Jean werd lid van een huiskerk en steunt sindsdien andere migranten. "Ik breng ze naar de kerk. Ik werd meermalen de grens overgezet als ik voedsel uitdeelde." Sinds Jean een werkvergunning heeft is hulp verlenen makkelijker. Hij studeert nu theologie met steun van Kerk in Actie. Hij zegt: "Ik hoef niet meer naar Europa. Ook in Marokko of Congo kan ik mensen in nood dienen."

Dankzij uw bijdrage aan de collecte kan Kerk in Actie de kerk in Marokko ondersteunen om predikanten op te leiden en hulp te bieden aan migranten. Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkmarokko

Bijbelquiz

Heeft u ook meegedaan aan de Bijbelquiz? Dan weet u hoe leuk dat was. Niet meegedaan? Dan is er nu de kans. Meer informatie is te vinden op de website van de dorpskerk.

<https://www.dorpskerk.com/wijk-2>



Kahoot!
BIJBELQUIZ

Wegens
GROOT
Succes!

Wanneer: 31 mei & 28 juni 20:00
Voor wie: De hele gemeente

LEUKE PRIJZEN TE WINNEN!

Voor de mensen die nog niet weten hoe kahoot werkt, of voor de zekerheid nog een keer willen kijken hoe het ook alweer gaat, staat de uitleg op de website!

Hallo gemeenteleden,

Op maandag 1 juli had om 7:00 uur het startschot geklonken van Klimmen tegen MS. Met honderden tegelijk zouden we onze eigen uitdaging aangaan op de flanken van de Mont Ventoux. Maanden van training zouden die dag tot een hoogtepunt moeten komen, samen zouden we de top van de Kale Berg bereiken. Maar helaas, door het coronavirus kan Klimmen tegen MS dit jaar in Frankrijk niet doorgaan en is het uitgesteld tot 13 juni 2021.

Het geld dat wij al hadden ingezameld is gestort op de rekening van Klimmen tegen MS en wordt dus ook nu al gebruikt voor het financieren van onderzoek naar MS. Het blijft wel op onze sponsorpagina staan totdat we volgend jaar echt de berg beklommen hebben. We zien uit naar volgend jaar. Jullie horen dan vast nog weer van ons.. We vonden het mooi dat er ook in onze

gemeente gecollecteerd is voor KtMS en willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie gift, rechtstreeks of via de collecte in de kerk!

Hartelijke groet, Henrike van Ittersum (en team IJsselsterk)



Kerkelijk jaar op zijn kop?

Op weg naar kantoor liep ik elke dag langs de Lana (rivier) in Tirana. Aan de kant van de weg waren allemaal gebouwen met onderin winkeltjes, waar je met een trapje naar beneden kon om naar binnen te gaan. Winkeltjes met chips, schoenen, ondergoed, byrek, potten en pannen stonden gebroederlijk naast elkaar. Soms zat er een klein galerietje tussen. In een van die galerietjes hing dit schilderij.

Zomaar op een dag. Ik zag het en het kwam binnen. Ik stond stil en keek. Elke dag weer. Na een aantal weken nam ik het besluit om dit schilderij te kopen. Het is geen hoogdravende kunst die niet in je portemonnee past. Maar het was wel een schilderij dat iets losmaakte bij mij. En blijkbaar niet alleen bij mij. Het heeft 6 jaar in huis gehangen in onze Albanië tijd. En altijd als er bezoek kwam, bleef dat in de hal staan voor het



schilderij. Het mooie was dat iedereen er iets anders bij ervaarde. Er staat geen uitleg bij het schilderij, dus mag een ieder zijn eigen gedachten erbij hebben. Die zullen haken aan waar je op dat moment in je (geloofs) gedachten mee bezig bent.

Daarom voor Pinksteren dit schilderij op een luciferdoosje. Met een Kerstlied erop (zult u misschien wel gedacht hebben :-). Of dat zo is, weet ik niet. De Heilige Geest kwam met vuur en stak een vuur aan dat wereldwijd is gaan branden. Daarom mag onze kaars elke dag van het jaar branden; niet alleen met Kerst en niet alleen op Pinksteren.

Veel branduren gewenst! Anita Dijkstra

Bijdragen

Status quo

We leven alweer decennia lang in een soort van status quo. Vanuit het Latijn vertaalt, betekent het zoiets als: 'de staat waarin iets is'. Bestaande gewoonten, normen en (machts)verhoudingen. Mensen die de schapjes op het droge hebben zijn vaak tevreden met deze status quo. Geen zorgen voor morgen en leven als God in Frankrijk.

Status Quo is ook een Britse rockband. Die in de jaren '70 en '80 veel hits scoorde. Ook in Nederland. Misschien bij de 'gevorderde jongeren' onder ons wel bekend met liederen als: "Break the Rules", "Rockin' All Over the World" en "In the Army Now". Geen gevestigde muziek, zoals de naam van de band doet vermoeden. Wij leefden in een status quo die ons wel beviel. We hadden ons werk, konden staan en gaan waar we wilden en hadden geen behoefte om deze status te zien veranderen.

Maar door een virus is in deze wereld alles veranderd. Geen bezoeken bij ouderen, afstand houden en we zitten allemaal in een soort van 'ophokplicht'. Gevangen in allerlei regels die ons door de overheid worden opgelegd. Dingen waar we van nature niet erg van houden. Wij houden meer van 'vrijheid, blijheid'. En al met al is het nu

zoeken naar de juiste sleutels om uit deze 'escaperoom' te komen.

Hoe zit het met onze geloof? We hadden een gestroomlijnde liturgie en dat was onze status quo! Niet teveel veranderen, anders kwamen we in conflict met onszelf. Ons geloof kabbelde voort op de cadans van het orgel en de wekelijkse preek. Nu moeten we ons persoonlijk geloof opnieuw gaan invullen en moeten we leren nadenken wat het voor ons betekent. Misschien wel een verrassende survival.

De Joodse leiders in de tijd van Pinksteren hielden graag alles bij het oude. Geen Jezus meer die het hen lastig maakte en zo was de status quo weer als van ouds. Maar dan lopen daar ineens leerlingen van Hem rond met tongen van vuur op hun hoofd en zij vertellen het verhaal van de gekruisigde en opgestane Jezus. Het is Pinksteren en de Heilige Geest is in deze wereld gekomen. Geen status quo meer. Er is maar EEN status quo. En dat is de Here God. Hij verandert niet. Maar Hij verandert ons wel.

KADO

Wat doet Corona met ons.

Werken in de zorg. Daar zag ik al in een heel vroeg stadium iets wat ik in al die 35 jaar nog nooit had meegemaakt; Aan alles merkte je dat er in het ziekenhuis iets groots en afwijkends stond te gebeuren. Allerlei voorbereidingen werden getroffen. Beleid gemaakt, protocollen aangepast. Allerlei -wat-als-scenario's- werden dagelijks besproken. Artsen liepen geen reguliere visites en de meeste artsen gingen per direct vanuit huis werken om bij een evt. piek klaar te kunnen staan. Ook de inzet van verpleegkundigen werd op dat moment afgeschaald naar een minimale bezetting om op een later moment te kunnen opschalen. Geen scholingen, geen vergaderingen, geen onderzoeken, enz.

Wat toen volgde waren een aantal(voor onze afdeling) extreem rustige maanden. Natuurlijk was er een stuk spanning aanwezig omdat we niet

konden inschatten wat er zou gaan komen, maar gek genoeg bracht het ons....RUST. En patiënten deed het zichtbaar goed. Want er was tijd en aandacht.



Dat heeft mij wel aan het denken gezet. Vragen als: Willen we soms ook niet teveel op het gebied van gezondheidszorg? Leggen we de lat soms ook niet onnodig hoog? Moeten we het wel willen om áltijd het onderste uit de kan te halen, altijd met de hoogst haalbare scores voor de dag willen komen en deadlines te halen? Waarom zouden we dat willen? En (een misschien nog belangrijkere vraag) voor wie willen we dat?

En laat dat nou net ook de vragen zijn die mij sowieso de laatste jaren al meer dan ooit bezig hielden. Wat gemaakt had dat ik nog net voor de Corona-crisis uit had gesolliciteerd op een andere baan met meer kleinschaligheid. Best bijzonder om dan nu juist in deze gekke tijd te veranderen van baan. Voelde wel een beetje als 'we zijn samen aan iets begonnen en nu kunnen we het niet samen afmaken'. Maar gelukkig kon ik alle ervaring meenemen naar mijn volgende werkplek en ook daar voelde het al snel heel vertrouwd.

Voor onszelf

In het begin werkten alle getroffen voorzorgsmaatregelen ook heel erg door in onze thuissituatie. We kregen van dichtbij (vriendin) te maken met kanker waarbij een operatie noodzakelijk was. Een behoorlijk spanningsveld, want zodra Corona of Coronaverschijnselen om de

hoek zouden komen kijken zou de noodzakelijke operatie niet kunnen plaatsvinden. Dat betekende een éxtra alertheid op de maatregelen! Gelukkig is dat allemaal goed gegaan, iets waar we enorm dankbaar voor zijn!

Toch hebben wij de tijd thuis ook als fijn en rustig ervaren. Goed om eens even helemaal terug te zijn bij de basis van je gezin, en voldoende stilte-tijd te hebben! Hier wil ik wel bij opmerken dat het mij voor jeugd moeilijker lijkt, zij willen verder! Iets doen! Dingen ondernemen en elkaar opzoeken. Ook voor ouderen en alleen gaanden kan eenzaamheid een hele grote rol gaan spelen, en dat is natuurlijk heel moeilijk!

Met het sluiten van de kerk op het Kampereiland viel er wel een voor mij fijne structuur weg. Ik hoor graag een mooie preek, dus moest daarvoor (net als iedereen) op een andere manier naar op zoek. Dit vond ik mooi (prachtig om te zien snel online-diensten gerealiseerd werden), maar ik merkte al snel dat ik het ook verwarrend vond. Het aanbod is zó mooi, maar ook zó groot! Ik volgde graag de video-podcast van de Westerkerk 'God in het midden' (ds Dekker) en ook de preek op zondagochtend op NPO2. Verder lees ik veel (EO, Puurvandaag, Eva, Woorden van Gods liefde, Dagelijkse Broodkruimels, enz) en luister ik ook altijd de Bijbelpodcast 'Eerst dit' van de EO/IZB. Heel inspirerend allemaal!

Voor velen blijft de vraag nog wel: Waarom laat God dit toe, zoveel ziekte, mensen die sterven en al het verdriet wat dit met zich meebrengt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mij met die vraag eigenlijk nooit zo bezig houd. Wel de vraag wat kúnnen we ermee. Of wat zou God ons er mogelijk mee willen laten zien. Wat kunnen we doen in zo'n geheel andere situatie Hoe kunnen we anderen helpen. En wat kunnen we ervan leren. (En soms kan zo'n antwoord pas een hele tijd later pas komen...).



Verder houdt ik mij persoonlijk altijd graag vast aan prachtige tekst van psalm 42, dat God voor ons een schuilplaats wil zijn. Hoe mooi is dat! Te mogen weten dat óók bij tegenslag God altijd van ons bestaan weet, onze gedachten kent en met ons meegaat.

En misschien is het goed dat er minder verkeer is, minder 'gejaagdheid' om op tijd op het werk te komen. Misschien is het goed om meer tijd te spenderen binnen de gezinnen. Misschien is het goed om niet altijd de mooiste en de beste vakanties uit te kiezen. Dat we het met minder luxe en minder sociale contacten niet perse 'minder goed' hoeven te hebben ('less is more?').

Misschien beseffen we in deze tijd meer dan ooit hoeveel we eigenlijk wél hebben, aan zegeningen. Misschien is het goed om ons te bezinnen over wat samen-kerk-zijn voor ons betekent. Wat missen we, nu we niet naar de kerk kunnen. Wat betekent het geloof voor een ieder van ons persoonlijk. En in hoeverre laten we ons regeren door angst, of durven we dingen los te laten en ten volste te vertrouwen op God. Laten we dat laatste proberen. Wel ons best blijven doen, om de bestaande regels steeds opnieuw in acht te nemen (want geloof en verstand gaan naar mijn idee prima samen). Ook in de komende tijd waarin we

samen gaan kijken hoe de kerkdiensten weer vorm te geven.

Laten we bidden om de leiding van de Heilige Geest hierbij (Daar mogen we nu bij Pinksteren weer extra van doordrongen zijn!). Laten we vragen om Zijn wijsheid en zegen. Bidt U/bidt jij met ons mee? Graag sluit ik af met een prachtig lied wat ik leerde kennen vanuit de Bijbelpodcast. Ook dit lied vertelt ons over God als schuilplaats en God waarnaar we mogen uitzien.

*Met vriendelijke groet,
Beatrix Knol- van der Kamp*

Lied: Wees Gij mijn uitzicht

<https://www.youtube.com/watch?v=XiukM6WHQEQ&feature=youtu.be>

Vertaling

*Wees Gij mijn uitzicht,
o Heer, Gij alleen;
zinloos is 't leven
dat leidt langs U heen;
wees Gij mijn overdenking
bij dag en bij nacht,
wakend of slapend,
wees Gij mij een wacht*

*Wees Gij mijn wijsheid,
mijn licht meer en meer;
dat 'k steeds in U blijf
en Gij in mij, Heer;
Gij trouwe Vader,
ik ben toch Uw kind,
in Uw eeuwige armen
voor eeuwig bemind?*

*Wees Gij mijn pantser,
mijn zwaard in de strijd;
wees Gij mijn alles,
mijn heerlijkheid;
schuilplaats voor 't leven,
mijn burcht in de nacht,
leid mij ten hemel,
o kracht van mijn kracht.*



*Rijkdom bekoort niet,
noch ijdele eer;
Gij zijt 'mijn erfdeel
voor immermeer;
Gij en alleen Gij,
de eerste in mijn hart,
koning der hemelen,
Gij zijt mijn schat!*

*Koning der hemelen,
nu de zege is behaald,
geef dat Uw glorie
ook mij eens omstraalt;
blijf Gij mijn uitzicht
in 't eind van de tijd,
koning der eeuwen,
o mijn heerlijkheid!*

Extra Info

Thuiskerk

Zondag komen we als gemeente op Kampereiland niet meer bij elkaar. Iedereen vult de zondag nu zelf in. Ik merk in de gesprekken dat gezinnen het best lastig vinden om zelf een 'kerkdienst' te houden thuis; samen op de bank zitten luisteren, zingen en meedoen valt niet mee met opgroeiende kinderen en tieners. Daarom een tip om toch samen kerk te vieren als gezin en wellicht het geloofsgesprek met elkaar aan te gaan thuis op de bank. In deze link <https://www.dagopening.nl/> wordt er elke dag een filmpje gepost van ongeveer 7 minuten waarin op een heldere en originele manier een Bijbelgedeelte wordt behandeld. Probeer thuis maar, de moeite waard!

Bart van 't Ende

Pastoraat & bijstand (herhaling)

Mocht u of jij behoefte hebben aan een ontmoeting en gesprek kan u altijd een beroep doen op de ouderlingen of mij. We kijken dan naar de mogelijkheden die er zijn.

Ook wanneer u praktische hulp nodig hebt kunt u met hen of de diaconie contact opnemen. Op momenten als deze willen we elkaar bijstaan als gemeente, zijn we elkaars pastor en herder. Laten we in deze donkere tijden vanuit Christus als broeders en zuster houvast vinden bij elkaar (OPW. 378

Rekeningnummers

We zijn blij dat er voor de collectes geld wordt overgemaakt. Wilt u ook iets overmaken dan kan dat op rekeningnummer:

NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Wilt u iets overmaken voor Diaconie en Kerk en Zending gebruik ook dan het rekeningnummer van de Diaconie. Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.

Wilt u iets overmaken voor de Kerk (kerk, onderhoud en orgel) dan kan dat op rekeningnummer: NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).