



## Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10  
8267 AH Kampen  
Tel: 038-3388166  
www.hervormdkampereiland.nl

### Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende  
2<sup>e</sup> Ebbingestraat 43  
8261 VW Kampen  
Tel: 06-38489122  
barthervormdkampereiland@gmail.com

### Scriba:

Mevr. M. Pelleboer-Troost  
Noorderrandweg 16  
8267 AN Kampen  
Tel: 06-23282342  
scriba.kampereiland@outlook.com

### Maandbrief November 2021

De kerkdienst kunt u volgen door naar de website van de kerk te gaan:

[www.hervormdkampereiland.nl](http://www.hervormdkampereiland.nl)

Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons weten met een mailtje aan de scriba.

## Livestream



Hervormde Gemeente  
Kampereiland

### Van de kerkelijk werker



In veel huiskamers of keukens staan persoonlijke herinneringen. Dat kan een voorwerp zijn, verkregen van een goede vakantie of een mooie (familie) foto. Deze spullen voeren je gedachten even terug naar toen of herinneren je eraan dat je onderdeel bent van een gezin. En soms komt dat in een huisbezoek ter sprake. En het spreken over deze dingen draagt eraan bij dat je even teruggaat naar dat goede moment. Jozua richt 12 stenen op wanneer het volk Israël het beloofde land intrekt, naar een 40-jarige woestijnreis. *'Opdat de kinderen van uw kinderen dit moment nooit zullen vergeten'* (4:20-24). Laat Gods goede daden in uw leven ook herinneringen zijn om door te geven; dat kan een (doop/trouw)tekst aan de wand zijn of een andere

aansprekende Bijbeltekst of gewoon de Bijbel op de keukentafel. Voorwerpen, het helpt ons om het geloof voor te leven en door te geven.

*Bart van 't Ende*

### De kerk en Corona

Opgeven is niet meer nodig.

De 1,5 meter afstand wordt opgeheven. We kunnen alle liederen weer meezingen. De collectezakken gaan niet rond maar blijven nog achter in de kerk staan. De dominee zal nog niet begroet worden met een handdruk.

### Kerkdiensten

#### Zondag 31 oktober De klok is afgelopen nacht een uur terug gezet.

**Tijd: 10.00 uur**

Voorganger: Ds. Mw. G. Keizer, St.Nicolaasga

Kindernevendienst: Ellen en Gerdien

Oppasdienst

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: kerk

#### Woensdag 3 november

**Tijd: 10.00 uur**

Voorganger: Ds.F.J.K. van Santen, voorheen in Kampen

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: diaconie

Komende week ontvangt u een mail van de kerkrentmeesters met een flyer over het doel de Actie Dankdag, namelijk de Voedselbank.

#### Zondag 7 november

**Tijd: 10.00 uur**

Voorganger: Ds. J.W. v.d. Kamp

Kindernevendienst: Brenda en Jetske

Oppasdienst

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Onderhoud



**Zondag 14 november**

**Tijd: 10.00 uur**

Voorganger: Ds. A.W. van Veluw, IJsselmuiden

Kindernevendienst: Rianne en Corjanne

Oppasdienst

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Orgel

**Zondag 21 November Eeuwigheidszondag**

**Tijd: 10.00 uur**

Voorganger: Dhr. A.B. van 't Ende

Kindernevendienst: Gerdien en ?

Oppasdienst

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: St. Vluchtelingenwerk.

Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. Ze vluchten voor onderdrukking, oorlog en geweld. Als vluchtelingen in Nederland komen zijn ze wel veilig, maar hebben verder helemaal niets. Geen familie, geen huis, geen zekerheid. We laten ze niet in de kou staan .

**Zondag 28 november 1<sup>e</sup> Advent**

**Tijd: 10.00 uur**

Voorganger: Ds. G. Nijland, Mastenbroek

Kindernevendienst: Jetske en Hetty

Oppasdienst

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Kerk

De kinderen van de Kindernevendienst komen na de preek weer terug in de kerk.

**Activiteiten gemeentewerk**

Zoals genoemd bij de startdienst willen we u en jou als gemeente momenten aanbieden om met elkaar in gesprek te gaan over geloven vandaag de dag. Zo staan er drie thema avonden gepland in het nieuwe jaar. De eerste avond is op 27 januari 2022. Deze avond is speciaal voor ouders met kinderen (tot 12 jaar). Bij de doop wordt de vraag gesteld of je je kinderen wil voorgaan in het geloof. Maar hoe doe je dat en tot hoelang blijf je bijvoorbeeld een kinderbijbel gebruiken? Deze en nog meer praktische vragen gaan we met elkaar bespreken. De meerwaarde is dat we van elkaar kunnen leren op deze avond.

De tweede thema avond staat gepland op 2 februari 2022 en is voor ouders met tieners (12 – 18 jaar). Er komt veel op de ouders en tieners af, daarmee zeg ik niks nieuws. Het internet en de ruimte keuze aan mogelijkheden op het vele gebieden (opleidingen, vrienden, partners, geloof, standpunten) is een heuse overload voor tieners.



Beïnvloeding door influencers neemt een steeds grotere plek in bij tieners. Goed is het om met elkaar in gesprek te gaan over wat de Bijbel ons wil leren en hoe we elkaar kunnen aanscherpen.

Tot slot de derde avond, deze staat gepland op 10 maart 2022. Deze avond is speciaal voor hen die in de afgelopen 5/6 jaar belijdenis van het geloof hebben afgelegd. We willen dan met elkaar in gesprek gaan over hoe je de periode hebt ervaren nadat je belijdenis hebt gedaan en welke rol het Heilig Avond speelt in je leven.

De onderwerpen op bovenstaande avonden staan nog niet helemaal vast; mochten er vragen/onderwerpen zijn die passen bij de avond, laat mij dat dan gerust weten. De avonden zullen zonder tegenbericht worden gehouden in de consistorie en starten om 19.30 uur. Noteer alvast deze data in uw agenda. Tzt volgt er nog een reminder.



Naast deze themavonden staan er ook vier verdiepingsavonden op het programma. Deze avonden hebben eenzelfde karakter als de vorige verdiepingsavonden in het 'coronatijdperk'. U kunt ze live meekijken of deze avonden op een ander moment terugkijken. Het thema van de eerste avond staat al vast; *de rode lijn van Gods handelen in het geheel van de Bijbel*. De overige thema's nog niet. Hebt u een onderwerp wat past bij het karakter van deze avonden, meldt het dan bij mij. En dat kan van alles zijn, als het maar raakvlakken heeft met Bijbel/ religie/ mens & samenleving. Deze avonden beginnen om 19.30 uur. Een powerpoint zal op de website geplaatst worden. Hierbij de data:

- 10 november 2021
- 8 december 2021
- 12 januari 2022
- 9 februari 2022

De rode draad van al deze activiteiten is dat we onze God steeds beter leren kennen, door de gesprekken op de thema avonden of bij het bekijken van de verdiepingsavonden. Het verlangen is dat we na afloop zullen zeggen 'wat is God goed'.

Voor vragen of opmerkingen kunt u bij mij terecht.

*Bart van 't Ende*

### Verkiezingen ambtsdragers

Binnenkort worden er weer ambtsdragers-verkiezingen gehouden. Voor het ambt van diaken (Mieke Roetman) Hoewel heel de gemeente het ambt van 'alle gelovigen' vervult, zijn er enkele geroepen om met een speciale taak in de gemeente dienstbaar te zijn. De kerkenraad vraagt de stemgerechtigde leden van de gemeente om namen in te dienen voor de ontstane vacature van diaken.

De wijze waarop de namen kunnen worden ingediend wijzigt iets. Wanneer u een naam of namen indient, verplicht de kerkorde dat bij het indienen van de namen deze ondertekend worden door de indieners (kerk orde 3-6-2). De huidige wijze van indienen blijft hetzelfde;

1. Namen via een mailtje naar de scriba;
2. Namen via een briefje in de collectezak.

Zowel in het mailtje naar de scriba als het briefje in de collectezak zal voorzien moeten zijn van een naam. Ook als u namens uw partner een naam/ namen indient graag dit erbij vermelden, door bijvoorbeeld beide namen op te schrijven. En voor de zorgvuldigheid zal alleen de scriba op de hoogte zijn van de indieners.

De namen kunnen worden ingediend tot 15 november. Voor vragen of opmerkingen omtrent de verkiezingsprocedure kunt u contact opnemen met ondergetekende. Wilt u bij het indienen van de namen dit biddend doen? Op die manier stuurt Christus Zijn gemeente door uw ingediende namen. En dienen we daarmee het hoofd van de kerk, Christus zelf.

*Bart van 't Ende*

### Unieke Code

Sinds een aantal weken moeten we ons identificeren als we naar de kroeg, restaurant, film of theater e.d. willen gaan. En dat zal voorlopig wel zo blijven ook met de stijgingen van opnames in de ziekenhuizen en mensen die thuis moeten blijven i.v.m. met positieve corona uitslagen. Het identificeren doen we met een corona check app en als je die niet hebt met een bewijs dat je gevaccineerd bent of met een negatieve coronatest. Een UNIEKE CODE die je toegang geeft, in deze pandemie-periode van ons leven.

Deze UNIEKE CODE wordt weergegeven in een QR code. Een moderne variant van de bekende streepjes code die we kennen van de producten uit de supermarkt of bedrijven die daar hun gegevens mee opslaan in hun systemen. QR codes waren oorspronkelijk bedoeld voor het identificeren van onderdelen in de auto-industrie. Een vierkantje met allemaal puntjes, blokjes en



streepjes. Als je er naar kijkt, zie je er geen verband in en je kunt het niet herleiden tot iets herkenbaars. Maar het is een symbool dat onze telefoons wel gelijk herkend. Je kunt ermee betalen, cadeautjes downloaden, advertenties mee lezen en nog veel meer. En nu geeft het je ook toegang tot.....

Het lijkt een modern nieuw systeem dat we gebruiken, maar het is een heel oude gedachte. Want elk mens heeft zo'n UNIEKE CODE gekregen met z'n vingerafdruk. Dat werd en wordt al heel lang gebruikt om mensen te identificeren. Tegenwoordig hebben we daar ook het DNA bijgekregen waar we door speeksel af te geven onze erfelijke aanleg mee bloot leggen.

Zou er ook zoiets zijn in het christelijk geloof? Een UNIEKERE CODE dan de QR en die van het DNA? Die laat zien dat je bij Jezus hoort. Die UNIEKERE CODE zou kunnen zijn: Geloof, Hoop en Liefde. En die zal waarschijnlijk niet in het zwart wordt afgedrukt, maar in het **ROOD**.

#### KADO

#### Herfst

Bij mij voor de deur laten de bomen in het plantsoen steeds meer hun bladeren los. Zeker na de wind van de afgelopen dagen. Hoewel de biologielessen al lang achter mij liggen herinner ik mij het doel van deze 'loslaatactie'; bomen laten hun bladeren los om niet al het vocht wat ze nodig hebben te verliezen. Bomen laten iets moois los om in leven te blijven.

Ik moet denken aan de bekende woorden van Ruth *'uw volk is mijn volk en uw God is mijn God'*. Ruth liet iets moois los, haar familie, haar cultuur en haar geloof om de God van Israël niet te verliezen. Ruth was in de herfst van haar leven, maar met haar belijdenis brak de zomerzon even door. Om later ten volle te gaan schijnen.

Is er iets in uw, jouw en mijn leven wat we los moeten laten? Wat je achter wilt laten? Doe het, ander droog je uit. Leg af wat in de weg zit. Want anders komen we niet tot ons doel; in eeuwigheid leven voor Gods aangezicht in volle bloei!

*Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water.*

*Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet.*

*Alles wat hij doet komt tot bloei. (Psalm 1: 3)*

Een hartelijke groet uit Kampen,  
Bart van 't Ende

#### Collectes

#### Verantwoording collectes

Overzicht juli-augustus-september 2021

02-07	€ 83,25	Kika (huwelijksdienst Ad Schilder en José Koers)
02-07	€ 31,75	Kerk (huwelijksdienst Ad Schilder en José Koers)
04-07	€106,55	Binnenlands Diaconaat
11-07	€ 65,00	MAF
18-07	€ 80,29	orgel
25-07	€ 54,75	De Herberg
01-08	€ 60,05	Kerk
08-08	€ 96,80	Onderhoud
15-08	€ 73,00	Orgel
22-08	€ 78,50	Waypoint
29-08	€ 62,05	Stichting Chris
05-09	€ 65,20	Kerk
12-09	€ 81,04	Onderhoud
19-09	€ 109,75	Orgel
26-09	€143,00 (inclusief gift huisbezoek €20,00)	Lief en Leed
3 <sup>e</sup> kwartaal	€814,58	Diaconie en Kerk
3 <sup>e</sup> kwartaal	€654,25	Zending
3 <sup>e</sup> kwartaal	€ 157,00	Kerk
3 <sup>e</sup> Kwartaal	€ 263,04	Orgel
3 <sup>e</sup> kwartaal	€ 177,84	Onderhoud

**Contanten:**

Het is bij u bekend dat er allerlei mogelijkheden op het gebied van geven zijn.

Contant geld (munten/briefpapier), collectebonnen, overmaken via de bank of geven via GIVT. Ongetwijfeld zult u gehoord of gelezen hebben, dat het storten van muntgeld bij de bank in de nabije omgeving helaas niet meer mogelijk is. Dit betekent een langere reis maken en soms de pech dat het apparaat defect is. Briefgeld lukt nog wel. Ook de kosten van het storten lopen steeds hogerop. Redenen voor ons om aan te geven, dat collectebonnen, GIVT en overmaken via de bank onze voorkeur heeft.

Op de website staat de 'geef met gift knop' bij Beleef onze kerkdienst en op de site van kerkdienst gemist.

Via GIVT geven in de kerk kan door de telefoon boven de 1e collectezak te houden. Er zit een ontvanger in die collectezak die de gift registreert en verzendt.



De giften zijn anoniem. Het geld wordt gestort op de rekening van de organisatie en die stort de opbrengst van een collecte op de rekening van kerkrentmeesters en diaconie.

Het rekeningnummer van de kerk is NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).

Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.