



Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166
www.hervormdkampereiland.nl

Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende
2^e Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:

Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com

Maandbrief Mei 2023

De kerkdienst kunt u volgen door naar de website van de kerk te gaan: www.hervormdkampereiland.nl

Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons weten met een mailtje aan de scriba.

Livestream



Hervormde Gemeente
Kampereiland

Van de kerkelijk werker

Als nieuw!

Een hele poos geleden kreeg ik een Amaryllis bol. Het is een grote bol die er levenloos uitziet. Het duurt vaak even voordat er iets gaat gebeuren. Het blijft een heel lange tijd een dode bol. Maar dan zijn daar de eerste groene scheutjes! Dit jaar kwamen er maar liefst twee uit. Prachtig. Een dode bol die tot leven komt. Dat niet alleen, heel de natuur komt tot leven. Alles groeit en bloeit weer. Als ik rondkijk om mij heen 'dan zingt mijn ziel, o Heer hoe groot zijt Gij!'.

Genieten van de lente. Genieten van het nieuwe. Genieten van God. Van Hem die ooit alles als nieuw zal maken. De lente doet ons daaraan herinneren.

We mochten in het afgelopen winterseizoen genieten van het vele wat God onze gemeente heeft gegeven in Zijn Woord en in elkaar. Zo zijn en blijven we met elkaar onderweg naar God grote vernieuwde toekomst! *Bart van 't Ende*

Terugblik Pasen

We kijken terug op een vreugdevol en inhoudsvolle periode rondom Palmpasen, Goede vrijdag en Pasen. Momenten van ontmoetingen waarin op een krachtige manier getuigd werd van Christus liefde en verlossing voor ons mensen. Rijk om dat ook zichtbaar te zien in het nieuwe bestek voor het Heilige Avondmaal. De woorden waarmee we de preek op Pasen afsloten wil ik u nog meegeven:

Een harde hemel kleurt de aarde zwart, de
duisternis lijkt van het licht te winnen.
Verlos ons Heer, treed onze loopgraaf en onze
levens binnen
En til de steen van ons bezwaarde hart.

Bart van 't Ende

Vierende gemeente`

Zondag 7 mei

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Dhr. A.B. van 't Ende
Kindernevendienst: Hetty
Oppasdienst: Annejet en Danny
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Onderhoud

Zondag 14 mei Bevestigingsdienst ouderlingen

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. F. Verboom, Kampen
Kindernevendienst: Brenda
Oppasdienst: Jennemarieke en Oane Gerrit
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Kerk

In deze dienst worden Leo en Gerdien Tuinstra-Dunsbergen samen bevestigd in het ambt van ouderling.



Donderdag 18 mei Hemelvaartsdag

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Dhr. A.B. van 't Ende

Kindernevendienst: geen

Oppasdienst: Gerdien en Sanne-Mayke

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: MAF

MAF vliegt waar wegen eindigen. Met 120 MAF-vliegtuigen vliegen zij wereldwijd noodhulp en het evangelie naar moeilijk bereikbare gebieden.

De missie van MAF is: iedereen bereiken met Gods liefde. Dit doen zij door ontwikkelingshulp, noodhulp en medische hulp te bieden in de meest afgelegen en armste gebieden. Het is hun missie om ook het Evangelie naar de moeilijkst bereikbare gebieden te brengen. Dit doen zij met kleine behendige vliegtuigen, maar die moeten wel voorzien worden van brandstof.

Helpt jij/u mee om deze vliegtuigen in de lucht te houden?

Zondag 21 mei

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Mw. H. Kramer-de Jong

Kindernevendienst: Karolien

Oppasdienst: Gerja en zoon(s)

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Mensenkinderen

Zondag 28 mei 1^e Pinksterdag

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. G.J. Röben, Heerde

Kindernevendienst: Corjanne

Oppasdienst: Marten en Oane Gerrit

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Pinkstercollecte

Pinkstercollecte 28 mei.

Met Pinksteren vieren we dat Gods goede nieuws de wereld over ging en toegankelijk werd in alle talen. Nog steeds trekken mensen uit alle landen en alle leeftijden zich op aan die eeuwenoude boodschap van HOOP.

De Pinkstercollecte is voor Kerk in actie en is bedoeld voor Egypte. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptische Bijbelgenootschap lezen tienduizenden kinderen tóch Bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een festival op verschillende plekken in Egypte. Een feest van hoop!

Pastorale gemeente

Activiteiten

8 mei Samen op Weg

7 juni Brunch

Preekconsent

Onze kerkelijk werker, Bart van 't Ende, kreeg vrijdag 14 april tijdens de vergadering van het breed moderamen van de classis Overijssel Flevoland zijn preekconsent uitgereikt door de voorzitter, Ds. W. Dekker. Bart en de kerkenraad zijn hier erg blij mee en feliciteren hem hiermee.

Meer lezen over wat er in zo'n vergadering wordt besproken?

<https://www.klaasvanderkamp.nl/classis/breed-moderamen-classis/culturomslag-bij-dertigers>

Brunch 7 juni.

De diaconie organiseert op 7 juni weer een brunch voor 60+.

Het begint om 11.00 uur en we verwachten rond 12.30 uur af te ronden.

Mensen die nog geen 60 zijn geweest zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Opgeven voor deelname kan bij de scriba, scriba.kampereiland@outlook.com waar u ook kunt doorgeven welke gerechten u wilt meenemen.

Opgeven kan tot en met 1 juni.

Gijs van Dijk



Avondmaalsviering met nieuwe avondmaal stel



Op witte donderdag is tijdens de Avondmaaldienst het nieuwe Avondmaalstel in gebruik genomen. Er zijn ook kaarsenstandaards gemaakt voor de Paaskaars, een doopkaars en een trouwkaars.



Het vorige avondmaalstel is in 24 dec.1960 in gebruik genomen. Het tafellinnen 1 jan. 1973 en de nieuwe liturgieborden dec. 1975.

Schoonmaakdag.

De beamer in de consistorie is opgehangen, de kussens en de gordijnen zijn uitgeklopt, de ramen binnen en buiten gewassen, de daklijsten schoongeboend, de hele kerk is weer van stof gezuiverd en de kasten zijn opgeruimd. Daar kwamen nog wat voorwerpen tevoorschijn.

Zondag is een "bijzonder ding" voor in de kerk te zien.



Wie mist er nog een leesbril?

Ook vonden we een paar kaarten, zijn hier nog een liefhebbers voor?





Zijn er nog voorstellen wat er gedaan kan worden met het oude zilveren Avondmaalstel? En met het tinnen Avondmaalstel?

De Bloembak



De bloembak bij de ingang van de kerk is gevuld met grond en nu zijn er planten ingezet. Er is gezocht naar planten die een verband hebben met de Bijbel. Soms door de naam, soms omdat ze in de Bijbel voorkomen, soms omdat ze een symbolische betekenis hebben. De keus van de planten zullen af en toe worden toegelicht via de beamer en via de maandbrief. De bloembak staat op het Noorden, dus dat maakt de keus voor planten die hier kunnen gedijen niet zo groot. We hopen er het beste van.

De Filmavond

Dinsdag 25 april draaide er voor een goedgevulde kerkzaal de film SABINA. Gemeenteleden en gasten keken na de ontvangst met een kopje koffie naar deze indrukwekkende film.

Een paar reacties:

“Wat ons het meest is bijgebleven is, hoe wonderlijk de bekingen tot stand kwamen bij verschillende karakters. Vergeven is niet vanzelfsprekend.”

“Indrukwekkend”.

“Ik voelde me welkom als gast. Warme mensen allemaal.”

“Een compliment voor organisatie, alles was tot in de puntjes geregeld.”

“Beatrix, Marianne en Annemarie, bedankt voor het vertonen van deze indrukwekkende film.”

De opbrengst van de avond was € 537.70 en zal gedoneerd worden aan de Stichting SDOK, een stichting die zich inzet voor vervolgte Christenen

Collectes

Bij voorkeur niet contant maar in de vorm van collectebonnen of via GIVT.

Giften via GIVT zijn anoniem. Het geld wordt gestort op de rekening van de organisatie en die stort de opbrengst van een collecte op de rekening van kerkrentmeesters en diaconie.

De QR code van GIVT is:



Het rekeningnummer van de kerk is NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).

Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.