

Kerkelijk werker:
Dhr. A.B. van 't Ende
2° Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:
Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com

Kerk:
www.hervormdkampereiland.nl
Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166



**Hervormde
Gemeente
Kampereiland**

Maandbrief maart 2020

Van de kerkelijk werker

Heel de aarde

In de voorjaarsvakantie ben ik met vrienden op wintersport geweest in de Franse Alpen, het was een goede week. De lucht was helder, de zon scheen volop en onder de skilift zag ik een wit tapijt gedrapeerd over de bergen. De top was bijna bereikt toen er een scherpe wind opstak. Opeens realiseerde ik mij dat het plafond van de aarde bereikt was, en het begin van de Hemel. Haast ongemerkt kwam ik tot een gebed; 'grote God, hoe machtig is uw naam op heel de aarde' (Ps. 8: 1). Ons eigen vlakke land is gemaakt door diezelfde God die bergen voor Zijn aangezicht riep. Of we nu in het laagland wonen of op de uitersten van de aarde, Zijn Naam is geprezen!

Een heel goede groet voor u en jullie uit Kampen, *Bart van 't Ende*

Kerkdiensten

1 maart

Tijd: 10.00 uur

Open dienst

Oppasdienst: Gerja ten Hove – Lisanne Knol

1° Collecte: Diaconie en kerk

2° Collecte: Klimmen tegen M.S.

De Open Dienst Commissie verzorgt twee maal per jaar een dienst waarin het Woord van God door middel van een thema centraal staat. Het wordt gepresenteerd op een creatieve manier, die elke keer weer anders is. In deze diensten worden op meerdere manieren de zintuigen geprikkeld en komt de boodschap op een andere manier binnen dan in een normale dienst. De kerkenraad heeft gevraagd of wij op 1 maart een keer een ochtenddienst willen verzorgen.

Het thema van deze dienst is: 'get connected' oftewel, 'wordt verbonden'. We hebben al heel veel 'stenen' gekregen met daarop gedachten over dit thema. En wat u en jij deelde op deze stenen, willen we in die dienst delen met elkaar. Verbonden door Hem die ons

geschapen heeft, maar die ook een bestemming voor ons heeft. Allen van harte welkom!!

De collecte in deze dienst is bestemd voor "Klimmen tegen MS". Samen naar de top van de Mont Ventoux om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen MS en om meer aandacht te vragen voor deze ziekte.

De familie Van Ittersum van de Nijlandsweg doet mee als gezin, samen met familie en vrienden. Als gemeente willen wij hen steunen. Dat kan iedereen persoonlijk ook doen via de familie of via <http://www.klimmentegenms.nl/team/ijssesterk-tegen-ms>.

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken voor in de kerk.

Zondag 8 maart

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: B. Gijsbertsen, Kampen

Oppasdienst: Rianne Koers - Anouk van 't Oever

1° Collecte: Diaconie en kerk

2° Collecte: Onderhoud

Woensdag 11 maart

Tijd: 19.30 uur

Voorganger: J. Tiggelaar, Nieuwleusen

Oppasdienst: geen

1° Collecte: Diaconie en kerk

2° Collecte: Diaconie

Deze avonddienst midden in de week staat in het teken van Biddag.

Zondag 15 maart

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds G. Keijzer

Oppasdienst: Wendy-Lee Duitman – Iris van Ittersum

1° Collecte: Diaconie en kerk

2° Collecte: Kerk

Oud-Kampereilander Ds. Keijzer heeft haar standplaats in Friesland in de gemeente "Op 'e Noed", een gemeente rondom St Nicolaasga.



Zondag 22 maart

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: H.A van Maanen, IJsselmuiden

Oppasdienst: Jennemarieke Prins – Corine van Ittersum

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Voedselbank

Op dit moment steunt de voedselbank in Kampen 200 gezinnen met een wekelijks pakket.

Dit doen zij met producten die zij krijgen van particulieren en bedrijven.

Om dit te organiseren is ook geld nodig.

Zondag 29 maart

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds G. Labooij

Oppasdienst: Annejet Vierhuizen – Karin van Dijk

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: orgel

Kindernevendienst

Vanaf zondag 1 maart tot en met Pasen zondag 12 april gaan de kinderen werken aan het paasproject. Met als onderwerp Ken je Mij? Ook dit jaar volgen we Jezus weer op weg naar Jeruzalem. Daar ging Hij, naar eigen zeggen, heen om te lijden en te sterven. Hij zal in handen komen van zijn vijanden en door hen ter dood gebracht worden. Maar ook: Jezus zal het lijden volbrengen dat moet gebeuren. Achter heel de lijdensgeschiedenis zit een goddelijk plan. God de Vader wil in Christus de wereld met zichzelf verzoenen (2 Korintiërs 5:19) om die een nieuwe schepping te laten zijn. Het geloven in Gods plan bij wat je ziet gebeuren met Jezus is belangrijk. Je moet Christus steeds beter leren kennen vanuit de Schriften en zijn eigen woorden. Zo kun je ook met Hem leven. De band tussen vrienden en levenspartners wordt steeds dieper, doordat ze de goede en slechte kanten van de ander ontdekken. Zo begrijpen ze elkaar beter en kunnen elkaar tot vreugde en steun zijn. We lezen in Gods Woord dat mensen Jezus verkeerd beoordelen en Hem daardoor veel pijn doen. Zijn vijanden zien in Hem een gevaar voor het goede. Anderen die in Hem willen geloven als Verlosser (met vallen en opstaan) bewijzen Hem eer en geven Hem moed. Door wat we lezen, leren ook wij Christus kennen en wordt aan ons de vraag gesteld: Ken je Mij? Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is. We vertrouwen immers als christenen ons leven aan Hem toe. Wij leven niet meer voor onszelf, maar Christus leeft in ons. Ons diepste verlangen is dat wij dienaren

zullen zijn van het Koninkrijk van God, dat Gods liefde ook door ons hoorbaar, zichtbaar en tastbaar zal worden. Dat we met dat doel iedere dag zullen leren en werken, met elkaar samen zullen leven en mens te zijn zoals onze Verlosser het wil. We lezen deze zondagen uit Matthëus..

Vriendelijke groet,
Corjanne

Lied van de maand

Lied van de maand Op woensdag 26 februari is de 40-dagentijd weer begonnen. Op de zondagen in deze periode (behalve op zondag 1 maart) zingen we het lied 'Het hoogste Woord daalt uit het licht', lied 565. Het eerste couplet doet ons denken aan Advent. Jezus komt uit de Hemel naar de aarde, om het grote Werk te volbrengen. De coupletten 2, 3 en 4 gaan over het lijden van Christus. Couplet 2: Jezus wordt door Judas verraden. In couplet 3 zingen we over brood en wijn. Hiermee mogen we vooruitkijken naar het Avondmaal dat we hopen te vieren op Witte Donderdag. In het 4e couplet zien we dat Jezus ons heeft vrijgekocht – 'als losgeld geeft Hij zich aan 't kruis'. Het 5e couplet gaat niet meer over Christus, maar richten wij ons als zingende gemeente tot hem. Hij is het die voor ons heeft geleden en de weg tot God bereid heeft. Dit couplet is eveneens een gebed om hulp; wij kunnen de vijand niet aan. Alleen Hij kan ons helpen. Het 6e couplet ten slotte is de traditionele doxologie: een algemene lofprijzing over de Drie-ene God. Deze drie-ene God wordt lof gebracht om het heil dat wij zullen ontvangen: het leven in het vaderland, dat geen einde zal hebben. De coupletten zijn niet al te lang en onderverdeeld in 2x 2 regels. Deze regels worden dan ook aaneengesloten gezongen. Na de 2e regel is er een adempauze, waarna ook aan het begin van de 3e regel een rust is; een aandachtspunt bij het inzetten van deze regel! Ook de 4e regel heeft een rust aan het begin. Let ook op de boog in deze laatste regel; boven de vierde lettergreep zingen we meerdere noten (in ieder couplet). Dit is ook te beluisteren in de opname; zie de website.

<https://www.hervormdkampereiland.nl/>

Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen



Aktie Kerkbalans

Op de begroting stond een bedrag van €28.000 voor de opbrengst van de kerkelijke bijdrage. Het bedrag van de toezeggingen die we ontvingen is €29.886. Met dank voor de betrokkenheid.

Jonge gezinnenkring – doopouders

Alle ouders die in de afgelopen 5 jaar hun kindje hebben laten dopen worden van harte uitgenodigd om op donderdag 16 april bij elkaar te komen voor ontmoeting en gesprek rond een geopende Bijbel. Als ouders heb je uitgesproken de verantwoording op je te nemen om je kind(eren) op Jezus te wijzen. De gemeente heeft beloofd je hierin te ondersteunen, naast het gebed van de gemeente is het goed om ook met elkaar in gesprek te gaan over de (geloofs)opvoeding en elkaar hierin te ondersteunen en te stimuleren. Er komt nog een persoonlijke uitnodiging. De avond start om 20.00 uur en is in de consistorie.

Van harte uitgenodigd! *Bart van 't Ende*

Gemeenteavond/ groothuisbezoek

Om alvast in de agenda te noteren; dinsdag 31 maart is er weer een gemeenteavond. Deze avond willen we weer met elkaar samen eten. De start van de maaltijd is om 19.30 uur bij de familie Kanis aan de Frieseweg 31 zijn we van harte welkom. Naast de ontmoeting onder het eten willen we ons bezinnen op het thema 'Ambassade van de vrede'. Het is 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde in de wereld, Europa, Nederland en op Kampereiland. Mede door de vrede is het Nederland voor de wind gegaan. We mogen God dankbaar zijn voor vrede en welvaart. Maar er is meer, de kerk mag een Ambassade zijn van vrede. Een plek om tot rust te komen en om vrede te vinden. Daarom is een plek om samen te komen belangrijk voor de gemeente. Op zo'n plek kunnen we toegerust worden om zelf ambassadeur te zijn van de vrede, om zelf de vrede van God uit te dragen. Want zalig zijn zij die vrede stichten' (Matt. 5: 9). Jong en oud van harte uitgenodigd!

Goede groet vanuit Kampen, *Bart van 't Ende*

Opgeven voor deze gemeenteavond kan bij de scriba. We zoeken ook nog vrijwilligers die een gerecht willen bereiden voor deze maaltijd. scriba.kampereiland@outlook.com of tel 06-23282342.

Kampereiland helpt!!!

In de vorige nieuwsbrief hebben we al laten weten dat de jongerenreis dit jaar niet door kan gaan. Wat wel doorgaat is de oud ijzer actie. Op zaterdag 11 april a.s. staat de container weer opgesteld bij de familie Knol aan de Noorderrandweg 4. Alle soorten ijzer zijn welkom. Het is wel verstandig om het niet door elkaar te gooien. Gescheiden inzamelen loont in dit geval! Er zijn prijsverschillen tussen echt oud ijzer en rvs of koper.

Rondom deze tijd gaat er normaal gesproken een transport richting Roemenië met daarin pootaardappelen, zaaiuien en maiszaad. Dit keer wordt de wagen verder gevuld met meubels ed. Bij de familie vd Steege aan het Zuideinde staat nog volop meubels. Alles wat hier nog staat wordt geladen. Vervolgens zal er verder geladen worden bij de familie Kloek aan de Hogeweg. Alle meubels e.d. gaan dit keer naar Padureni. Het reguliere transport (september) gaat weer naar Pacureni. Omdat alles in september lang niet mee kan is er besloten om nu ook al wat mee te sturen. De aardappelen, mais en uien worden verdeeld onder de beide dorpen en er gaat een klein gedeelte naar het kindertehuis in Glodeni.

Degene die het transport gaat verzorgen was net een dag geleden teruggekomen uit Roemenië. De weersomstandigheden daar waren als volgt: Geen winter, geen sneeuw en een temperatuur van 16 graden. Dus eigenlijk zou er gezaaid kunnen worden. Toch moeten ze nog even wachten tot het transport aankomt. Het is denk ik ook beter .om nog even te wachten.

Er is ondertussen een planning gemaakt voor het laden van het transport. Op dinsdag 17 maart worden de meubels e.d. geladen. Als laatste worden de aardappelen, mais en uien geladen. Het transport zal op maandag 30 maart richting Roemenië afreizen. Als de reis voorspoedig verloopt dan zal het 2 april het reisdoel bereiken.

Mochten er mensen zijn die graag een keer willen helpen met het laden van de vrachtauto? Laat het weten (tel. 06-23911906).

Er zijn de laatste tijd heel veel zakken en dozen met kleren, schoenen en medisch materiaal gebracht. Hartelijk dank voor deze spullen!!!

De Roemeniëcommissie



Website hervormdkampen.nl

Karlo van der Linde is dan wel uit de kerkenraad, hij blijft wel actief voor de kerk en blijft de website hervormdkampereiland.nl bijhouden.

Hij schreef het volgende:

Voor de aardigheid hieronder nog wat statistieken:

In augustus 2015 is onze site in de online gekomen en van 2016 tot 2018 hadden ze gemiddeld zo'n 146 bezoekers per maand.

Half 2018 zijn we de site meer gaan bijhouden wat resulteerde in meer bezoeken, gemiddeld 1475 per maand in 2019.

Heb er sinds een maand ook google analytics op gezet, voor meer details over bezoekers.

Hier kun je echt enorm veel uit halen voor optimalisatie voor de site.

Een kleine greep:

De meest bezochte pagina's zijn bijvoorbeeld: Kerkdiensten, maandbrieven, kerkblad, over ons, agenda, home en kerkdiensten detail.

46,1% bezoekt de site met een desktop, 45,1 mobiel en 8,8 met een Tablet.

Uit de directe omgeving komen de meeste bezoekers tot door heel Nederland en een paar bezoeken uit het buitenland.

Hoe donkerder de plek hoe meer bezoekers:



Vriendelijke groet,

Karlo

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Miny Pelleboer