



## Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10  
8267 AH Kampen  
Tel: 038-3388166  
www.hervormdkampereiland.nl

### Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende  
2<sup>e</sup> Ebbingestraat 43  
8261 VW Kampen  
Tel: 06-38489122  
barthervormdkampereiland@gmail.com

### Scriba:

Mevr. M. Pelleboer-Troost  
Noorderrandweg 16  
8267 AN Kampen  
Tel: 06-23282342  
scriba.kampereiland@outlook.com

### Maandbrief JUNI 2024

De kerkdienst kunt u volgen door naar de website van de kerk te gaan:

[www.hervormdkampereiland.nl](http://www.hervormdkampereiland.nl)

Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons weten met een mailtje aan de scriba.

## Livestream



Hervormde Gemeente  
Kampereiland

**De diensten beginnen vanaf 1 juni om HALF 10**

### Van de kerkelijk werker

#### Tijdgeest

Hoe zou u de tijdgeest omschrijven? Jongere generaties spreken van 'uitdagend' en 'prikkelend'. De wat oudere generaties noemen begrippen als 'snel' en afstandelijk'.

De tijden veranderen. Ongemerkt gaat de ene periode over in de ander.

Wat niet ongemerkt voorbij gaat is de komst van de Pinkstergeest. Met wind, vuur en stemmen komt Hij in ons midden.

De Pinkstergeest verandert de tijd niet. Maar verandert mensen. De kerkvader Augustinus bracht het mooi onder woorden in het jaar 400: 'Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden'.

Laat je meenemen door de Geest van God. De tijd gaat dan over in eeuwigheid. Zo zullen de tijden zijn. *Bart van 't Ende*

### Vierende gemeente

#### Zondag 2 juni

Tijd: 9.30 uur

Voorganger: Mw. Heidi Kramer-de Jong, E'oord

Kindernevendienst: Karolien

Oppasdienst: Annita en Agnes

1e Collecte: Diaconie en Kerk

2e Collecte: Orgel

#### Zondag 9 juni Bevestiging diaken Caroline Holtland-Bouman

Tijd: 9.30 uur

Voorganger: Ds. Verboom, Kampen

Kindernevendienst: Brenda

Oppasdienst: Rina en Henrieke

1e Collecte: Diaconie en kerk

2e Collecte: Mercy Ships

Elk jaar overlijden 17 miljoen mensen omdat ze niet of niet op tijd de zorg kregen die ze nodig hadden. Mercy Ships vindt dat ieder mens recht heeft op goede zorg.

Sinds 1978 zet Mercy Ships zich in om veilige medische zorg te brengen naar mensen die daar geen toegang tot hebben. Op en rond onze ziekenhuisschepen bieden we gratis operaties, trainen we lokaal medisch personeel en werken we samen met lokale klinieken.

Deze schepen zijn gevuld met vrijwillige artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers in meer dan 100 andere functies. Zij zetten zich in om zorg mogelijk te maken voor de allerarmsten en zo hoop en genezing te brengen.

Infuusnaalden, beddengoed, wekhandschoenen... De missie van Mercy Ships begint in Nederland. Elke week sturen ze vanuit Rotterdam containers vol medische en maritieme goederen naar hun ziekenhuisschepen in Afrika. Helpt u mee?

Na de dienst gelegenheid om met elkaar koffie te drinken .



**Zondag 16 juni**

**Tijd: 9.30 uur**

Voorganger: Ds. W. Hortensius, Hattem

Kindernevendienst: Hetty

Oppasdienst: Annejet en Daan

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Onderhoud

**Zondag 23 juni Heilig Avondmaal**

**Tijd: 9.30 uur**

Voorganger: Ds. A. Palland, Mastenbroek

Kindernevendienst: Corjanne

Oppasdienst: Jennemarieke en Eline

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: ZOG

Zending over Grenzen is een christelijke hulporganisatie, die kansarme mensen in Oost-Europa helpt te overleven en een beter bestaan op te bouwen. De hulp die ze bieden is praktisch en persoonlijk. De lokale medewerkers en vrijwilligers gaan bij de mensen langs om hulpgoederen te brengen, sociale-emotionele steun te verlenen en hen te vertellen over de hoop die ze vinden in God. Daarnaast bieden ze vakopleidingen, trainingen, machines en andere hulpmiddelen aan om zelfredzaam te worden. Op die manier helpen ze hen om uit de armoede te stappen. Zo veranderen levens.

Het verlangen van Zending over Grenzen is dat levens veranderen van generatie op generatie en dat mensen weer hoop krijgen voor de toekomst.

**Zondag 30 juni**

**Tijd: 9.30 uur**

Voorganger: Ds. A.B. van 't Ende

Kindernevendienst: Annejet

Oppasdienst: Gerja en zoons

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Kerk

**Pastorale gemeente**

**Vooraankondiging**

**Tentdienst**

Op zondag 7 juli wordt er traditiegetrouw, na een gezellig weekend op het Kampereiland, weer een tentdienst georganiseerd voor jong en oud. Dit keer is er gekozen voor het thema; 'Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet'. Spreker is Gerrit ten Berge uit

IJsselmuiden en een combo van de NGK zal de muzikale begeleiding verzorgen. Koffie, thee of limonade met wat lekkers staat klaar vanaf 9.45 uur en de dienst begint om 10.30 uur. Jullie zijn van harte welkom om te komen 'kijken en te zoeken' en houd daarbij je ogen en hart open.

*De tentdienstcommissie*

**Solidariteitskas 2024**

Vorige week heeft u de Actie Solidariteitskas ontvangen van de kerkrentmeesters.

Van harte bij u aanbevolen!

U heeft hierbij de mogelijkheid om, wanneer u dat gebruikt, via de Appostel-app te geven. Helaas kwamen we er achter dat er een fout zat in het systeem, waardoor bij sommigen gevraagd werd om een PKN LRP registratie tijdens de gift. Dit probleem is inmiddels opgelost. De gift kan dus op dezelfde wijze voldaan worden als de collectes.

Mochten er nog vragen zijn, de kerkrentmeesters helpen u graag.

**Verantwoording collectes 1<sup>e</sup> kwartaal**

Datum	Collectes	Bedrag
7-1-2024	Orgel	€ 91,80
14-1-2024	NBG	€ 75,00
21-1-2024	Onderhoud	€ 78,13
28-1-2024	ZOG	€ 72,00
4-2-2024	Kerk	€ 53,75
11-2-2024	Compassion	€ 180,86
18-2-2024	Internet	€ 70,45
25-2-2024	Binnenlandsdiaconaat	€ 73,25
3-3-2024	SDOK	€ 148,50
10-3-2024	Orgel	€ 76,07
13-3-2024	Diaconie	€ 48,83
17-3-2024	Kampereiland Helpt	€ 85,25
24-3-2024	Onderhoud	€ 81,08
28-3-2024	HOE	€ 83,00
29-3-2024	Geen collecte	
31-3-2024	Werelddiaconaat	€ 101,90
	diaconie en kerk 1e kw	€ 329,94
	zending 1e kw	€ 189,40

Catechisatie 23/24	
Stichting vergten kind	€ 91,50



## Het Bloembed.



De buxus wordt genoemd in de Bijbel, en wel door de profeten Jesaja en Ezechiël:

Het Hebreeuwse woord תְּאֲשׁוּר *te'ashur*, dat in veel vertalingen met Lariks of Buxus wordt vertaald, komt voor in Jesaja 41:19 en Jesaja 60:13. Een mogelijk derde passage is Ezechiël 27:6 waar staat בְּתֹאֲשׁוּרִים lett. "dochters van Assur" en verschillend vertaalt met "uw berderen" (SV), "dennenhout" (NBV), "cipressen[hout]" (HSV, NETBible).

### Gebruik op Palmzondag:

In de Katholieke Kerk wordt Palmzondag vanouds gevierd met de zegening van palmtakken aan het begin van de H. Mis. In noordelijker streken worden deze vanwege het klimaat bijna altijd vervangen door buxustakjes. Bij het begin van de misviering zegent de priester de palmtakken met wijwater. Na de zegening volgt dan een processie met gezangen die herinneren aan het volk dat "Hosanna" riep en Jezus met gejuich in Jeruzalem binnenhaalde.

### De Buxus als geneeskrachtige plant:

#### Fytotherapie en folklore

Vroeger werd over "buxus" geschreven als middel tegen ziektes. Recepten tegen schurft, jicht en ogenlijden vindt men al bij Hildegard von Bingen (1098-1179). Maar een verwittiging is hier op zijn plaats: dekete het woord "buxus" bij Hildegard de echte buxus? In Frankrijk werd buxus

voorgeschreven bij een typisch Frans lijden: "leverluiheid" en tegen griep en zelfs als haargroeimiddel die de haren rood of geel maakte (Fuchs 1549 en 1558). Dit laatste werd ook in Italië beweerd. Fuchs en Matthioli (1653) gingen een stap verder en vertelden dat een boerin eruitzag als een apin nadat ze buxusextract had gebruikt. Vanaf de 16e eeuw werd ook 'buxus' als middel tegen syfilis ingezet. Tegen tandpijn en buikpijn werd in Frankrijk buxussap gebruikt. Lobelius (1570) beweerde zelfs dat hij iemand had zien genezen van pokken door buxus! Durante (1576) en Dodoens (1618) beweren dat buxussap helpt bij slangenbeten. Vreemd genoeg zei Fuchs (1549) voordien dat slangen zelf buxussap nemen bij een verwonding.

In de hedendaagse Italiaanse 'fytotherapie' is de lijst van ziektes die behandeld zouden kunnen worden met onder meer buxusextracten zeer lang.

In Engeland worden nu nog paarden behandeld met een handvol buxusbladeren in het hooi zodat parasieten (Hypoderma en Gastrophilidae) bestreden worden. Doch schijnen 750 gram buxusbladeren dodelijk te zijn voor paarden en er wordt gezegd dat zwijnen bij een test stierven. Aan de Kaspische zee wordt beweerd dat buxus giftig is voor kamelen en in Duitsland zegt men dat dit voor runderen geldt. De dodelijke dosis zou bij een hond 0,8 gram buxin zijn.

### Hier op het Kampereiland:

De buxus mag dan giftig zijn voor dieren, de buxusmot heeft vele prachtige bosschages veranderd in dorre struikjes, helaas ook bij de Kerk.

### Rekeningnummers

Het rekeningnummer van de kerk is NL59 RABO 0373 7473 65 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).

Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.