



Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166
www.hervormdkampereiland.nl

Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende
2^e Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:

Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com

Maandbrief januari 2025

De kerkdienst kunt u volgen door naar de website van de kerk te gaan:

www.hervormdkampereiland.nl

Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons weten met een mailtje aan de scriba.

Livestream



Hervormde Gemeente
Kampereiland

Van de kerkelijk werker

God is erbij!

Het werd mij even droef te moede toen ik het nieuwe jaar begon. Een aaneenschakeling van rampen scrolde over mijn scherm. De krant versloeg donkere scenario's voor komend jaar. En ik begon in januari met twee begrafenissen.

Al met al erg somber. Maar soms is geloven erop vertrouwen dat het anders kan en anders wordt. Met oude woorden staat het zo in psalm 119: 'Deez' aard' is hecht door Uwe hand bereid; Haar stand blijft vast, al wiss'len haar tonelen'(45). Al wisselt het nog zoveel op aarde en in leven, God blijft Zijn aarde en ons leven niet uit het oog verliezen. Ook in 2025 is Hij erbij. Een gezegend nieuw jaar gewenst. *Bart van 't Ende*

Vierende gemeente

Zondag 12 januari

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. R. A. Houtman. Vaassen

Kindernevendienst: Brenda

Oppasdienst: Gerja en Daan

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: NBG

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij

Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.

We hebben vijf kernwaarden ontwikkeld die we in alles wat we doen centraal stellen:

- We werken vanuit liefde voor de Bijbel.
- We werken als collega's zorgvuldig, gedreven en vol enthousiasme aan de missie.
- We willen de Bijbelse boodschappen doorgeven aan mensen, op een manier die aansluit bij hun behoeften.
- We willen samenwerken met alle soorten kerken in Nederland en Vlaanderen.
- We zetten ons in ons werk in voor een leefbare aarde.

Een mooi doel om voor te geven.

Zondag 19 januari

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Dhr. H. v.d. Kamp, IJsselmuiden

Kindernevendienst: Corjanne

Oppasdienst: Marten en Iris

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Onderhoud

Zondag 26 januari Heilig Avondmaal

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. F. Verboom, Kampen

Kindernevendienst: Jenneke

Oppasdienst: Rianne en Oane Gerrit

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Zending over grenzen

Zending over Grenzen is een christelijke hulporganisatie, die kansarme mensen in Oost-Europa helpt te overleven en een beter bestaan op te bouwen. De hulp die we bieden is praktisch en persoonlijk. Onze lokale medewerkers en vrijwilligers gaan bij de mensen langs om hulpgoederen te brengen, sociaal-emotionele steun te verlenen en hen te vertellen over de hoop die we vinden in God. Daarnaast bieden we vakopleidingen, trainingen, machines en andere



hulpmiddelen aan om zelfredzaam te worden. Op die manier helpen we hen om uit de armoede te stappen. Zo veranderen levens.

Ons verlangen is dat levens veranderen van generatie op generatie en dat mensen weer hoop krijgen voor de toekomst.

Zondag 2 februari

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Mw. Heidi de Jong-Kramer, E'oord

Kindernevendienst: Jetske

Oppasdienst: Bertine, Vinz en Noor

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Kerk

Pastorale gemeente

Agenda

16 januari catechisatie

20 januari Bijbelkring

30 januari catechisatie

4 februari kerkenraadsvergadering

6 februari Verdiepend geloven

Terugblik op de 1^e kerstdag



Op de tafel voor in de kerk staan de attributen van de adventszondagen: Zien in nieuw licht;

Vrede - De duif met een olijftak

Hoop – Het anker

Het licht – De lamp

Barmhartigheid – 2 mensen in een omarming

Liefde – Centraal een rood hart

Liefde voor God is de wereld veranderen,
Maar laat de wereld nooit jouw liefde voor God veranderen.

In de vaas 5 amaryllissen.

Terugblik op de kerstgezinsdienst

In een sfeervolle kerk werd het Bijbelverhaal uit Lucas gelezen door een verteller en ondersteund met een schimmenspel door kinderen van de basisschool die ook de attributen hadden gemaakt. Bart van 't Ende deed de "preek" en er werden kerstliederen gezongen.



Terugblik (her)bevestiging ambtsdragers



We mogen terugkijken op een vreugdevolle dienst van 5 januari. Een mooie start van het jaar nu de kerkenraad weer compleet is. We danken God. Marianne werd bevestigd in de het ambt van ouderling – kerkrentmeester en kreeg de woorden mee uit Psalm 86: 11 'Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam'. Klaas Dijkstra werd herbevestigd in het ambt van diaken en kreeg een tekst mee uit Hebrëen 6:10 'Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen.'

In de kerkenraadsvergadering van 7 januari hebben we afscheid genomen van Remko Bierma. We danken hem voor zijn inzet en betrokkenheid en blijven met elkaar verbonden als broeders en zusters in het ambt van alle gelovigen.

Bart van 't Ende

Het verleden in het heden; watersnoodramp 1825

De geschiedenis is nooit af. Het verleden komt altijd in een andere vorm weer terug. Zo ook de watersnoodramp van 4 op 5 februari 1825. 305 mensen kwamen om.

Het is een beetje weggezakt in ons collectieve geheugen, maar het was een ongekennde ramp op Kampereiland. Elk erf had wel schade en veel vee is verdronken. In de volgende link kun je ontdekken welke schade welk erf had <https://services.kprins.nl/Program/Source/services/kpBrowser/KPBrowser.html?app=https://services.kprins.nl/Program/Source/services/20221007%20Rampen-Tape02/BeeldPodcast.js>

Vorig jaar winter stond de IJssel hoog. De woorden van Hendrik Marsman komen dan als vanzelf bij je op: (...) en in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord.

Waterbeheer blijft belangrijk op Kampereiland. In verbondenheid met ons verleden en in gedachten de doden die vielen zullen de kerkklokken in de omgeving op 4 februari om 18.25 luiden. Zo ook

die van Kampereiland. Voor meer informatie www.stormvloed1825.nl

Bart van 't Ende

ACTIE KERKBALANS 2025

**Geef vandaag
voor de kerk
van morgen**



De jaarlijkse Actie Kerkbalans zit er weer aan te komen!

Vanaf 20 januari komen de leden van het College van Advies weer bij u langs om de brief te bezorgen en later op te halen.

U mag de antwoordenvolp ook in de brievenbus doen van de kerk, of bij Herwin van Keulen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, het salaris van onze kerkelijke werker, de energiekosten maar ook de voorgangers en het orgel kosten veel geld. Daarbij hebben we ook te maken met stijgende kosten door inflatie. Samen als gemeente zijn we dus ook financieel verantwoordelijk.



In de envelop zit een folder met daarop een verkort overzicht van de begroting voor dit jaar.

Op de antwoordstrook vragen wij dit jaar ook uw NAW-, mail- en telefoongegevens. Het vriendelijke verzoek om dit zo compleet mogelijk in te vullen. Dit is om onze ledenregistratie up-to-date te



houden. Meer informatie hierover vindt u op de brief in de envelop.

Uw steun hebben we hard nodig!

Alvast bedankt voor uw steun namens uw Kerkrentmeesters en Kerkenraad

Het bloembed



De Roos

De christelijke betekenis van het symbool van de Roos

De roos heeft vele betekenissen, die allen te maken hebben met een rein en zondeloos leven. Ze duidt op schoonheid, de navolging van Christus, de liefde en de vergankelijkheid van het leven. De roos komt slechts twee keer voor in de Bijbel, namelijk in: Hooglied2:1

Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen.

Jesaja 35:1:

De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos.

Dat de woestijn zal bloeien als een roos, is eenvoudig uit te leggen. De woestijn wordt in de Bijbel bedoeld een droge plaats, waar men geen water vindt. Water is in de Bijbel het beeld van het Woord van God, waaruit men leeft. Zonder God, dan wel het levende Woord (*Joh.1:1 ev*), is men dood. De woestijn is het beeld van de dood. Als zij gaat bloeien, komt dat omdat er weer water te vinden is. De woestijn was dood, maar als zij bloeit, leeft ze dus opnieuw. Dat is opstanding uit de dood en dat noemen we ook: Wedergeboorte, dus dat je tot bloei mag komen in je leven, door Christus!

Doordat iets wat dor en droog (dood) was, kan

gaan bloeien als een roos, betekent ook, dat niets onmogelijk is bij God (door het "levende water")

In de encyclopedie:

Wilde rozensoorten groeiden van nature uitsluitend op het noordelijk halfrond, voornamelijk in gematigde streken. Door deze oorspronkelijke rozen te veredelen zijn vele nieuwe varianten ontstaan die ook in warme gebieden goed kunnen gedijen. Tegenwoordig komen rozen over de gehele wereld voor.

Wilde rozensoorten groeien in struwelen en zijn goed bestand tegen barre weersomstandigheden. Deze sterke, taaie planten zijn daardoor populaire planten voor in (wilde) tuinen, windsingels en parken.

Ook in Nederland komen diverse rozensoorten in het wild voor. Van deze wilde soorten zijn de hondsroos (*Rosa canina*), de egelantier (*Rosa rubiginosa*) en duinroos (*Rosa pimpinellifolia*) de bekendste.

In de Symboliek:

Rozen werden gebruikt voor rituelen en er werden tempels en paleizen mee versierd.

Voor de vroege christenen symboliseerde de rode roos de vijf wonden van Christus.

Later werd de rode roos het symbool van het bloed der martelaren en werd zij een attribuut van Maria, de moeder van Jezus en van de heilige Theresia van Lisieux.

De rode roos in de gebalde vuist is het wereldwijde 1 mei symbool. Het is de affichering van de strijd (= vuist) voor een wijdvertakte sociale zekerheid met een geurige toekomst als einddoel.

De rode roos als geschenk voor een geliefde staat symbool voor de liefde.

Daarom geven verliefde mensen elkaar vaak rode rozen op Valentijnsdag.

Rekeningnummers

Het rekeningnummer van de kerk is NL59 RABO 0373 7473 65 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).

Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en doel.