



Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166
www.hervormdkampereiland.nl

Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende
2^e Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:

Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com

Maandbrief Januari 2023

De kerkdienst kunt u volgen door naar de website van de kerk te gaan:

www.hervormdkampereiland.nl

Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons weten met een mailtje aan de scriba.

Livestream



Hervormde Gemeente
Kampereiland

Van de kerkelijk werker

Slechts maar een getal

'Het was de beste der tijden, het was de slechtste der tijden, het was de eeuw der wijsheid, het was die der dwaasheid, het was het tijdvak van het geloof, het was dat van het ongeloof, het was het jaargetijde van het licht, het was dat der duisternis, het was de lente van de hoop, het was de winter der wanhoop; wij hadden alles te verwachten, we hadden niets te verwachten.' (uit: A Tale of Two Cities van Charles Dickens). Herlees dit citaat nog eens. U zult zelf de overeenkomsten kunnen ontdekken van afgelopen jaar. En ik vermoed dat het komende jaar het ons net zo zal vergaan. We verruilen het jaar 2022 voor 2023. Slechts maar een getal. Welk jaar het ook is, welke tijd er ook aanbreekt, dit mogen we zeker weten; God is ons een schuilplaats geweest in 2022. En God zal ons een schuilplaats blijven in 2023 (Ps. 90:1).

Ik wens u en jou Gods nabijheid en aanwezigheid voor het komende jaar. *Bart van 't Ende*

Vierende gemeente

Zaterdag 31 december Oudejaarsdag

Tijd : 19.30 uur

Voorganger: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen

1^e Collecte: Diaconie en Kerk

2^e Collecte: Liza v.d. Linde(St. Ellinor)

Zondag 1 januari Nieuwjaarsdag

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Dhr. A.B. van 't Ende

Kindernevendienst en oppas: Brenda

Kinderen voor de oppas en de kindernevendienst gaan mee de kerk in. Brenda neemt voor de preek alle kinderen mee naar de consistorie.

1e Collecte: Diaconie en kerk

2e Collecte: Orgel

Zondag 8 januari

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. A.H. van Veluw, IJsselmuiden

Kindernevendienst: Jetske

Oppasdienst: Rina en Iris

1e Collecte: Diaconie en kerk

2^e collecte: NBG

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen-en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen we Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.

Zondag 15 januari

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds.J. P. van Ark, Vorchten

Kindernevendienst: Karolien

Oppasdienst: Annejet en Agnes

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Onderhoud

Zondag 22 januari

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. J.W. v.d. Kamp, Elburg

Kindernevendienst: Corjanne

Oppasdienst: Jennemarieke en Danny

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Binnenlands diaconaat(missionair werk dorpskerken)



Zondag 29 januari Heilig Avondmaal

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. Kl. v.d. Kamp, Kampen

Kindernevendienst: Gerdien

Oppasdienst: Gerja en zoon(s)

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Zending over Grenzen

Zending over Grenzen is een internationaal netwerk van christenen, dat mensen die buitengesloten of eenzaam zijn en in armoede leven, praktische en geestelijke hulp biedt en in staat stelt en bemoedigt om uit de armoede te komen. Daarbij delen we de hoop die we vinden in Jezus Christus

Pastorale gemeente

Jaarwisseling

Wanneer we de datum passeren van 31 december naar 1 januari is dat maar een kleine wisseling op de kalender. Slechts de kalender geeft deze wisseling aan. Verder gebeurt er op dat moment in onze levens niet veel. We blijven dezelfde mensen met dezelfde vreugde en met dezelfde zorgen. Dat verandert niet. Wat ook niet veranderd is Gods zorg en toewijding op ons leven. Voor God maakt die kleine verandering op de kalender helemaal niks uit, voor Hem is één dag toch als duizend jaar... Deze God is jaar in, jaar uit betrokken op de gemeente op Kampereiland en onze levens. Met Hem mogen we het oude jaar achter ons laten en ook het nieuwe jaar beginnen. Dat wordt ook zichtbaar in de kerkdiensten. Op zaterdag 31 december sluiten we het jaar af om 19.30 uur en zondag 1 weer bij elkaar komen om het nieuwe jaar in Gods handen te leggen.

En waar we voorheen op de laatste zondag van het jaar elkaar alvast een goed nieuw jaar wensten, doen we dat dit jaar op zondag 1 januari na de kerkdienst.

Een heel goede jaarwisseling gewenst en bovenal Gods zegen toegebeden voor het nieuwe jaar. *Bart van 't Ende*

Catechisaties

Het eerste half jaar van de catechese zit er al weer op. Wat mij betreft zijn het mooie avonden. De jongste groep is een forse groep; een gezellige groep waarin de verdieping voornamelijk plaats vindt door praktische verwerking.

Met de oudste groepen gaan we in gesprek over het leven en geloof. Richtlijn voor deze ontmoetingen is het boekje van de Alpha cursus. Alleen de maaltijd ontbreekt... Maar gelukkig is er koffie met soms een koek. We starten in het nieuwe jaar weer op donderdag 12 januari. *Bart van 't Ende*

Start activiteiten 2023

9 januari Bijbelkring om 20.00 uur

11 januari Samen op Weg 20.00 uur

12 januari Catechisatie 18.30 uur

Om ook vast te noteren voor de doopouders van de afgelopen 5 jaar: 16 februari. Een avond om met elkaar te spreken over de (geloofs)opvoeding van onze kinderen.

Kerkbalans 2023

Zaterdag 14 Januari tot 28 Januari is het weer de tijd van Actie Kerkbalans.

In deze weken komt het College van Advies weer bij u langs om uw bijdrage te ontvangen.

Ook de kerk ontkomt niet aan de hoge energierekening, ondanks collectief inkopen en belasting teruggaaf. Daarom vragen wij u om ook dit jaar om uw gift, zodat ook in de komende jaren letterlijk en figuurlijk de kachel kan blijven branden.

Namens de kerkrentmeesters, alvast bedankt.

Kerk in balans

Al eeuwenlang roept klokgelui
de mens op naar de kerk te gaan
om de lof van God te zingen
en bij Zijn woorden stil te staan.

De kerk verbindt, klinkt het zo mooi,
mensen met God en met elkaar,



in de voetsporen van Jezus,
Hij maakte deze woorden waar.

Met Zijn grote naastenliefde
liet Jezus zien, wat God ons vraagt,
een thuis te zijn voor iedereen,
kerk, die God liefde verder draagt.

Die opkomt voor de zwakkeren,
vecht tegen onrechtvaardigheid,
oud'ren bezoekt, bedroefden troost
en wereldwijd voor vrede strijdt.

De kerk verbindt, laat het zo zijn,
op zondag, nee, op alle dagen,
dan mag zij van haar leden steeds
een bijdrage blijven vragen.

Jaap van Oostrum

Contanten:

Het is bij u bekend dat er allerlei mogelijkheden op het gebied van geven zijn. Contant geld (munten/briefpapier), collectebonnen, overmaken via de bank of geven via GIVT. Ongetwijfeld zult u gehoord of gelezen hebben, dat het storten van muntgeld bij de bank in de nabije omgeving helaas niet meer mogelijk is. Dit betekent een langere reis maken en soms de pech dat het apparaat defect is. Briefgeld lukt nog wel. Ook de kosten van het storten lopen steeds hogerop. Redenen voor ons om aan te geven, dat collectebonnen, GIVT en overmaken via de bank onze voorkeur heeft.

Giften via GIVT zijn anoniem. Het geld wordt gestort op de rekening van de organisatie en die stort de opbrengst van een collecte op de rekening van kerkrentmeesters en diaconie.

De QR code van GIVT is:



Het rekeningnummer van de kerk is NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters). Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.