



## Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10  
8267 AH Kampen  
Tel: 038-3388166  
www.hervormdkampereiland.nl

### Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende  
2<sup>e</sup> Ebbingestraat 43  
8261 VW Kampen  
Tel: 06-38489122  
barthervormdkampereiland@gmail.com

### Scriba:

Mevr. M. Pelleboer-Troost  
Noorderrandweg 16  
8267 AN Kampen  
Tel: 06-23282342  
scriba.kampereiland@outlook.com

### Maandbrief februari II 2023

De kerkdienst kunt u volgen door naar de website van de kerk te gaan:

[www.hervormdkampereiland.nl](http://www.hervormdkampereiland.nl)

Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons weten met een mailtje aan de scriba.

## Livestream



Hervormde Gemeente  
Kampereiland

### Van de kerkelijk werker

#### Naar beneden

Tijdens de GKS dienst van zondag 12 februari hoorden we het verhaal van de profeet Jona. Een aansprekend verhaal waarin Jona vlucht voor God die hem geroepen heeft. Dat vluchtgedrag leidde tot een nat pak voor Jona. Bij het lezen van dit Bijbelverhaal zien we een neergaande beweging: Jona wordt geroepen en vertrekt naar beneden, naar de haven. Dan gaat hij slapen in het ruim van het schip. Vervolgens wordt hij overboord gezet en zinkt hij. Om uiteindelijk in de buik van de vis nog dieper te zinken. Wat een neergaande spiraal. Maar op al die momenten verloor God Jona geen moment uit het oog. God was erbij. God vergeeft. En die vergeving van God zit een nieuwe kans voor Jona; 'Jona, ga naar Nineve!' En hij ging.

Hoe we ook in elkaar zitten; waar we ook staan in het leeftijdsspectrum. Of we nu met beide benen op de grond staan of we dromen ons leven. Of we nu diep in het donker zitten of volop in het licht staan. We nu gezond zijn of krachteloos; God verliest je niet uit het oog. Wanneer wij dat soms wel doen, Hij geeft een nieuwe kans. Hij is erbij.

Een hoopvolle boodschap! Bart van 't Ende

God wijst mij een weg  
als ik zelf geen uitkomst zie.  
Langs wegen die geen mens bedenkt,  
maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag  
nieuwe liefde, nieuwe kracht.  
Als ik mijn hand in zijn hand leg,  
wijst Hij mij de weg,

Al moet ik door de wildernis  
Hij leidt mij.  
Hij toont mij een rivier in de woestijn.  
Alles zal ooit vergaan  
maar zijn liefde blijft bestaan  
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.  
(Opw. 429)

### Vierende gemeente

#### Zondag 19 februari

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Mw. Wiskerke-van Lobenstein

Kindernevendienst: Brenda

Oppasdienst: Rianne en Oane-Gerrit

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: **KERK IN AKTIE VOOR DE  
SLACHTOFFERS VAN DE AARDBEVING.**

Vanaf de zondag gaan de diakenen weer met de collectezak rond.

#### Zondag 26 februari 1<sup>e</sup> Lijdenszondag

Bevestigingsdienst diaken Klaas Dijkstra

Afscheid diaken Joke v.d. Kolk

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. F. Verboom, Kampen

Kindernevendienst: Jetske

Oppasdienst: Leonie en Eline

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: De Herberg



De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donateurs. De Herberg is er om hulp en gastvrijheid te verlenen aan mensen voor wie het thuis even niet meer gaat. Het beleid is om het verblijf van gasten betaalbaar te houden. Help je mee?



### Zondag 5 maart Open dienst

**Tijd: 10.00 uur**

Organisatie: Opendienstcommissie

Kindernevendienst: Karolien

Oppasdienst: Iris en Daniëlle

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Clini Clowns

### Woensdag 8 maart Biddag voor Gewas en Arbeid

**Tijd: 19.30 uur**

Voorganger: Ds J. Tiggelaar, Nieuwleusen

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Diaconie

### Pastorale gemeente

#### Activiteiten

23 februari catechisatie

7 maart Gemeenteavond

### Paasproject kindernevendienst vanaf 26 februari

Vanaf zondag 26 februari gaan de kinderen iedere week tot en met Pasen werken aan het paasproject. We gaan werken aan een project in

de nevendienst die voor in de kerk komt te staan als je de kerk weer in komt. De volgende zondag mogen ze hun werkje weer mee nemen de nevendienst in en op Pasen maken we dit project af en mogen ze hun werkje meenemen naar huis. Op de beamer komt iedere zondag te staan waar we het in de kindernevendienst die zondag over gaan hebben.

**Leven vanuit je hart en ziel** (Open dienst)  
Zondag 5 maart is er weer een Open Dienst in de ochtenddienst. We denken met elkaar na over het thema 'leven vanuit je hart en ziel'. Wat bestuurt je hart en wat is eigenlijk je ziel? En hoe kun je daaruit leven?

In het Oude Testament waren er veel offers. Die leren ons iets over 'dat hart en die ziel'. En dan is er ook nog de Candy Cane!! Die hoort toch bij Kerst? Meer vragen dan antwoorden. Als je wilt weten wat dit allemaal met elkaar te maken heeft; KOM DAN OP 5 MAART NAAR DE OPEN DIENST.

Groet,

Gerda Beelen, Annita Dijkstra-Oosterman

### Gemeenteavond – presentatie beleidsplan

Kerk van Christus zijn heeft niet alleen met het pastoraat of Woord verkondiging te maken. Er komt ook een stukje organisatie bij kijken. Dat zien we terug in de vroege kerk. Na de dood van Judas en Hemelvaart van Christus gaan de discipelen voortvarend aan het werk om de kerk structuur te geven. Dat doen ze biddend. (Handelingen 1: 21 – 26). Mooi om beide elementen terug te zien in de Bijbel. Die weg willen wij ook volgen. In de afgelopen periode heeft de kerkenraad het beleidsplan 2017 – 2022 herzien. Deze is ter inzage op te vragen bij de scriba. We willen het beleidsplan 2023 – 2028 presenteren op hooflijnen tijdens de volgende gemeenteavond. Vooraf kunt u vragen/ opmerkingen plaatsten via de scriba. Of op de avond zelf. Nadat de vragen/ opmerkingen zijn verwerkt wordt het beleidsplan definitief vastgesteld door de kerkenraad.



Tijdens deze avond is er ook gelegenheid om vragen te stellen aan de kerkenraad over het wel en wee van de gemeente.

De gemeenteavond staat gepland op dinsdag 7 maart. We beginnen deze avond met een gezamenlijke maaltijd zodat er ruimte is voor ontmoeting en gesprek. De avond begint om half 8.

We willen graag dat u zich opgeeft voor deze avond bij de scriba. De plaats van samenkomst hangt af van het aantal deelnemers en wordt later bekend gemaakt.

Opgave uiterlijk 3 maart bij de scriba [scriba.kampereiland@outlook.com](mailto:scriba.kampereiland@outlook.com)



### Hartelijk dank!

Na de GSK-dienst van 12 februari dronken we een kopje koffie na de dienst. Daarbij werden we verwend met heerlijke cake en koek. Alle bakkers heel hartelijk bedankt hiervoor!

### Vechten Vrede Vrijheid

Deze drie woorden hebben zo op het eerste gezicht niets elkaar te maken. Vrede en vrijheid liggen voor de hand, maar vechten hoort die er dan ook bij? Toch is dat op dit moment wel aan de

hand in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bijna een jaar terug viel Rusland met een 'Blitzkrieg' Oekraïne aan, om het te bevrijden van het Fascisme van het Westen. Poetin wil vrede en vrijheid voor de burgers in de Oekraïne en wil dit met vechten realiseren. Hij voelt zich door het Westen bedreigt, doordat een land in de bufferzone, Oekraïne, zich tot het Westen keert. Maar Oekraïne wil deze 'vrede' niet. Want zij hebben de herinneringen van de geschiedenis nog in hun hart en ziel gegrift staan. De zelfstandige Oekraïense boeren (Koelakken), werden gedwongen om hun land af te staan voor de collectivisatie (jaren '20 -'30 van de vorige eeuw) van het communisme. Met als gevolg een grote hongersnood in de 'graanshuur' van de Sovjet Unie.

Ook in de twee Wereldoorlogen van de vorige eeuw, werd er gevochten voor vrede en vrijheid. Als je een keer in Normandië bent geweest, heb je kunnen zien wat onze vrede en vrijheid heeft gekost. Kruis na kruis na kruis..... staan opgesteld op een groen grasveld ter nagedachtenis aan de gesneuvelden. Stille getuigen van vrede en vrijheid. Tienduizenden mensen offerden zich op. Een deel is niet eens in Europa aan land gekomen.....

Ook in de Bijbel is het niet altijd 'peace and freedom'. In het Oude Testament staan veel oorlogen beschreven. De Israëlieten gingen op oorlogspad om het beloofde land in te nemen, met een God die hen bijstond in de strijd. Een soort van 'Blitzkrieg' die van stad naar stad ging.

Later wanneer ze ontrouw aan God waren, kostte het ook vele Israëlitische mensenlevens, om hun vrijheid en vrede te bevechten.

Als ze trouw aan God en Zijn wetten bleven, was er wel vrede en vrijheid en hoefde er niet gevochten te worden.

Als wij in deze wereld ons nu ook eens aan de tien geboden zouden houden, zou er vast meer vrede en vrijheid zijn. Helaas zal ons dat niet lukken omdat we van nature zondig zijn. De mens vervalt gemakkelijk in hebzucht naar macht of geld.



In het Nieuwe testament is er een omkeer gekomen door Jezus Christus. Hij was niet zondig en offerde Zich op voor onze schulden. Hij heeft 'gevochten' voor onze werkelijke vrede en vrijheid. Uit liefde en niet uit hebzucht naar macht of geld.

Om ons te beschermen heeft Hij ons de 'wapenrusting van God' gegeven. Die kunnen we gebruiken om te vechten om vanuit Gods vrede en vrijheid te leven. En dan maakt het niet uit of het oorlog is om ons heen of niet.

KADO

### **Collectes**

Bij voorkeur niet contant maar in de vorm van collectebonnen of via GIVT.

Giften via GIVT zijn anoniem. Het geld wordt gestort op de rekening van de organisatie en die stort de opbrengst van een collecte op de rekening van kerkrentmeesters en diaconie.

De QR code van GIVT is:



Het rekeningnummer van de kerk is NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).

Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.