

Kerkelijk werker:
Dhr. A.B. van 't Ende
2^e Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:
Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com

Kerk:
www.hervormdkampereiland.nl
Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166



**Hervormde
Gemeente
Kampereiland**

Maandbrief Februari 2020

Niet vergeten

Dit jaar is 75 jaar geleden dat het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd door het Russische leger (27-1-1945). Het is een verderfelijke en onwerkelijke plek, een bezoek aan dit kamp snijdt door je ziel en laat een litteken achter. Met militaire precisie en een groot bureaucratisch apparaat werd deze massamoord bewerkstelligd.

De haat voor het Joodse volk is oud. In het Bijbelboek Esther wordt bevel gegeven om het Joodse volk van de oudste tot de jongste om te brengen. In Esther 3: 12 – 15 lezen we hoe het hele bureaucratische apparaat van het Perzische rijk wordt ingeschakeld om deze massamoord aan te richten. De koning en zijn minister drinken samen een glas op de goede afloop. Onaangedaan voor het kwaad wat ze aanrichten. Verbijsterend.

God redt uiteindelijk niet door zelf in te grijpen maar zet mensen in om op te komen voor Zijn volk. Koningin Esther liet zich inzetten.

Ten tijde van de Holocaust leek God ook onzichtbaar, maar gebruikte Hij mensen om individuele joden te redden uit de handen van de nazi's. Waren er schuilplaatsen, ook in onze regio.

Laten we in de naam van Jezus nooit mensen uitsluiten enkel op basis van hun anders-zijn. In het uitsluiten van anderen ligt de kiem van het kwaad.

Goede groet vanuit Kampen, *Bart van 't Ende*

Kerkdiensten

Zondag 2 februari

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Mw. H. Kramer uit Emmeloord

Oppasdienst: Karolien Hofstede en Karin van Dijk

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Werelddiaconaat (Kerk in actie)

Avonddienst 2 februari **SCHUURDIENST**

De jeugddienstcommissie organiseert zondagavond 2 februari een schuurdienst, met als thema: Wat gaat er van de kerk uit, als de kerk uit gaat?

De locatie is bij de fam. Van Ittersum, Nijlandsweg 3.

Vanaf **18:30 uur is de inloop**, met koffie / chocolademelk en wat lekkers gebakken door de catechisanten. De dienst zal om **19:15 uur beginnen**.

Spreker deze avond is ds. Henriëtte Nieuwenhuis. De band Eastern Way zal ons muzikaal begeleiden. En nog een tip: kom warm gekleed. Een dienst voor en door iedereen.

Tot dan! *Groetjes jeugddienstcommissie*

Kerk In Actie.

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Collecteer mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden. kerkinactie.nl/boerinoeganda

Zondag 9 februari Gezin school Kerk

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Dhr, A.B. van 't Ende uit Kampen

Oppasdienst: Karin Kanis en Daniëlle van 't Oever

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Compassion

Tijdens deze dienst zullen de kinderen van school meewerken. Het thema van de dienst is: Het Koninkrijk van God is: "Schatzoeken!" Iedereen is van harte welkom! De dienst begint om 10.00 uur. Alle kinderen mogen voor in de kerk zitten.

Collecte

Compassion helpt kinderen die het niet zo goed hebben als wij en in armoede leven. De hulp richt zich niet in de eerste plaats op hulp aan gemeenschappen, maar op individuele kinderen. Ze helpen kinderen zich gezond te ontwikkelen, tot zelfredzame, volwassenen die op hun beurt hun gemeenschap gaan veranderen.



Armoede heeft een vernietigend effect op elk gebied van je leven. Daarom moet het antwoord ook op elk gebied komen: cognitief, lichamelijk, sociaal, emotioneel, economisch én geestelijk. In het kind sponsorprogramma worden de kinderen op al deze gebieden begeleid om hun van God geven talenten te ontdekken.

Jezus staat centraal in dit werk, in zowel Nederland als de ontwikkelingslanden. Een werkelijke verandering komt van binnenuit. Daarom brengen ze kinderen in contact met het evangelie van Jezus Christus. Als ze zijn liefde ervaren, geeft dat vaak een enorme boost om te groeien.

Alle Compassion-projecten worden door lokale kerken uitgevoerd. Ze helpen kerken in gebieden waar armoede heerst uit te reiken naar de meest kwetsbare mensen in hun gemeenschappen en zo de liefde van Jezus te laten zien.

Zondag 16 februari

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. G.H. Labooy uit IJsselmuiden

Oppasdienst: Annemarie v.d. Brink en Anna v.d. Brink

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: orgel

In deze dienst wordt Myrthe Hannah gedoopt. Zij is de dochter van Wilco en Esther de Ruiter.

Zondag 23 februari

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. K. de Lange uit Lelystad

Oppasdienst: Gerdien Tuinstra en Agnes Knol

1^e Collecte: Diaconie en kerk

2^e Collecte: Open Doors

Collecte

260 miljoen. Zoveel christenen lijden op dit moment wereldwijd onder vervolging. In landen als Noord-Korea, India, Burkina Faso, Iran en de Malediven zitten mensen gevangen, lijden ze honger, worden ze mishandeld of door hun familie met de nek aangekeken. En waarom? Omdat ze geloven in Jezus Christus.

Open Doors komt al 65 jaar op voor vervolgte en bedreigde christenen. De organisatie verspreidt Bijbels, biedt opleidingen en traumazorg aan, geeft praktische hulp waar nodig en moedigt christenen wereldwijd aan om voor elkaar te bidden.

Open Doors gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle andere mee lijden (1 Kor. 12:26). Bidden voor vervolgte christenen is een belangrijke manier om als kerk uitdrukking te geven

aan die verbondenheid. Hen helpen en bemoedigen door een gift te geven, is een andere manier.

Daarom collecteren wij op 23 Februari voor het werk van Open Doors. Het maakt een groot verschil in het Lichaam van Christus als wij als gemeente naast onze vervolgte broeders en zusters gaan staan.





Thema avond ouders & tieners

Terugblik thema avond 'Keuzestress'

We kijken terug op een mooie avond met open gesprekken over het thema 'Keuzestress' bij onze tieners. De een ervaart stress bij een kledingkeuze en de ander pas bij het kiezen van een beroepskeuze. Vooral dat laatst vinden onze tieners lastig. Enkele tips kwamen deze avond voorbij die ik wil delen.

- Bied je tiener structuur aan, knip de keuze op in concrete actiepunten en zet samen de voor- en nadelen op een rijtje.
- Wees betrokken, toon begrip en een luisterend oor. Coach en adviseer. Laat de tiener *zelf* de keuze maken.
- Probeer je kind succeservaringen en kicks te laten ervaren met betrekking op zijn keuze zoals een meeloopdag t.b.v. zijn studiekeuze.

Het is geen garantie, maar kan wel handvatten bieden bij het maken van keuzes. We hopen in het nieuwe seizoen opnieuw bij elkaar te komen. Dus er komt zeker een gevolg.
Bart van 't Ende

Kindernevendienst

De aankomende zondagen gaan we verder werken en lezen uit Ezra. We mogen zondag 2 februari lezen dat de tempel gebouwd wordt en dat dat niet zonder slag of stoot gaat, Ezra 3-4. Zondag 9 februari lezen we uit Ezra 5-6 over Haggai en Zacharia en de voltooiing van de tempel. Zondag 16 februari lezen we voor het laatst uit Ezra en dan wel de hoofdstukken 7-10 waarin we mogen lezen over Ezra vraagt trouw aan Gods geboden.

Zondag de 23^e lezen we uit Matteüs 21:1-11 De intocht van Jezus in Jeruzalem.

Vriendelijke groet,
Corjanne

Lied van de maand

De geschiedenis van de bruiloft te Kana is voor ons allemaal een bekende geschiedenis. Op deze bruiloft verricht Jezus Zijn eerste teken. Deze geschiedenis wordt daarom vanouds gelezen in de periode na Kerst: de Epifaniëntijd (verschijningstijd).

Dit lied – nr. 525, Wij willen de bruiloftsgasten zijn – is niet alleen een navertelling van deze geschiedenis, zoals deze is beschreven in Johannes 2. De dichter heeft er voor gekozen om het lied in de wij-vorm te schrijven. Hierdoor worden wij betrokken bij deze geschiedenis; wij worden als het ware de bruiloftsgasten.

De eerste vier verzen beschrijven het verhaal van het water dat door Jezus wordt veranderd in wijn. In het vijfde vers kijken we verder; naar de toekomst. We zijn uitgenodigd voor hét bruiloftsfeest. Jezus draagt ons over de watervloed (nu als teken van de dood; de dood die overwonnen wordt).

De wijn is nu het teken van onze redding geworden. Het bloed van Jezus waardoor wij gered zullen worden; de wijn van het Avondmaal wordt ook geduid als het bloed van Christus.

Het lied is voorzien van een eenvoudige melodie. Door het gekozen ritme, kort-lang, wordt het een vrolijk lied. Dit past ook goed bij de setting van een bruiloft.

De eerste en de derde regel zijn qua melodie aan elkaar gelijk, net zoals regel 2 en 5 nagenoeg hetzelfde zijn.

De vierde regel is een 'overtreffing' van de regels 1 en 3. Deze vormt als het ware het hoogtepunt van het lied, ongetwijfeld gekozen door het woord 'vrolijk' aan het eind van deze regel.

In de coupletten zien we regelmatig een boogje onder twee woorden (of lettergrepen) staan. In de melodie staat hierboven altijd een lange noot. Daardoor kunnen we dan de woorden met twee korte noten zingen. Dat is ook terug te horen in de uitvoering op de website.

Een uitvoering van de eerste 3 coupletten van dit lied kunt u via de link op onze website beluisteren.

<https://www.hervormdkampereiland.nl/>

Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen

Vrijwilligers

Er zijn nog geen reacties gekomen op de oproep voor vrijwilligers. Daarom zetten we deze oproepen nog even op een rijtje.

Schoonmaakteam

We zoeken twee personen die het schoonmaakteam komen versterken. Hanneke van de Kamp en Tinie Koersen hebben na jaren schrobben en boenen aangegeven dat ze er mee willen stoppen. Langs deze weg willen wij ze dan ook heel hartelijk bedanken voor hun inzet.

Dus ben jij of ken jij iemand die wel 1x in de zes weken (dus nog geen 10x per jaar!) de kerk en consistorie wil schoonmaken. Het zou heel mooi zijn om het team weer compleet te krijgen.

Heb je interesse, bel of app dan even met mij.

Namens de Kerkrentmeesters,

Martijn Knol

0620554142 mj-knol@hotmail.com

College van Advies.

Commissie van Advies

Als Kerkrentmeesters hebben wij de hulp van het College van Advies. Dit zijn een aantal mannen en vrouwen uit onze gemeente die ons als Kerkrentmeesters helpen bij het maken van beslissingen over materiële en financiële zaken van de kerk en de koster woning. Ook helpen ze met het wegbrengen en ophalen van de enveloppen voor Actie Kerkbalans. Ze zitten hier voor zes jaar in en elk jaar gaat er doorgaans één uit en wordt er een nieuw persoon gezocht.

Momenteel zitten er in het College: Rien Hofstede, Henk van Dijk, Jenny schrijver, Bertine van der Berg en Marten Pelleboer. Corjanne van der Linde heeft net het College verlaten, bedankt voor je inzet en betrokkenheid! Arjen van der Kamp is in haar plek gekomen. Lijkt het jou ook leuk om zo een kijkje achter de schermen te nemen, dit najaar gaan er twee uit het College van Advies, dus geef je op bij één van de Kerkrentmeesters.

Lief en leed

Na maar liefst bijna 16 jaar lid te zijn geweest van de commissie Lief en Leed (voorheen zusterkring), heeft Tekla Buijert aangegeven na dit winterseizoen deze taak te willen overdragen aan iemand anders. De commissie brengt onder ander een bloemetje bij nieuw ingekomen personen, bezoekt ouderen en zieken en bezoekt de ouders bij de geboorte van een kind. Lijkt het jou leuk om op deze manier een bijdrage te leveren aan de samenhang van onze gemeente? Neem dan gerust contact op met een van commissie leden, Tekla Buijert, Tinie Koersen, Annemarie van den Brink of scriba.

Roemeniëreis geannuleerd

Graag hadden we als commissie verder nagedacht over een werkreis naar Roemenië, maar helaas moeten we een teleurstellend bericht melden; de reis in de zomer gaat niet door... De contacten met de lokale bevolking, de plannen en de ontwikkelingen verlopen zeer traag, waardoor wij als commissie niet tijdig met hen de werkreis kunnen voorbereiden. Wij gaan ons als commissie beraden of we in 2021 alsnog een project kunnen ondersteunen bij het kindertehuis of in Pacureni. Tegelijkertijd kijken we of we mogelijk elders een werkproject kunnen ondersteunen.

De jaarlijkse transporten van aardappelen, mais, uien en het transport van kleding en meubelen gaat wel door. Daarom houden we op zaterdag 11 april een oud-ijzerinzameling bij de Veenhof in Kamperveen en op Kampereiland.

De Roemeniëcommissie

Collecteopbrengsten

De Diaconie en Kerkvoogdij zijn weer aan het tellen geweest.

Overzicht oktober-november-december 2019

06 okt. €71,80 Christenen voor Israël
06 okt. €80,41 Leger des Heils (Open dienst)
20 okt. €72,45 Werelddiaconaat
27 okt. €67,91 Onderhoud
03 nov. €62,50 Orgel
06 nov. € 41,50 Diaconie
10 nov. € 71,10 Binnenlands Diaconaat
17 nov. € 65,50 Kerk
24 nov. € 47,40 Onderhoud
01 dec. €107,75 Voedselbank
08 dec. €136,78 Orgel
15 dec. € 57,50 St. Eliza Yo (Jeugdendienst)
22 dec. € 83,23 St. de Hoop
25 dec. €153,65 Kind in de Knel
26 dec. €349,25 Mercy Chips (gezinsdienst)
29 dec. € 57,83 Waypoint
31 dec. € 58,50 Ellinor (Liza vd Linde)
Diaconie en Kerk €816,59
Zending €352,71

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Miny Pelleboer