



Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166
www.hervormdkampereiland.nl

Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende
2^e Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:

Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com

Maandbrief December II 2023

De kerkdienst kunt u volgen door naar de website van de kerk te gaan: www.hervormdkampereiland.nl

Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons weten met een mailtje aan de scriba.

Livestream



Hervormde Gemeente
Kampereiland

Van de kerkelijk werker

Kwetsbaarheid

Heel kwetsbaar brandt er een kaarsje. Het kan zo uitwaaien. Maar elke zondag krijgt het kaarsje versterking; er komt een lichtje bij. Totdat er vier kaarsjes branden. Maar ook deze vier kaarsjes blijven kwetsbaar. Het herinnert ons het meest kwetsbare; de geboorte van een kind. Met kerst mogen we het kwetsbare Kind vasthouden; opdat onze kwetsbare levens door Hem worden vastgehouden.

Ik wens jullie allemaal gezegende dagen.
Bart van 't Ende

Vierende gemeente

Zondag 17 december 3^e Advent

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. A. Palland, Mastenbroek
Kindernevendienst: Karolien
Oppasdienst: Jennemarieke en Anna
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Onderhoud



Zondag 24 december 4^e Advent

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. R.A. Houtman
Kindernevendienst: Gerdien
Oppasdienst: Gerja en zoons
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Kerk

Maandag 25 december 1^e Kerstdag

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. Kramer-de Jong, Emmeloord
Kindernevendienst: Corjanne
Oppasdienst: Marten en Eline
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Kinderen in de knel

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals



voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechte moeten nageleefd worden, zoals recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Help mee om het leven van kinderen in de kerk te verbeteren.

Dinsdag 26 december 2^e Kerstdag

Tijd: 10.00 uur

Kerstgezinsdienst

Kindernevendienst: geen

Oppasdienst: geen

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2^e Collecte: Missie Afrika

Zondag 31 december Oudejaarsdag

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. L.W.M. van Aalst, Mastenbroek

Kindernevendienst:

Oppasdienst: Bertine en

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Tearfund

Tearfund is een organisatie met een passie voor God en voor de mensen. Zij geloven in de kracht van de lokale kerk in de strijd tegen armoede en onrecht. Daarmee kunnen ze op een duurzame manier wereldwijd mensenlevens veranderen. Daarom werken zij bij voorkeur in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om in hun eigen dorp of stad initiatieven te ontplooiën tegen armoede. Bijvoorbeeld op het gebied van hiv en aids, voedselzekerheid en inkomen, schoon water, noodhulp en voorbereidingen op rampen.

Zondag 31 december Oudejaarsavond

Tijd: 19.30 uur

Voorganger: Dhr. A.B. van 't Ende

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: St Ellinor

Stichting Ellinor heeft ten doel: de ondersteuning van activiteiten die betrekking hebben op hulpverlening, in de meest ruime zin, in de Arabische wereld, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords.

Zondag 7 januari

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Dhr. A..B. van 't Ende

Kindernevendienst: Karolien

Oppasdienst: Daniëlle en Danny

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Orgel

Zondag 14 januari

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. R.A. Houtman

Kindernevendienst: Brenda

Oppasdienst: Karolien en Daan

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: NBG

Zondag 21 januari Bevestiging ambtsdragers

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. Kl. v. d. Kamp, Kampen

Kindernevendienst: Hetty

Oppasdienst: Leonie en Henrieke

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Onderhoud

Zondag 28 januari Heilig Avondmaal

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. G. Labooy IJsselmuiden

Kindernevendienst: Corjanne

Oppasdienst: Carolien en Oane Gerrit

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Zending over Grenzen

Pastorale gemeente

Agenda

Activiteiten januari 2024

10 januari Samen op Weg groep

11 januari catechisatie

15 januari Bijbelkring

16 januari kerkenraad

18 januari werkgemeenschap

20 januari Jongerenwerk

21 januari bevestiging en afscheid ambtsdragers

Diensten rondom de jaarwisseling

Op zondagavond 31 december willen we met elkaar het jaar 2023 afsluiten in de kerk. Deze dienst begint om 19.30 uur. We willen met elkaar



nadenken over de vraag die Paulus stelt in Romeinen 8: 31 'Wat zullen wij over deze dingen zeggen?'. Na afloop wensen we elkaar een goede jaarwisseling toe.

Op zondag 7 januari 2024 zal de eerste dienst van jaar worden gehouden. Het thema van deze dienst is 'met cadeaus het nieuwe jaar in' (Matt. 2: 9 – 28). We staan er niet alleen voor in het nieuwe jaar; God wil met ons meegaan. *Bart van 't Ende*

Catechisatie

Het eerste deel van de catechisatieperiode zit er al weer op. Het zijn fijne avonden waarin de jongeren in meer en heel soms in mindere mate meedoen en betrokken zijn; het ene thema sluit soms meer aan bij de belevingswereld van jongeren dan andere.

Het kan ook niet altijd aansluiten. De Bijbel sluit ook niet altijd aan bij het leven van mensen. Wat de Bijbel en de catechisaties willen is een tegengeluid laten horen; een geluid tegen wat er in de wereld en in onze levens 'normaal' is geworden. De Bijbel heeft een ander 'normaal'; over taalgebruik, het eren van ouders en overheid, het omzien naar de naaste en waarom Jezus gekomen is. Onderwerpen die tijdens de catechisaties langskwamen.

Dat is ook een van de redenen om naar de kerk te gaan en dat onze jongeren naar catechisatie gaan; om een tegengeluid te (laten) horen. *Bart van 't Ende*

P.S. de catechisaties starten weer op 11 januari 2024

Werkgemeenschap

Sinds een jaar draai ik mee met de bijeenkomsten van de werkgemeenschap van predikanten. De werkgemeenschap zijn bijeenkomsten van de regio waar al de voorgangers (en emeriti) van de Protestantse kerk voor worden uitgenodigd. Omdat Kampereiland een zelfstandige gemeente is, horen wij er ook bij.

Het is voor mij waardevol om hierbij aanwezig te zijn. We bespreken inhoudelijk thema's en

bemoedigen elkaar als voorgangers. Het zijn waardevolle ontmoetingen.

Voor een aantal deelnemers is Kampereiland onbekend terrein; daarom komt de werkgemeenschap op donderdag 18 januari bij elkaar op Kampereiland in de consistorie. *Bart van 't Ende*

Opname

Omdat het niet langer verantwoord bleek om thuis te blijven wonen, werd in de afgelopen maand dhr Henk Duitman uit Zalk opgenomen in 't Vlierhuis in Ommen. 't Vlierhuis is een kleinschalig zorgcentrum welke goed aansluit bij de zorg die Henk nodig heeft door de verdere voortschrijding van de dementie. Zijn adres: 't Vlierhuis, woning de Buuntevlakte, Kamer-nr. 7, Haarsweg 105, 7731 HJ OMMEN. Voor zowel Henk als Jolanda is het verdrietig. Wij wensen hen toe dat de Heere hen wil bijstaan en dat zij beiden snel mogen wennen aan deze nieuwe situatie. Het adres van Jolanda: De Kamp 17, 8276 BK ZALK

Overleden

Van de familie Lentink ontvingen we de volgende rouwkaart:

Diep bedroefd en vervuld met dankbare herinneringen geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, vader, schoonvader en opa.

Gerrit Lentink

05-01-1938 11-12-2023

Echtgenoot van Hennie Lentink-Boom

Joset en Marcel Borger

Monica

Gerrit en Willeke Lentink

Jenita

Kelly en Leon

De begrafenis heeft plaatsgevonden op 16-12-2023.

Correspondentieadres Bosjessteeg 10, 8271 RK

Preek voorzieder

Het feit dat er iedere zondag een dominee op de preekstoel staat, is grotendeels het werk van de preek voorzieder. Elk jaar in de eerste weken van Januari belt en mailt de preek voorzieder alle



dominees bij langs om het preek rooster voor het volgende jaar weer vol te krijgen.

Peter van den Brink heeft deze taak acht jaar op zich genomen en geeft per 1 januari het stokje door aan Jan Jelle Knol.

Wij willen, als kerkenraad, Peter bedanken voor zijn inzet. Het is altijd maar een hele opgave om alles rond te krijgen en vooral als een dominee afbelt en dan weer een vervanger te vinden.

Kosters

Ook bij de kosters is er wisseling van de wacht. Corjanne van der Linde en Rien Hofstede leggen na jaren hun taken neer in het nieuwe jaar en zij mogen opgevolgd worden door Beatrix Knol en Leo Tuinstra.

Corjanne en Rien, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet als gastvrouw/ gastheer van onze kerk.

Een mooie taak om zo iedereen welkom te heten en te zorgen dat iedere zondag de deuren weer voor iedereen open staan.

Appostel app

Sinds de introductie van de nieuwe Appostel app in september, hebben we ondertussen al 42 gebruikers mogen verwelkomen in de app!

De aankomende periode zal de app steeds meer gevuld worden met nieuwsberichten, agenda items ect.

Mocht u / jij nog hulp nodig hebben voor het gebruik van de app of de installatie daarvan of heeft u vragen, wij helpen u graag!

Verjaardagsfonds

Voor het aankomend jaar willen we het verjaardagsfonds gaan inzetten om te sparen voor een vitrinekast achterin de kerk. Dit idee werd geopperd in een kerkraadsvergadering en in samenspraak met het College van Advies vonden we dit een mooi doel voor het verjaardagsfonds. Deze vitrinekast willen we dan vullen met o.a. het oude Avondmaalstel en de oude Bijbel, welke op dit moment nog bij Ds. Klaas van der Kamp

verblijft. Heeft u nog suggesties of voorwerpen die er ook een plaats in moeten krijgen?

Helpt u ons mee?



GIVT app

Zoals in de vorige maandbrief ook al was vermeld, zal de Givt app per 1 januari a.s. niet meer werken. Mocht u uw account willen verwijderen, dan kan dat door in te loggen in de Givt app. U kunt dan in het menu uw account opzeggen.

Mocht u nog vragen hebben hierover, dan helpen wij u graag.

Hartelijk groet,

De Kerkrentmeesters

Jongerenwerk

De data voor de komende avonden zijn 20 januari en 24 februari

We zoeken nog mensen voor jongerenwerk.

Jongerenwerk is 1 x per maand bij familie Kanis, Frieseweg in de schuur.

De doelgroep zijn jongeren van ongeveer 12 tot en met 15 jaar.

We behandelen meestal een thema aan de hand van Youth for Christ uit een map.

Maar verder is er ook veel ruimte voor spel en sport en gezelligheid.

Het is op zaterdagavond van 19.15 tot 22.00 uur, we beginnen met een maaltijd.

Momenteel zijn er gemiddeld 10 jongeren aanwezig.

Per tweetal heb je de beurt op een avond, per jaar ben je dan 2 of 3 keer aan de beurt.



Lijkt dit je wat of wil je eerst een keer meelopen, meld je dan bij iemand van onderstaande teamleden !

Annefleur, Antoon, Daniëlle, Jan Alexander, Jan Jelle

Voor de kindernevendienst zijn wij opzoek naar een paar extra helpende handen.

Lijkt het jou leuk om ons team te komen versterken van de kindernevendienst, dan zijn wij opzoek naar jou!

Wil je misschien eerst even een keertje vrijblijvend komen kijken om te zien wat we doen en hoe het werkt, dan horen wij het graag.

Groetjes,

Brenda, Karolien, Hetty,
Gerdien en Corjanne



IZB-Lichtspoordag

Op de ochtend van zaterdag 4 november vertrok ik samen met Miny richting 'de Ark' in Ede. Bij binnenkomst troffen we een hal vol mensen en een heerlijk kopje koffie. Een goed begin! In de kerkzaal vertelde Ds W. Markus(emeritus-predikant) over het thema 'beginnen over het einde'. Na een korte Bijbelstudie aan de hand van 2 Korinthe 5:1-4 werden enkele tools aangereikt om een gesprek rondom het naderende einde aan te gaan en welke reacties hier uit voort zouden kunnen komen. Het betrof een echte 'lezing', met veel voorbeelden vanuit zijn eigen ervaring in het pastoraat, maar met weinig interactie vanuit de zaal. Voor wie hierover meer wil lezen: Lichtspoor Lezing "Beginnen over het einde".

Daarna konden we kiezen uit 3 verschillende workshops. Voor mij werd dat de workshop 'Omgaan met veranderingen, hoe ziet de wereld van jongeren eruit als het gaat om kerk en samenleving'. Nou, wil je nog een actueler thema hebben! "Dat jongeren hun geloof soms anders beleven dan ouderen, lijkt duidelijk", aldus Jan

Kranendonk, directeur van de HJGB die deze workshop leidde. Maar de vraag is vervolgens hoe we dit waarderen; Wat kunnen wij leren van jongeren? En welk voorbeeld willen wij - andersom - aan hen voorhouden? Door antwoord te geven op onderstaande vragen kun je hier voor jezelf al een aardig beeld van krijgen. 1. Waar maakt u zich zorgen om als het gaat over het geloof / de geloofsbeleving van jongeren? 2. Waar bent u blij mee als het gaat over het geloof / de geloofsbeleving van jongeren? 3. Wat zou u aan jongeren willen leren? 4. Wat zou u van jongeren willen leren? Door de hieruit voortgekomen antwoorden op deze ochtend samen te bespreken kwamen we tot een aantal mooie conclusies: Zorgen: - dat de kennis van Bijbel en geloof teveel vervaagd. Wat blijft er van over. - kloof tussen leefwereld van de jongeren en de kerk. - de wereld van nu is veel ingewikkelder. Er is teveel keuze voor de jongeren.

Blij: - er is meer openheid. Jongeren zeggen meer dan vroeger wat ze ervan vinden.

- jongeren van nu durven blijmoediger te getuigen.

Mooie blij liederen.

- dat je 't sámen doet, als jong en oud, zodat je van elkaar kunt leren.

Aanleren: - Dat ze blijven volhouden zich in het geloof te verdiepen(Bijbel te lezen) zodat ze vandaaruit ook betere keuzes kunnen maken.

Van leren: - openlijk en blijmoedig getuigen. - hoe een groene kerk te zijn, want het is Gods schepping.

Tip en tops:

- Blijf volhouden in het eigen gezin: Bijbel lezen, samen bidden, geen mobiel onder het eten!

-christelijke podcasts luisteren

- Blijf met elkaar in contact(desnoods via de mobiel!!)

- Heb aandacht. Belangstelling. Luister. En oordeel niet.

- Bidt voor onze jongeren en zeg hun dat ook.

Na een kopje soep konden we nog een aantal exemplaren meenemen van het tijdschrift



'Lichtspoor' van de IZB. Lichtspoor verschijnt zes maal per jaar en richt zich op de ouderen binnen de gemeente. We hebben een aantal (proef)exemplaren achterin de kerk gelegd, neem deze gerust mee om thuis te lezen. Voor meer informatie www.lichtspoor.nu Na nog een lekkere kop soep reden wij weer samen huiswaarts, het einde van een inspirerende dag! Met een hartelijke groet, Beatrix Knol

Het rekeningnummer van de kerk is NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters). Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.

Rekeningnummers





Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166
www.hervormdkampereiland.nl

Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende
2^e Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:

Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com