



Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166
www.hervormdkampereiland.nl

Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende
2^e Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:

Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com

Maandbrief April 2 2022

De kerkdienst kunt u volgen door naar de website van de kerk te gaan:

www.hervormdkampereiland.nl

Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons weten met een mailtje aan de scriba.

Livestream



Hervormde Gemeente
Kampereiland

Van de kerkelijk werker

Crescendo

Crescendo is een muziekterm wat van zachtjes naar steeds harder betekent. Deze term zou je kunnen betrekken op de komende periode. Bij het verschijnen van deze extra maandbrief bevinden we ons in de stille week. Na het rumoer van Palmzondag bereiden we ons in stilte voor naar het meest krachtige wat er is; de opstandig van Jezus Christus. Zijn overwinning op de dood is de grootste gebeurtenis wat ooit op aarde heeft plaatsgevonden. Op Pasen mogen alle registers open! Het heeft de wereld definitief veranderd. Want nu is er hoop en toekomst voor een ieder die in Jezus geloofd. Om dat tot ons door te laten dringen is er de stille week, opnieuw beseffen wat Jezus heeft voor u, jou en mij heeft gedaan. Van harte uitgenodigd om de diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen thuis en in de kerk mee te beleven. Bart van 't Ende

*Omdat Hij leeft
Ben ik niet bang voor morgen
Omdat Hij leeft
Mijn angst is weg
Omdat ik weet
Hij heeft de toekomst
En het leven is Het leven waard
Omdat Hij leeft!*

De kerk en Corona

Er zijn geen beperkende regels meer ivm Corona. We geven de dominee geen hand bij binnenkomst. De collectezakken gaan niet rond maar staan achter in de kerk. Ook tijdens het Heilig Avondmaal zullen brood en beker niet worden doorgegeven.

Het virus is niet weg en we moeten alert blijven op besmettingen. Neem daarvoor uw verantwoordelijkheid.

Vierende gemeente

Kerkdiensten

Donderdag 14 april Heilig Avondmaal

Tijd 19.30 uur

Voorganger: Ds. A.W. van Veluw uit IJsselmuiden

1^e collecte: Diaconie en kerk

2^e collecte: Hulp aan Oost Europa(HOE)

Wilt u thuis deze dienst meevieren met brood en wijn dan kunt u zich daarvoor opgeven bij de scriba uiterlijk donderdagmorgen 14 april.

Vrijdag 15 april Vesper

Tijd 19.30 uur

Voorganger: Ds. G. Labooy uit IJsselmuiden

1^e collecte: geen

2^e collecte: geen

We komen in stilte de kerk binnen, er luidt geen klok en er is geen orgelspel.

De kerkenraad en voorganger komen binnen, de dienstdoend ouderling groet de voorganger. We zingen het intochtslied (Er zijn geen afkondingen)



Centraal in de dienst staat het lezen van het lijdensevangelie, afgewisseld door gebed, liederen en eventueel een korte overdenking.

Tijdens het lezen van het lijdensevangelie zal de Paaskaars gedooft worden (deze wordt na afloop van de dienst weggedragen uit de kerk.)

Er wordt in deze dienst geen collecte gehouden.

We verlaten aan het eind van de dienst in stilte de kerk.

Jeugddienst

De dienst is al opgenomen. Het is een mooie dienst geworden met veel afwisseling; hele mooie liedjes live gezongen door Hester v d Weerd waarbij haar vader haar begeleidt op piano. Ook prachtige YouTube-liedjes en filmpjes komen voorbij in de dienst. Bart van 't Ende laat zijn kortste preek ever horen! Het thema zal zijn: EENZAAMHEID. En zeg nou zelf, wie heeft zich niet een moment in zijn/haar leven wel eens eenzaam gevoeld? Hoewel dit thema in de voorbereidingen niet specifiek gerelateerd is aan Goede vrijdag/Pasen leek het ons wel een mooie gedachte om de dienst op stille zaterdag online te zetten want als er iemand is die weet hoe het is om zich eenzaam te voelen dan was het Jezus toen Hij aan het kruis hing. Ga deze jeugddienst bekijken! Vanaf **zaterdag 16 april** komt deze online te staan.

Zondag 17 april Pasen

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. F.J.K. van Santen uit Leusden-Zuid

Kindernevendienst: Ellen

Oppasdienst: Brenda en Oane Gerrit

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: JOP

Zondag 24 april Afsluiting Winterwerk

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Dhr. A.B. van 't Ende

Kindernevendienst: Hetty

Oppasdienst: Rianne en Eline

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Lief en Leed

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in "Ons Erf"

Terugblik SoW

Op woensdag 6 april kwamen we voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar. Het was een bijzondere avond. Mensen van de stichting Yad L'Ami (de helpende hand voor Mijn volk) kwamen langs om uitleg te geven over de Pesachmaaltijd. God geeft daartoe het volk Israel de opdracht om deze maaltijd te blijven vieren (Ex. 12: 1 – 28).



Dat wordt nog steeds gedaan in Israël. Jezus vierde deze avond ook voor Zijn sterven. Maar Jezus keek niet alleen terug naar verleden (uittocht) maar ook naar het heden; Zijn sterven als Pesachlam. Tegelijk staat de Pesachmaaltijd ook symbool voor de toekomst, want Jezus gaf Zijn kerk de opdracht om deze maaltijd te blijven vieren. Op Witte Donderdag mogen we aansluiten bij deze Joodse traditie in de vorm van het Heilig Avondmaal. Bart van 't Ende

Beste mensen,

23 april tot 30 april organiseert jongerenwerk een inzamelactie voor de Oekraïners in Nederland. Bij Ons Erf (Kampereiland) op de parkeerplaats kunt u uw spullen afleveren. We willen graag fietsen en/of sportkleding. De sportkleding kunt u in de



containers doen, en de fietsen kunnen er los naast. Om de inzamelactie te beginnen hebben we een fietswedstrijd georganiseerd. Dat houdt in dat u een rondje gaat fietsen om de ijsbaan op uw oude fiets en hem daarna inlevert. We doen dit met z'n allen gelijk op 23 april om 14:00 uur. Elke deelnemer die meedoet aan de fietswedstrijd (en hem inlevert) krijgt een prijsje. Op 30 april sturen we alles naar de Hoeksteen. Zodat zij dat kunnen verdelen over de mensen. Wij vragen u om netjes met de spullen om te gaan en niks te stelen. Doneren kan ook via een qr code. Alvast bedankt voor uw deelname, tot 23 april!
Groetjes Jongerenwerk Kampereiland.

GASTVRIJHEID

Nederland is in de ban van 'gastvrijheid' geraakt. Sinds de oorlog in Oekraïne, ruim 6 weken terug, is er een ongelofelijke grote vluchtelingenstroom op gang gekomen richting westerse landen. Ook Nederland vangt duizenden ontheemden op in gastgezinnen en elders. Fijn om te zien dat mensen hun harten en huizen openstellen voor deze vluchtelingen. Ook in onze omgeving worden er veel opgevangen, deels ondersteunt door de kerken rondom ons. Gastvrijheid ten top!

Maar wat is eigenlijk gastvrijheid? Volgens Wikipedia is het "een relatie tussen gast en gastheer/vrouw. Oorspronkelijk was gastvrijheid eerder een zaak van bescherming en het aanbieden van voedsel. De westerse uitleg van het begrip slaat tegenwoordig voornamelijk op etiquette en het vermaken van de gast." In de situatie waarin we op dit moment verkeren, past de eerste uitleg beter dan de tweede. Tegenwoordig ook wel de BBB genoemd. Bad, Bed en Brood. Daar zou je nog een B toe kunnen voegen. Die van Barmhartigheid.

Maar zijn we als Nederlanders dan zo'n barmhartig en gastvrij volkje? Op dit moment wel, maar is dat altijd zo? Voor Oekraïense vluchtelingen is ons hart week geworden. Maar als het gaat om Afghanen, Syriërs en Afrikanen, wordt er niet altijd ruimhartig een BenB aangeboden. Eerder waren er nog protesten bij een kazerne met afgehouden varkenskoppen voor de deur! Hoezo gastvrijheid?

In veel niet-westerse landen betekend gastvrijheid dan ook veel meer dan in onze cultuur. In Nederland wordt vaak één koekje bij de thee gepresenteerd, terwijl daar de gast wordt verwelkomd met een tafel vol lekkernijen en is de gast de belangrijkste persoon binnen de muren. Die bescherm je met je leven. Zo ook in het verhaal van Lot waarbij zijn huis werd omsingeld door de mensen van Sodom en Gomorra. Hij wilde zelfs zijn kinderen naar buiten sturen om zijn gasten te beschermen. En Abraham, die voor zijn gasten een dier slachtte om hen een maaltijd te geven. Dat koste uren van tijd om het allemaal voor te bereiden. Hier kunnen wij nog heel veel van leren.

Jezus was ook altijd gastvrij voor de mensen die Hem volgden. Gaf tijd en maakte zieken weer beter. Met twee broden en vijf vissen deelde Hij het eten met zo'n 5000 mensen. Ook op de laatste avond voor Zijn lijden en dood deelde Hij de Pesachmaaltijd van brood en wijn met Zijn discipelen. Jezus zei daarbij: "doe het ter nagedachtenis aan Mij". Hij nodigt daarbij ook u en jou mee uit. Wat een gastvrijheid van Jezus om samen met Hem het Heilig Avondmaal te vieren; voorafgaand aan Goede vrijdag en Stille Zaterdag.

En toen werd het PASEN.

Laten wij Jezus volgen in wat Hij ons leerde. Ook als het gaat over gastvrijheid.

KADO

Meedenken 1?

Voor toeristen die in Noord West Overijssel op bezoek kwamen lag er op de campings een blad waarin de kerken de gasten uitnodigden voor de diensten in de kerken. Het blad heette: Tussen Wal en Water. Er is geen geld meer om dit blad uit te geven. Hoe kunnen we de toeristen op een andere manier betrekken bij onze kerken. Voor die uitdaging worden deelnemers gezocht voor een denktank. Op 19 april komt die groep bij elkaar. Wie wil hierover een avond meedenken en praten? Vragen en opgeven kan bij Joke v.d. Kolk, jokevanderkolk@kpnmail.com



<https://youtu.be/7jKtqYrFtS8>

Meedenken 2?

Vorig jaar is er in september een startdag georganiseerd voor de start van het winterwerk. Op diezelfde zaterdag was er de inzameling van het oudijzer voor Kampereiland Helpt!!!

We zoeken nog een paar mensen die deze dag willen voorbereiden. Opgeven kan bij de scriba.

Verantwoording collectes 1e kwartaal 2022

02-01 Kerk € 30,00
09-01 NBG € 66,00
16-01 Onderhoud € 75,50
23-01 Binnenlands Diaconaat € 95,75
30-01 ZOG € 88,50
06-02 Orgel € 103,00
13-02 Compassion € 81,90
20-02 Onderhoud € 82,00
27-02 Kerk € 125,50
06-03 IJHOE € 482,50
09-03 IJHOE € 267,00
13-03 Orgel € 109,50
20-03 Voedselbank € 84,50
27-03 Kampereiland Helpt €113,50

1e kwartaal Zending €620,95 waarvan €100,- naar Liza v.d. Linde (Ellinor)
€100,- naar St. Yad Le Ami
€420,95 naar GZB

1e kwartaal Diaconie en Kerk €964,55

Samenzangavond t.b.v. noodhulp Oekraïne

D.V. zaterdagavond 30 april as. zal er een samenzangavond worden gehouden in de Grote Kerk te Elburg. Het thema van deze avond is dan ook 'ik zal Zijn lof zelfs in de nacht, zingen daar ik Hem verwacht'.

De zangavond begint om 19.30 uur. De kerk is geopend vanaf 19.00 uur.

U kunt alsnog een financiële bijdrage leveren door middel van een gift aan de Stichting Mir Wam. Uw gift kunt u onder vermelding van 'Noodhulp Oekraïne' overmaken naar: NL64 RBRB 08 515 83 415

Contanten:

Het is bij u bekend dat er allerlei mogelijkheden op het gebied van geven zijn.

Contant geld (munten/briefpapier), collectebonnen, overmaken via de bank of geven via GIVT. Ongetwijfeld zult u gehoord of gelezen hebben, dat het storten van muntgeld bij de bank in de nabije omgeving helaas niet meer mogelijk is. Dit betekent een langere reis maken en soms de pech dat het apparaat defect is. Briefgeld lukt nog wel. Ook de kosten van het storten lopen steeds hogerop. Redenen voor ons om aan te geven, dat collectebonnen, GIVT en overmaken via de bank onze voorkeur heeft.

Op de website staat de 'geef met gift knop' bij Beleef onze kerkdienst en op de site van kerkdienst gemist.

Via GIVT geven in de kerk kan door de telefoon boven de 1e collectezak te houden. Er zit een ontvanger in die collectezak die de gift registreert en verzendt.



De giften zijn anoniem. Het geld wordt gestort op de rekening van de organisatie en die stort de opbrengst van een collecte op de rekening van kerkrentmeesters en diaconie.

Het rekeningnummer van de kerk is NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters). Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.