



**Hervormde Gemeente
Kampereiland**

Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166
www.hervormdkampereiland.nl

Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende
2^e Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:

Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com

Maandbrief MEI 2021

De kerkdienst kunt u volgen door naar de website van de kerk te gaan:
www.hervormdkampereiland.nl

Livestream



**Hervormde Gemeente
Kampereiland**

Van de kerkelijk werker

By heart

De volgende ontmoeting vond plaats in de lift van een bejaardenhuis rond 1980.

Er stapte een onbekende heer in de lift. De oude man stelde zich voor: Blaauw. De andere heer reageerde verrast: 'Die naam komt niet zo vaak voor', zei hij. 'Ik heb een jongen gekend met dezelfde achternaam. Jan, was zijn naam. Ik ontmoette hem in de gevangenis in Vught, in de oorlog. Wij waren beide opgepakt, bij het gelucht worden konden we af en toe praten. Op een dag vertelde hij dat hij de volgende ochtend vroeg geëxecuteerd zou worden. Hij sprak daar onwaarschijnlijk rustig over. 'Hou houd je dit uit, Jan?', heb ik gevraagd, 'hoe red je dit?'

'Ooit droeg mijn vader ons, kinderen, op Psalm 23 uit het hoofd te leren' zei Jan. 'We kregen er tien cent voor. Toen kende ik het uit mijn hoofd, in deze dagen ken ik het by heart, zoals de Engelsen het zeggen. Gelukkig dat ik het heb. Nu weet ik waar ik het zoeken moet. Ik zeg het de hele dag zachtjes voor mezelf op. Ik ben erg bang, soms heb ik het niet meer. Maar als je me vraagt: hoe houd je het uit, dan is dat mijn antwoord: zo houd ik het uit, met de psalm in mijn hart.'

De oude heer Blaauw knikte stil. 'Dat is veertig jaar geleden. Dat was mijn zoon. Hij heeft dus geweten waar hij het zoeken moest...'

De komende tijd gedenken en vieren we 76 jaar bevrijding. Dit verhaal las ik onlangs en greep mij aan. Elke tijd kent zijn diepe dalen, de een dieper dan de ander. Maar laat je door Gods Woord bemoedigen, juist in tijden van diepe dalen en grote duisternis; De Heer is mijn Herder!

Psalm 23 vers 1

De God des heils wil mij ten Herder wezen;
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,
Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden.
Hij sterkt mijn ziel;
richt, om Zijn naam, mijn treden
In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden.

Bart van 't Ende

Vierende gemeente

Kerkdiensten

Zondag 2 mei

Tijd: 10.00 uur
Voorganger: Ds. K. de Lange, Lelystad
Geen oppas en Kindernevendienst
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: kerk

Zondag 9 mei

Tijd: 10.00 uur
Ds. B. Gijsbertsen
Geen oppas en Kindernevendienst
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: onderhoud

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Mw. H. Kramer, Emmeloord

Geen oppas en Kindernevendienst

1e Collecte: Diaconie en kerk

2e Collecte: Open Doors

Zondag 16 mei

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. W. Dekker, Kampen

Geen oppas en Kindernevendienst

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Wal en Water

Zondag 23 mei 1^e Pinksterdag

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. F.J.K. van Santen, Kampen

Geen oppas en Kindernevendienst

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Pinksterzending

Zondag 30 mei

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen

Geen oppas en Kindernevendienst

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Kampereiland helpt

Verdiepingsavond

Er zal dit jaar nog een verdiepingsavond worden gehouden en dat is op donderdagavond om 20 mei. Ook deze avond start om 19.30 uur en is ook terug te kijken via kerkdienstgemist.nl. We behandelen een thema wat zich bij uitstek leent voor een verdiepingsavond: Waarom al dat geweld in het Oude Testament? Dit staat toch haaks op de liefde van God? En hoe zit het met Gods opdracht om al de volkeren in het land Kanaän om te brengen (Deut. 7: 2)?

Er wordt wel eens gezegd dat radicalisering en geweld logische uitvloeisels zijn van religies. Juist omdat het in de Heilige boeken staat (Bijbel, Koran). Maar dat onzin, de geschiedenis leert dat geweld ook volop aanwezig is bij niet-religieuze groeperingen. En daarnaast is het overgrote deel van mensen die een religie aanhangen niet gewelddadig.

Maar toch blijf je na het lezen van het Oude Testament achter met een wrange smaak in je mond. Op deze laatste verdiepingsavond willen we het geweld uit het Oude Testament in een breder en Bijbels perspectief plaatsen. Van harte uitgenodigd om deze avond mee te kijken. *Bart van 't Ende*

LIVESTREAM

Dit is een nieuw woord of begrip in onze kerkelijke gemeente van Kampereiland. Als je een aantal jaren terug aan de gemiddelde Eilander zou hebben gevraagd: "wat betekent het woord Livestream?" Dan zou het maar zo kunnen dat ze hun schouders optrokken, de wenkbrauwen fronsten en er geen duidelijk antwoord op kwam. Livestream is dat zoiets als een levende stroom? Een nieuwe uitvinding voor het aloude en bekende schrikdraad? Kunnen we daarmee onze koeien nog beter achter het hek houden?

We weten het nu wel en er wordt vast in menig huishouden heel wat afgestreamd. Met name de jongeren zijn er veel mee bezig en zij zijn er ontzettend handig mee. Livestreams zie je in deze tijd van corona steeds meer verschijnen. Ruim een jaar geleden gingen we life naar een festival, museum, concert of uitvaart. Nu zijn we blij als we vanuit onze huiskamer deze activiteiten weer kunnen gaan beleven. Al blijft het samen doen, kijken en beleven een gemis. Zeker voor de jongeren en mensen die vaak erop uitgetrokken.

Livestream komt uit het Engels en is maar moeilijk te vertalen naar het Nederlands. Dan krijg je zoiets als levende stroom, wat totaal niet de dekking vertaalt waaruit het in Engels is bedoeld. Rechtstreekse uitzending is een beter woord daarvoor. Dit is wat er mee gedaan wordt, ook in de kerk op Kampereiland. We zijn dan ook heel erg dankbaar en blij met deze rechtstreekse uitzendingen. Geeft toch meer verbondenheid dan het via de computer luisteren en zoals het vroeger ging met de kerktelefoon.

Toch hebben wij als christenen een Live Stream nodig. Een Levende Stroom. Door ons eigen

bestaan zijn we ook een soort van een 'rechtstreekse, levendige uitzending'. We stralen/zenden iets de wereld in. De vraag is of ons uitzenden verbonden is met de Live Stream van boven. En, eenvoudig is dat niet altijd. Ook binnen het gezin is of wordt dat niet altijd gewaardeerd.

Op koningsdag roepen we: 'Leve de koning' en we zingen het Wilhelmus. Roepen of zingen we dit in de kerk of daarbuiten ook voor Koning Jezus? Stromen de juiste woorden en daden ook uit ons leven? Zoals het in de bijbel staat in Johannes 7:38 - "Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien". Laat dan het levende water de juiste stroomrichting op gaan en blokkeer/stuw het niet door allerlei andere dingen.

Misschien is jouw of uw leven als een kabbelend beekje of een stortvloed van water dat stroomt. Het belangrijkste is dat het een Levende Stroom is of mag zijn voor Kampereiland en omgeving. Livestream moet je opzoeken. Maar de Levende Stroom zoekt jou op. Laat je vinden!!

KADO

Lintje



Maandag 26 april ontvingen 2 mensen die zich ingezet hebben voor verschillende maatschappelijke organisaties en ook voor de hervormde kerk van Kampereiland een lintje. Zij kregen van Burgemeester Bort Koelewijn een onderscheiding in de vorm van de benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege corona gebeurde dat thuis in een hele kleine kring. Kor

Koers kreeg het lintje opgespeld door Joselien onder het toezien van de burgemeester. Daarna ging de burgemeester naar IJsselmuiden om daar de onderscheiding te overhandigen aan Gerrit Kamphof. Wij feliciteren beide mensen van harte met deze onderscheiding en met dank voor hun inzet voor onze kerk.

Bedankt



De bloemen die afgelopen zondag voor in de kerk stonden zijn gebracht bij Karlo v.d. Linde als blijk van waardering voor zijn inzet voor de website. Da zak snoep ging naar Anouk van 't Oever. We bedanken Karin van Dijk voor de aandacht die zij iedere keer weer besteedt aan het maken van een fraai boeket.

Kerkrentmeesters en College van Advies

Vorige week woensdagavond hebben we vergaderd samen met het College van Advies. Dit hebben we kunnen doen in de kerk, zodat we ruimte genoeg hadden voor de inachtneming van de maatregelen.

We hebben het o.a. gehad over de jaarrekening van afgelopen jaar en de geluidsinstallatie.

Daarnaast hebben we afscheid genomen van 2 leden, Marten Pelleboer en Bertine van den Berg. Via deze weg nogmaals hartelijk bedankt voor jullie inbreng, kennis en kunde.

Blij zijn we ook met 2 nieuwe leden, Johan van Dijk en Carolien Holtland. Fijn dat jullie het College komen versterken.

Hartelijke groet,
De kerkrentmeesters

Update geluidsinstallatie

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we bezig zijn met de geluidsinstallatie in de kerk. De huidige geluidsinstallatie begint intussen een aantal serieuze mankementen te tonen, waaronder kapotte kanalen in zowel de mixer als ook de versterker. Het is bij elke dienst weer tenenkrommend of de installatie het blijft doen...

We hebben intussen een 3-tal offertes opgevraagd voor het compleet vervangen van de gehele geluidsinstallatie. Daarvan hebben we een vergelijk gemaakt en ook van 1 van de leveranciers een demonstratie gehad.

Vervolgens is er een weloverwogen keuze gemaakt, waarbij zowel het College van Advies als ook de Kerkenraad mee in heeft gestemd.

Zodra er weer wat te melden is zullen we u weer voorzien van een update.

Hartelijke groet,
De kerkrentmeesters

Collectes

Geeft u via GIVT dan is collecte 1=Diaconie en Kerk, collecte 2=Speciaal doel, collecte 3=Zending. (Diaconie en kerkrentmeesters hebben deze doelen klaargezet in een rooster van GIVT).

Op de website staat de 'geef met gift knop' bij [Beleef onze kerkdienst](#) en op de site van kerkdienst gemist.



Ook kan bij het 'geven' in het overzicht bij stap 3 uit de lijst gekozen worden voor Herv. Gemeente Kampereiland.



De giften zijn anoniem. Het geld wordt gestort op de rekening van de organisatie en die stort de opbrengst van een collecte op de rekening van kerkrentmeesters en diaconie.

Als er weer kerkdiensten met gemeenteleden kunnen worden gehouden kan met GIVT gegeven worden door de telefoon boven de 1e collectezak te houden. Er zit een ontvanger in die collectezak die de gift registreert en verzendt.

Overmaken per bank kan als volgt: Wilt u iets geven voor de Kerk (kerk, onderhoud en orgel) dan kan dat op rekeningnummer: NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).

Wilt u iets overmaken voor Diaconie en Kerk, of een speciaal diaconaal doel en Zending gebruik dan het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.



Pastoraat & bijstand

Mocht u of jij behoefte hebben aan een ontmoeting en gesprek kan u altijd een beroep doen op de ouderlingen of mij. We kijken dan naar de mogelijkheden die er zijn. Laten we in deze donkere tijden vanuit Christus als broeders en zuster houvast vinden bij elkaar (OPW. 370)