



Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166
www.hervormdkampereiland.nl

Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende
2° Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:

Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com

Maandbrief MAART 2 2021

De kerkdienst kunt u volgen door naar de website van de kerk te gaan:

www.hervormdkampereiland.nl

Livestream



Hervormde Gemeente
Kampereiland

Van de kerkelijk werker

Zingen in de lijdensstijd

'Nadat ze de lofzang gezongen hadden...' (Matt. 26: 30). De lof op God vormt het sluitstuk van de instelling van het Heilig Avondmaal. Jezus heeft kenbaar gemaakt dat Hij geofferd wordt voor de mensen die in Hem geloven. En dat we dat nooit zullen vergeten. De tekenen van Brood en Wijn helpen daarbij. Mooi om zo als gemeente in de stille week al de facetten van het Paasevangelie te kunnen meebeleven; Witte donderdag, Goede Vrijdag, Stille zaterdag en Paaszondag.



Slechts met enkele aanwezigen in de kerk tijdens de stille week laten we zien dat we present zijn voor Gods aangezicht. Verder doen we er het zwijgen toe. Maar het is de lofzang die de brug vormt tussen het Heilig Avondmaal en het lijdens

van Christus. Op Goede Vrijdag zal het stil zijn, maar voordat het zover is mag er op Witte donderdag gezongen worden. Jezus wist wat er komen ging, en toch zong Hij. Laten wij niet achterblijven in deze bijzondere lijdensstijd en de lof bewust voortzetten in ons hart en thuis volop meezingen. Want het blijft een uitzonderlijke gebeurtenis. Jezus hangt daar aan het kruis in onze plaats. Liederen helpen ons het wonder van Goede Vrijdag te verwoorden:

*Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.*

Bart van 't Ende

Kerkdiensten

Zondag 21 maart

Tijd: 10.00 uur

Geen oppas en Kindernevendienst, wel een project voor de kinderen.

Voorganger: Ds. G.H. Labooy uit IJsselmuiden

1e Collecte: Diaconie en kerk

2e Collecte: Voedselbank(financi el)

Zondag 28 maart

De klok is deze morgen 1 uur vooruit gezet

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. E. van 't Slot uit Zwolle

Geen oppas en Kindernevendienst

Wel in de dienst aandacht voor het project voor de kinderen.

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Onderhoud

Donderdag 1 april Heilig Avondmaal

Tijd: 19.30 uur

Ds. G.H. Labooy

1e Collecte: Diaconie en kerk

2e Collecte: HOE



Stichting HOE ondersteunt verwante kerkelijke gemeenten en christelijke organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping.

Vrijdag 2 april Vesperdienst

Tijd: 19.30 uur

Geen collectes

Een korte sobere dienst onder leiding van Ds. G.H. Labooy uit IJsselmuiden

Geluid

U heeft het waarschijnlijk tijdens de afgelopen paar diensten wel gehoord, de kwaliteit van het geluid was helaas verre van goed.

We hebben de oorzaak uiteindelijk kunnen vinden in de geluidsinstallatie en voor de korte termijn kunnen verhelpen.

Desondanks blijft er een ruisje te horen tijdens de dienst, dit krijgen we op dit moment helaas niet uit de installatie.

Intussen zijn we bezig met een aantal bedrijven om te kijken naar een nieuwe geluidsinstallatie.

We zullen u te zijner tijd weer verder hierover informeren.

Groeten de kerkrentmeesters

Verdiepingsavond

Donderdag 18 maart is er om 19.30 uur een verdiepingsavond met als thema: Hoe verhoudt zich het christelijk geloof ten opzichte van andere religies? Van harte uitgenodigd om mee te doen of op een later moment terug te kijken.

Heilig Avondmaal op Witte Donderdag



Wel of niet het Heilig Avondmaal vieren? Over die vraag heeft de kerkenraad zich de afgelopen tijd bezonnen. Het Heilig Avondmaal vieren in coronatijd en in de Lijdenstijd vinden we als kerkenraad heel belangrijk. Daarom hebben we besloten om het Heilig Avondmaal door te laten gaan en te vieren op Witte Donderdag, zoals de christelijke traditie het al eeuwenlang doet. De uitvoering leest u verderop. Eerst enkele Bijbelse notities waaruit blijkt waarom we belang hechten aan de viering van het Heilig Avondmaal.

Bij de instelling van het Heilig Avondmaal geeft Jezus aan dat Hij er vurig naar heeft verlangd om samen met Zijn discipelen het Avondmaal te vieren (Lu. 22: 15). Los van ons eigen verlangen en al onze voorbehouden en vragen rondom de wijze van vieren van het Avondmaal, is het Christus zelf die er naar verlangt om met Zijn gemeente op Kampereiland het Avondmaal te vieren. Hij ziet er naar uit. Daarom kunnen we niet anders dan mogelijkheden zoeken om de viering van het Avondmaal door te laten gaan. Hij immers verlangt erna.

Daarnaast is het Christus zelf die Zijn gemeente beveelt om het Avondmaal te vieren (Lu. 22: 19). Laten wij gehoorzaam zijn aan Zijn bevel en mogelijkheden zoeken om het Avondmaal met elkaar te vieren.

Tot slot, Christus heeft het Avondmaal ingesteld als herinnering aan Zijn lijden, sterven en opstanding. De tekenen van brood en wijn zijn daar krachtige symbolen van. Het geeft herinnering aan Christus, verbondenheid met Hem en met elkaar en het geeft kracht om door te gaan in deze bijzondere tijd (1 Kon. 19: 7).

Om tot een veilige uitvoering te komen van het Heilig Avondmaal is tot het volgende besloten:

De viering van het Avondmaal wordt in de kerk gevierd terwijl de belijdende leden thuis het Avondmaal gebruiken. Als belijdende leden dient u zich op te geven voor deelname bij de scriba scriba.kampereiland@outlook.com



(meldt hierbij de namen van de personen die u opgeeft). U krijgt dan van de diaconie op donderdag 1 april een pakketje met brood en wijn, zodat overal hetzelfde brood gegeten wordt en dezelfde wijn wordt gedronken, dat geeft extra verbondenheid met elkaar. In de kerkdienst zelf zal ook het Heilig Avondmaal worden bedient waarbij enkele kerkenraadsleden plaatsnemen aan de tafel.

We benadrukken dat de Avondmaaldienst live moet worden gevolgd, want het Heilig Avondmaal blijft verbonden met het ambt. Het ambt staat symbool voor de doorlopende lijn vanaf Christus, via de apostelen naar het ambt van predikant.

We leven in bijzondere tijden. In de kerkhistorie zie je dat de kerk meebeweegt met de tijden. Centraal blijft altijd Gods Woord in deze bewegingen. Met het bovenstaande willen we gehoor te geven aan het bevel van Christus om het Heilig Avondmaal te vieren en aan te sluiten bij de bijzondere tijden. Mocht u vragen hebben over de beweegredenen en de uitvoering neem dan gerust contact op met onze kerkelijk werker, Bart van 't Ende.

Overzicht actie kerkbalans 2021.

Hieronder vindt u een schema wat de stand is van actie kerkbalans 2021

Het schema bestaat uit het begrote bedrag het toegezegde bedrag en wat wij moeten afdragen aan de solidariteitskas van de PKN.

Begroting actie kerkbalans 2021: € 27.000,-

Toegezegde bedrag: € 26.367,50

Afdracht solidariteitskas: - € 625,-*

Verschil op de begroting: - € 1.257,50

* dit bedrag is op basis van de jaarrekening 2020
Hartelijk bedankt voor uw toezegging.

Verjaardagzakjes

In de verjaardagzakjes zat in 2020 €686. Voor

postzegels is € 182 uitgegeven. De opbrengst is dus €504. Als doel is voorgesteld om het uit te geven aan het opknappen van het interieur. Daarvoor konden suggesties worden ingeleverd en dat hebben verschillende mensen gedaan. Er zijn nog geen plannen voor gemaakt, maar er zal ook nog wel een poosje gespaard moeten worden om iets te kunnen doen.

Een klein bericht van Kampereiland helpt:

Er zijn in totaal 56 bestellingen binnengekomen voor onze paasactie. Daarvan kwamen er 12 van het Kampereiland. Een mooi aantal. Op zaterdag 3 april kunnen de bestellingen afgehaald worden bij de consistorie. Als alles goed verloopt kan dat tussen 10.30 uur en 11.00 uur. Er is betaald dus is het een kwestie van afhalen. Hoeveel geld er met deze actie precies opgehaald wordt zullen we een andere keer laten weten.

Verder kan er nog vermeld worden dat de pootaardappelen, uien en maiszaad op woensdag de 17e maart zijn aangekomen op de plaats van bestemming. Mooi op tijd. Het voorjaar kan beginnen.

Catechisaties

De catechisaties gaan voorlopig niet door. Om de jongeren toch wat aan te reiken zal ik een vlog maken en deze in de groepswhatsapp versturen van de catechisanten. Ook zullen deze vlogs geplaatst worden op de website van de kerk, zodat u thuis er eens over door kan spreken met elkaar.

Collectes

Geeft u via GIVT dan is collecte 1=Diaconie en Kerk, collecte 2=Speciaal doel, collecte 3=Zending. (diaconie en kerkrentmeesters hebben deze doelen klaargezet in een rooster van GIVT).

Op de website staat de 'geef met gift knop' bij [Beleef onze kerkdienst](#) en op de site van kerkdienstgemist.



Ook kan bij het 'geven' in het overzicht bij stap 3 uit de lijst gekozen worden voor Herv. Gemeente Kampereiland.



De giften zijn anoniem. Het geld wordt gestort op de rekening van de organisatie en die stort de opbrengst van een collecte op de rekening van kerkrentmeesters en diaconie.

Als er weer kerkdiensten met gemeenteleden kunnen worden gehouden kan met GIVT gegeven worden door de telefoon boven de 1e collectezak te houden. Er zit een ontvanger in die collectezak die de gift registreert en verzendt.

Overmaken per bank kan als volgt: Wilt u iets geven voor de Kerk (kerk, onderhoud en orgel) dan kan dat op rekeningnummer: NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).

Wilt u iets overmaken voor Diaconie en Kerk, of een speciaal diaconaal doel en Zending gebruik dan het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.

Pastoraat & bijstand

Mocht u of jij behoefte hebben aan een ontmoeting en gesprek kan u altijd een beroep doen op de ouderlingen of mij. We kijken dan naar de mogelijkheden die er zijn. Laten we in deze donkere tijden vanuit Christus als broeders en zuster houvast vinden bij elkaar (OPW. 370)