

Van de kerkelijk werker

in Gods Koninkrijk

Dat we in het Koninkrijk der Nederland wonen, is wel duidelijk. We spreken de taal, hebben een paspoort, een gezamenlijke geschiedenis. U kun vast meer dingen bedenken.

Misschien lastiger wordt het wanneer we spreken over het Koninkrijk van God. In het verleden is wel eens vertwijfelt afgevraagd, 'dat Koninkrijk van U, komt er nog wat van?'

Er komt zeker wat van. We bidden het steeds; Uw Koninkrijk kome!

Maar het is er ook al. Jezus zegt in Lukas 17:21: De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: 'Kijk, hier is het!' of: 'Daar is het!' Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.'

Beetje raadselachtig. Maar Jezus bedoeld zichzelf daarmee. Hij is het Koninkrijk. En wij mogen Hem zien door de Bijbel te lezen en de verkonding te horen.

We lezen in de Bijbel dat leven in Gods Koninkrijk een speciale manier van kijken is. Vanaf de voet van het kruis kijken naar Jezus die daar hing en nu in de hemel is. Het Koninkrijk is er al en het komt. We verlangen er naar; Uw Koninkrijk kome! Bart van 't Ende

Pastorale gemeente

Vanaf oktober beginnen de diensten weer om 10.00 uur.

Activiteiten

De verschillende activiteiten zijn ondertussen al gestart. Wilt u meedoen met de Bijbelgesprekskring, de Samen op Weg groep of Verdiepend geloven, kom gerust langs of doe mij even een berichtje. Bart van 't Ende

Koffiedrinken

Op 27 oktober willen we na de dienst met elkaar koffiedrinken.

Toerusting & terugkomavond doopouders (0 tot 12 jaar)

Op 28 november willen we met elkaar een avond bij elkaar komen om met elkaar door te spreken in wat je tegenkomt in de (geloofs)opvoeding. Je komt veel tegen in de opvoeding en het gezin bepaald veel van het ritme van de dag. Goed om dan met elkaar een avond uit te zoomen om te zien hoe het gaat en hoe je elkaar kunt versterken.

Het bloembed



Kamille

Uit de Bijbel:

Het staat onder andere in 1 Petrus 1:24

De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld, het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het evangelie zoals dat aan u is verkondigd.

Uit de liturgische symboliek:

Kamille staat symbool voor de kortstondigheid van het aardse leven en aardse glorie tegenover de eeuwige trouw van het woord van God.

Uit de encyclopedie:

Echte kamille (*Matricaria chamomilla*) is een eenjarige plant uit de composietenfamilie (*Asteraceae*). De soort komt overal in Europa voor en wordt op grote schaal geteeld in Oost Europa.