

Van de kerkelijk werker

Droedelen

Nee, dat is geen voortplantingsproces van twee flamingo's. Onlangs heb ik het nog gedaan, droedelen. Volgens Van Dale is dit *'het gedachteloos krabbelen op lege plekjes papier'*. Een grappig woord voor zoiets onzinnigs en toch herkenbaar. Dat past helemaal bij het weerbeeld; het blad valt af en het is wisselvallig. En je zit wat voor je uit te staren. Mijn papieren agenda staat vol 'droedels'.

Jezus deed het ook, droedelen. Het leek alsof Hij gedachteloos in het stof schreef (Joh. 8:1-11). Maar Hij was er wel bij met zijn gedachten. Hij zette de mens op zijn plek. Soms hebben we dat nodig, dat we op onze plek worden gezet. Dan gaan we nadenken, lees: reflecteren op onszelf. Een leven met Jezus stemt tot nadenken. *Bart van 't Ende*

Pastorale gemeente

Dankdag voor gewas en arbeid

Ook dit jaar zullen er op dankdag en de zondag ervoor en erna weer kratten staan achter in de kerk om producten voor de voedselbank te verzamelen. In de maandbrief zal staan aan welke producten het meeste behoefte is bij de voedselbank.

Koffiedrinken

Op 27 oktober willen we na de dienst met elkaar koffiedrinken. We hebben deze zondag al langer kunnen slapen want de klok is 's nachts een uur teruggezet.

Terugkomavond doopouders (afgelopen 5 jaar)

Op donderdagavond 28 november is er in de consistorie een avond voor ouders die in de afgelopen 5 jaar een kindje hebben laten dopen. Elkaar ontmoeten en in gesprek gaan over 'ontvangen en doorgeven'. Wat heb je zelf ontvangen in de (geloofs)opvoeding en wat wil je zelf doorgeven aan je kinderen. Ben je erbij? *Bart van 't Ende*

Catechisatie

De eerste catechisatieslessen zijn geweest. We mogen terugkijken op mooie avonden. De aanwezigheid, openheid en eerlijkheid worden gewaardeerd! Een van de lessen ging over letterlijke stormen (Milton) en figuurlijke stormen. Deze figuurlijke stormen komen in samenleving en eigen leven voor.

Wat doen de discipelen wanneer ze in een storm terecht zijn gekomen? Ze halen Jezus erbij. Daarmee worden niet al onze figuurlijke stormen tot zwijgen gebracht, maar Jezus is er wel bij! Dit verhaal lezen we in Mattheus 8: 23 – 29. Ter verwerking hebben we van karton en papier schepen gemaakt die moesten blijven drijven. Wat bij de meesten ook lukte... *Bart van 't Ende*

