

Van de kerkelijk werker

Eeuwigheidszondag

Op zondag 24 november staan we stil bij de eindigheid van het leven. En herdenken wij hen die we missen, aan de dood en aan het leven. Ook in onze gemeente missen we mensen. We noemen hun namen in deze dienst.

Dat het leven eindig is, weten we allemaal. Maar we gaan er wel met verschillende manieren mee om. In de filmklassieker Gladiator zegt Maximus 'als de dood je aankijkt, kun je alleen maar teruglachen'. Herman van Veen en Herman Finkers zingen over het dansen met de dood. En weer anderen willen aan de dood ontkomen door diëten en gezondheidspillen. Hoe om te gaan met de dood? Het Bijbelboek Prediker wil daar een antwoord op geven. Een antwoord wat troost en bemoedigt.

Pastorale gemeente

Advent

Nadat we het kerkelijk jaar op eeuwigheidszondag hebben afgesloten, begint op zondag 1 december het feest van vervulling en verwachting. We leven toe naar de start van het kerkelijk jaar op eerste kerstdag. De komende Advent dagen mogen in het teken staan van vervulling en verwachting:

Vervul o Heiland het verlangen
Waarmee mijn hart uw komst verbeidt
Ik wil in ootmoed U ontvangen
Mijn ziel en zinnen zijn bereid
Blijf in uw liefde mij bewaren
Waar om mij heen de wereld woedt
O mocht ik uwe troost ervaren
Doe intocht Heer in mijn gemoed!
Een hartelijke groet en zegen!

Zien in nieuw licht!

Op 1 december is het de eerste Adventszondag. We gaan uitkijken naar het Kerstfeest en we willen alles om ons heen eens bekijken in Nieuw Licht. Kerstfeest staat immers voor HET LICHT DAT IN DE WERELD KWAM.

In deze adventsperiode willen we nadenken over verschillende woorden die met ons leven op aarde te maken hebben; vrede, hoop, barmhartigheid, licht en liefde. Deze woorden willen we inhoud geven door ze door de ogen van dat Nieuwe Licht te bekijken.

We starten op 1 december met een Open Dienst waarin het woord VREDE centraal zal staan. De andere woorden worden tijdens de Adventsdiensten uitgebeeld voorin de kerk en toegelicht met een lied of gedicht. Na de dienst wordt u uitgenodigd om een kop koffie te drinken.

Open Dienst Commissie, Gerda Beelen en Annita Dijkstra-Oosterman

Terugkomavond doopouders (afgelopen 5 jaar)

Op donderdagavond 28 november is er in de consistorie een avond voor ouders die in de afgelopen 5 jaar een kindje hebben laten dopen. Elkaar ontmoeten en in gesprek gaan over

'ontvangen en doorgeven'. Wat heb je zelf ontvangen in de (geloofs)opvoeding en wat wil je zelf doorgeven aan je kinderen. Ben je erbij? *Bart van 't Ende*

Activiteiten

28 november toerusting doopouders

3 december kerkenraad

9 december Bijbelkring

16 december Samen op Weg

19 december catechisatie