



2^e Maandbrief OKTOBER 2020

Van de kerkelijk werker

Aangescherpte corona maatregelen

Op maandag 28 september hield het kabinet een persconferentie waarin aangescherpte maatregelen zijn aangekondigd. De gevolgen leken aanvankelijk voor de meeste kerken en zeker voor onze gemeente mee te vallen. Echter op maandag 5 oktober bereikte ons het persbericht over het overleg tussen minister Grapperhaus en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. In dit overleg zijn afspraken gemaakt die een stap terug betekenen voor onze kerkdiensten. We vinden dat jammer. We vinden als kerkenraad dat we alles goed hebben geregeld rondom onze kerkdiensten. Toch willen we gehoor geven aan de oproep van de overheid en de PKN. Zolang de nieuwe maatregelen van kracht zijn zullen ook onze kerkdiensten een maxima van 30 bezoekers tellen. Blijf u gerust opgeven, bij een teveel aan mensen wordt er contact met u opgenomen en staat u de volgende zondag bovenaan. Het blijft dus noodzaak om u op te geven. Dit kan altijd tot zaterdag 20.00 uur. Daarnaast adviseert de kerkenraad om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk. Op uw zitplaats mag het mondkapje uiteraard af. Het advies geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar. De kerkenraad realiseert zich dat dit ingrijpende maatregelen zijn. Toch hopen we dat het geen belemmering is om de kerkdiensten te bezoeken. De overige richtlijnen rondom de kerkdiensten blijven gehandhaafd. *kerkenraad*

Pastoraat en corona

De ouderlingen en ikzelf zijn weer begonnen met de huisbezoeken. Bij het eerste contact zullen we u vragen of u het ziet zitten om bezoek te ontvangen.

Ook de kringen en terugkomavonden starten weer. Ondanks dat we deze organiseren met in achtname van de richtlijnen, bent u zelf vrij om aan te geven of u zich er prettig bij voelt om aanwezig te zijn. *Bart van 't Ende*

Schuilplaats

In bange tijden zochten mensen grotten, bunkers of verborgen plekken op. Plekken om te schuilen voor boze mensen en kwade omstandigheden.

Er wordt ons gevraagd om te schuilen, te schuilen in onze huizen voor het gevaarlijke wat corona heet. Niet altijd is dat huis een veilige plek. Je kan je eenzaam voelen, ondanks de mensen om je heen. Een huis kan spanningen en herinneringen met zich meebrengen. Het dient niet altijd als een schuilplaats.

Jammer is het wanneer de kerk (als gebouw) niet meer als schuilplaats mag dienen. Dat het beperkt wordt. De tekst waarmee we dit winterseizoen starten kwam uit Psalm 36: 9 'proef en geniet de goedheid van de Heer. Zalig ben je wanneer je bij Hem schuilt'. God wil ons een schuilplaats zijn, een veilig huis. Hij houdt een kamer voor ons vrij.

*Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij.*

(Claudia de Breij)

Bart van 't Ende



Geboortekaartje

*Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn
Nooit gedacht, zo perfect en klein
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk
Je bent méér dan een wonder!*
Kinga Bán

Dankbaar en blij zijn we met de geboorte
van onze dochter en mijn zusje.

LIS

Vierhuizen

Geboren op 27 september 2020

Trotse ouders en grote broer:
Albert, Annejet en Sil Vierhuizen
Groenendael 26
8271 EB IJsselmuiden

We feliciteren dit gezin met dit feestelijke
gebeuren en wensen hun Gods zegen toe bij de
opvoeding van hun kinderen. Ook een hartelijke
felicitering voor de grootouders.

Meeleven

We leven mee met Cor en Joselien Koers en hun
kinderen en kleinkinderen. De moeder van
Joselien is op donderdag 7 oktober gestorven.

Tot slot

In de nacht van 24 op 25 oktober wordt de klok
weer een uur achteruit gezet.

Met vriendelijke groet, namens Bart van 't Ende en de
kerkenraad,
Miny Pelleboer