



Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166
www.hervormdkampereiland.nl

Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende
2^e Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:

Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com

Maandbrief december 2024

De kerkdienst kunt u volgen door naar de website van de kerk te gaan: www.hervormdkampereiland.nl

Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons weten met een mailtje aan de scriba.

Livestream



Hervormde Gemeente
Kampereiland

Van de kerkelijk werker

Eeuwigheidszondag

Op zondag 24 november stonden we stil bij de eindigheid van het leven. En herdachten wij hen die we missen, aan de dood en aan het leven. Ook in onze gemeente missen we mensen. We noemden hun namen in deze dienst.

Dat het leven eindig is, weten we allemaal. Maar we gaan er wel met verschillende manieren mee om. In de filmklassieker Gladiator zegt Maximus 'als de dood je aankijkt, kun je alleen maar teruglachen'. Herman van Veen en Herman Finkers zingen over het dansen met de dood. En weer anderen willen aan de dood ontkomen door diëten en gezondheidspillen. Hoe om te gaan met de dood? Het Bijbelboek Prediker wil daar een antwoord op geven. Een antwoord wat troost en bemoedigd.

Advent

Nadat we het kerkelijk jaar op eeuwigheidszondag hebben afgesloten, begint op zondag 1 december het feest van vervulling en verwachting. We leven toe naar de start van het kerkelijk jaar op eerste kerstdag. De komende Advent dagen mogen in het teken staan van vervulling en verwachting:

*Vervul o Heiland het verlangen
Waarmee mijn hart uw komst verbeidt
Ik wil in ootmoed U ontvangen
Mijn ziel en zinnen zijn bereid*

*Blijf in uw liefde mij bewaren
Waar om mij heen de wereld woedt
O mocht ik uwe troost ervaren
Doe intocht Heer in mijn gemoed!*

Een hartelijke groet en zegen! Bart van 't Ende

Vierende gemeente

Zondag 1 december 1^e Advent Open dienst

Tijd: 10.00 uur

Koffiedrinken na de dienst

Organisatie: Opendienst commissie

Kindernevendienst: Jenneke

Oppasdienst: Jeanette en Henriëke

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Edukans

Stel je voor dat alle kinderen en jongeren op de wereld een fijne plek zouden hebben om te leren. Het is de droom die Edukans elke dag inspireert. Een missie waar ze hard aan werken. Want honderden miljoenen kinderen en jongeren krijgen die kans nog niet. Daarom zet Edukans zich in voor kwalitatief goed en veilig onderwijs in ontwikkelingslanden. Zij creëren wereldwijd kansen zodat kinderen en jongeren met vertrouwen hun toekomst vormgeven. Geef aan Edukans voor goed onderwijs.

Zondag 8 december 2^e Advent

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Mw. Heidi Kramer-de Jong

Kindernevendienst: Annejet

Oppasdienst: Jenneke en Oane Gerrit

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Orgel

Zondag 15 december 3e Advent

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. T. van der Louw, Tollebeek

Kindernevendienst: Jetske

Oppasdienst: Annita en Eline

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Onderhoud



Zondag 22 december 4^e Advent

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. G. J. Röben, Vollenhove

Kindernevendienst: Karolien

Oppasdienst: Rina en Iris

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Kerk

Woensdag 25 december 1^e kerstdag

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Bart van 't Ende

Donderdag 26 december 2^e kerstdag

Kerstgezinsdienst

Tijd: 10.00 uur

Pastorale gemeente

Kindernevendienst`



Kijk, zie je die krans met bladeren, dat noem je een adventskrans, de ronde vorm verwijst naar de aarde waarop we leven. Advent betekent 'komst'. We bereiden ons voor op het Kerstfeest en de komst van de Here Jezus naar deze wereld. We 'stappen' in deze weken in de toekomst van Jezus' leven na zijn geboorte. We kijken als het ware in het fotoboek van Jezus' leven. En we mogen ontdekken wie Hij in onze toekomst wil zijn!

De titel die het project heeft gekregen is: Hij is alles! Hoe en wat? Dat gaan we ontdekken! Vijf kandelaars op de krans zijn voor vijf kaarsen; vier kaarsen geven de vier weken naar kerst aan, de vijfde kaars is van Hem die het Licht is. De kaarsen

die in de loop van de weken aangaan zijn een belofte van het licht dat op kerst zelf komt. De thema's erop hebben te maken met de afbeelding op de ornamenten die onder de krans hangen. De verbeeldingen laten steeds een belangrijk stukje zien van het vertelde verhaal. Zo komen we steeds meer te weten van de bedoeling van Jezus' komst.

Zien in nieuw licht!

Op 1 december is het de eerste Adventszondag. We gaan uitkijken naar het Kerstfeest en we willen alles om ons heen eens bekijken in Nieuw Licht. Kerstfeest staat immers voor HET LICHT DAT IN DE WERELD KWAM.

In deze adventsperiode willen we nadenken over verschillende woorden die met ons leven op aarde te maken hebben; vrede, hoop, barmhartigheid, licht en liefde. Deze woorden willen we inhoud geven door ze door de ogen van dat Nieuwe Licht te bekijken.

We starten op 1 december met een Open Dienst waarin het woord VREDE centraal zal staan. De andere woorden worden tijdens de Adventsdiensten uitgebeeld voorin de kerk en toegelicht met een lied of gedicht.

Open Dienst Commissie, Gerda Beelen en Annita Dijkstra-Oosterman

Vooruitblik 2^e kerstdag

Kraamschudden op Kampereiland

We leven in de adventstijd. De tijd van verwachting. We verwachten de geboorte van Jezus. Hij zal in de kerstnacht geboren worden. Als er bij ons een kindje geboren wordt, gaan we op kraamvisite, kraamschudden. Dat willen we op 2e kerstdag gaan doen: kraamschudden op Kampereiland. Deze ochtend lijkt ietwat schimmig te worden, maar o.l.v. Bart van 't Ende wordt het vast een mooie morgen. We beginnen om 10 uur in de kerk.

Activiteiten

3 december kerkenraad

9 december Bijbelkring

16 december Samen op Weg

19 december catechisatie



Wijziging inzameling Roemenië

Al jaren wordt bij de familie Kloek spullen ingezameld voor Roemenië. Tot nu toe was eigenlijk alles welkom. Gezien de problemen die we met het laatste transport hebben gehad, hebben we als commissie moeten besluiten om vanaf heden alleen nog maar kleding en keukenspullen in te zamelen bij de familie Kloek. Dus geen meubels en ander interieurzaken meer. De brengtijd- en plaats blijft ongewijzigd, namelijk zaterdagochtend van 09.00-12.00 uur, Hogeweg 20. Graag wel even melden bij de familie Kloek. 038-3636273

Mocht u op een andere dag iets willen brengen dan kan dit eventueel ook in overleg met de familie Kloek.

De Roemenië commissie.

Verantwoording

De Aktie dankdag heeft een voorlopige opbrengst van € 1065,-

Verantwoording collectes Goede doelen

Lief en leed	€ 62.00
Cliniclowns	€ 450.89
Stichting Chris	€ 70.00
Gevangenzorg Nederland	€ 59.45
IJhoe	€ 95.75
Diaconie	€ 53.03
K'eiland helpt	€ 112.05
Werelddiaconaat	€ 112.30
Diaconie	€ 50.53
Zending	€ 553.45
Orgel	€ 98.71
Onkosten tentdienst	€ 228.14
Onderhoud	€ 72.33
Kerk	€ 91.30
Verjaardagsfonds	€ 10.00
Kerk (en diaconie)	€ 602.65

Het Bloembed

De Kerstster:

De encyclopedie vertelt ons het volgende: De **kerstster** of **poinsettia** is een plant uit de wolfsmelkfamilie. De soort komt van oorsprong voor in Mexico maar wordt veel gekweekt om de sierwaarde. Hij wordt in de gematigde streken, waaronder de Benelux, voornamelijk gekocht voor de **Kerst**. De soortnaam "pulcherrima" betekent in het Nederlands 'de schoonste'. De naam poinsettia komt van de Amerikaanse ambassadeur Joel Poinsett in Mexico, die de plant in het begin van de 19e eeuw in de Verenigde Staten invoerde. Er zijn rassen met helderrode, donkerrode, zalmrode, witte en gele schutbladen, die stervormig gerangschikt zijn om de bloemknoppen. De eigenlijke bloemen zijn klein en geel van kleur.



Traditioneel hoort de kerstster bij de advents- en Kersttijd. Maar hoe komen we daarbij? Oftewel: Wat heeft keizer Montezuma met de kerstster te maken? Hoe kwam de plant van Midden-Amerika naar de VS en Europa? En sinds wanneer wordt de kerstster eigenlijk beschouwd als een kerstplant?

Het Internet vertelt ons het volgende:

De Azteken in Midden-Amerika kenden en



vereerden de plant al en in de 16e eeuw leerden ook de Amerikanen en de Europeanen hem kennen.

Maar in de Bijbel vinden we er niets over terug.

Hoe komt het dan met kerst in onze huizen terecht?

In het begin van de 20e eeuw woonde Albert Ecke, een immigrant uit Duitsland, in Mexico. Hij vond de rode bladeren erg kerstachtig, dus verkocht hij "poinsettia" boeketten met Kerstmis en dat had enorm veel succes. Zo veel succes zelfs, dat hij zich al snel volledig kon concentreren op het telen en verkopen van "Poinsettia". Na zijn dood nam zijn zoon Paul Ecke het over. Hij had een neus voor marketing, noemde de "Poinsettia" nu ook "Christmas Star" en zorgde ervoor -met reclame en in samenwerking met tijdschriften-, dat deze al snel een vaste plaats kreeg in de Amerikaanse kerstcultuur.

De "poinsettia" werd ook in Europa snel populairder. Vanaf de jaren 1950 zijn Amerikaanse en Europese kwekers er zelfs in geslaagd om van de "poinsettia" een vrij kleine kamerplant te maken, die ook in een pot kan worden gehouden. Daarmee was het eindelijk zover: het was op beide continenten (en ook in vele andere landen) niet meer weg te denken uit de kersttijd.

In de liturgische bloemschikking:

Voor veel mensen staat de kerstster symbool voor **Jezus Christus**. Naar hem wordt verwezen als de blinkende Morgenster. Jezus is ster én zon, zijn ster was te zien tijdens zijn geboorte. Dit leidde de Drie Wijzen naar zijn kribbe waar zij hem hun geschenken aanboden. Wat een grandioze marketingstrategie al niet teweeg kan brengen...

Rekeningnummers

Het rekeningnummer van de kerk is NL59 RABO 0373 7473 65 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).

Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en doel.